

PHONG SINH - CÁT TƯỜNG biên soạn

VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VỀ 12 CON GIÁP



ĐINH HỢI 2007

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN



VĂN HOÀ PHƯƠNG ĐÔNG VỀ

12 CON GIÁP

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. LỊCH VẬN NIÊN

Dịch giả: Tràng An – Ông Văn Tùng
NXB Văn hóa Thông tin, in năm 2003

2. VĂN HÓA VỀ 12 CON GIÁP

Tác giả: THƯỜNG TUẤN
NXB TP. Hồ Chí Minh, in năm 2005

3. TÌM HIỂU Ý NGHĨA VỀ LỊCH SỬ 12 CON GIÁP

Tác giả: Kỳ Anh
NXB Thanh Hóa, in năm 2006.

PHONG SINH - CÁT TUỒNG *bìa*

VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VỀ

12 CON GIÁP

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

PHẦN I.

12 con giáp



TUỔI TÝ

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Người tuổi Tý được nhiều người yêu mến bởi đức tính thẳng thắn và thành thật.

Người tuổi Tý rất chăm chỉ, tiết kiệm. Nhìn bề ngoài, thấy người tuổi Tý lảng lẽ, ít lời; nhưng trên thực tế không phải như vậy. Người tuổi Tý che giấu sự phấn

khích bên trong. Chính khả năng biết kiềm chế này khiến người tuổi Tý có được nhiều bạn bè.

Người tuổi Tý thường thoái mái, giỏi giao tiếp, rộng rãi. Nói chung, người tuổi Tý thích tham gia vào các tổ chức, có xu hướng thích hoạt động xã hội. Người tuổi Tý tuy khá nhạy bén với môi trường cuộc sống xung quanh, nhưng họ cũng rất chú trọng đến yếu tố tình cảm.

Người tuổi Tý thường rất để ý đến cộng sự của mình đến từng chi tiết nhỏ như việc làm, dinh dưỡng, bệnh tật v.v... Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề phúc lợi, tăng lương, nghỉ phép thì họ lại tìm cách... né tránh, lòng vòng. Do vậy, nhiều người bảo, muốn rút được hầu bao của người tuổi Tý thì phải nhiều lần “thương lượng” mới mong có được điều mình muốn.

Người phụ nữ tuổi Tý thì lại khá cẩn cù, tiết kiệm đến mức “kinh khủng”. Chị ta luôn mua đồ cũ để sử dụng hoặc cho người khác, hết sức hạn chế trong chi tiêu sinh hoạt gia đình, “kẹo” đến mức nhiều người chịu không nổi. Tuy nhiên, khi cần đến một món tiền chính đáng thì chị ta cũng sẵn sàng.

Trí nhớ của người tuổi Tý rất tốt. Họ hầu như hiểu rõ từng người xung quanh, từng chuyện nhỏ, ghi hết vào “bộ nhớ”. Bởi vậy mà người tuổi Tý có khả năng trở thành nhà văn xuất sắc bởi đầu óc quan sát đến từng chi tiết. Người tuổi Tý làm việc gì thì khả năng thành công cũng rất cao, vì họ tùy cơ ứng biến rất tài, biết vượt qua những khó khăn một cách thông minh... như

chú chuột. Người tuổi Tý cũng luôn “lăng xăng” bận rộn với những kế hoạch của mình.

Người tuổi Tý thường có những tham vọng lớn, đặc biệt là thích trở nên giàu có. Người tuổi Tý chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội làm giàu, dù có gặp khó khăn thì họ cũng tìm cách vượt qua, và cuối cùng là “tha” tiền bạc đầy nhà.

Như trên đã nói, người tuổi Tý nhiều khi “dễ ghét” nhưng bù lại họ rất giàu tình cảm. Người tuổi Tý đặc biệt rất thương yêu cha mẹ. Cha mẹ nào có con sinh tuổi Tý chắc chắn sẽ được báo hiếu, phụng dưỡng tận tình.

Người vợ tuổi Tý thường rất đảm đang, chị có thể gánh vác công việc gia đình và xã hội. Chị cũng giỏi giúp gia đình giải quyết những rắc rối, phức tạp; giỏi quán xuyến và tổ chức những cuộc vui của gia đình như: sinh nhật, nghỉ hè, lễ tết v.v...

Giờ sinh của người tuổi Tý cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách người ấy. Người sinh ban đêm thì náo nhiệt, sôi động hơn người sinh ban ngày.

Người tuổi Tý rất dễ hòa hợp với người tuổi Sửu, vì tuổi Sửu là biểu tượng cho sự mạnh mẽ và lòng trung thành. Cũng giống vậy, người tuổi Tý thích người tuổi Thìn, tuổi Thân bởi sự khéo léo, thông minh. Người tuổi Tý hay xung khắc với người tuổi Ngọ và cũng không tốt khi kết thân với người tuổi Dậu, tuổi Mão...

Tuổi này hợp với tuổi **Sửu, Thìn, Thân**.

Nghề nghiệp: Học giả, tác giả, nhà giáo, thư ký, ngoại giao.

Thời vận: Suốt đời thời vận tốt, tài vận rất tốt. Sự nghiệp có trắc trở giữa chừng, nhưng nếu biết dành dụm sẽ được sống đầy đủ yên ổn suốt đời.

Lời khuyên: Quá tự tin nên dễ bị sai lầm.

2. TUỔI TÝ ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Bính Tý	1936, 1996	mệnh Thủy
Giáp Tý	1924, 1984	mệnh Kim
Nhâm Tý	1912, 1972	mệnh Mộc
Canh Tý	1960	mệnh Thổ
Mậu Tý	1948	mệnh Hỏa

3. TUỔI TÝ VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Giáp Tý (*Người sinh năm 1924, 1984*): Chuột trong nhà, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người học nhiều, thành công ít, được trước mất sau, tâm tính nóng nảy, thuở nhỏ gắp họa, phải cậy nhờ cha mẹ, phiền lụy đến anh em cốt nhục, con cái tai ách. Có thể coi là mệnh lanh lợi, thông minh giỏi giang.

– Số cát tường: 2, 9.

- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 1.
- *Màu thích hợp*: Nâu, vàng.

Tuổi Bính Tý (Người sinh năm 1936, 1996): Chuột ngoài đồng, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người nhạy bén, có quyền bính và cơ mưu, thuở trẻ bình thường, trung niên thành đạt, về già có hậu, làm việc theo cơ trí, nữ lấm lời lôi thôi. Nói nhiều tất sẽ mất. An phận thủ thường, hạnh phúc khắc đến.

- *Số cát tường*: 1, 6, 8.
- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 4.
- *Màu thích hợp*: Xanh.

Tuổi Mậu Tý (Người sinh năm 1948): Chuột trong kho, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ Hành.

Là người thông minh lanh lợi, thông tỏ văn võ, sinh sớm con cái nhờ, sinh muộn được bình an. Vợ chồng hòa thuận, có tài lộc, về già phát tướng, nữ hiền lương, số phát đạt.

- *Số cát tường*: 3, 8, 2, 7.
- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 4.
- *Màu thích hợp*: Đen.

Tuổi Canh Tý (*Người sinh năm 1960*): Chuột trên xà, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người coi trọng an nhàn, cả đời tài lộc không thiếu, vợ hiền đảm có uy trong gia đình, mọi việc đều thuận lợi, gặp hung hóa cát, quý nhân phù trợ, nữ thì hưng vượng, là mệnh âm gia.

- Số cát tường: 2, 7, 5, 10.
- Ngày tốt: Thứ Tư.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 9.
- Màu thích hợp: Xám.

Tuổi Nhâm Tý (*Người sinh năm 1912, 1972*): Chuột trên núi, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người thuở nhỏ gặp nạn, trung niên đủ ăn đủ mặc, trai kén vợ hiền, thân nhàn tâm khổ, nhiều vui lấp sâu; anh em vất vả, họ hàng lạnh nhạt, đều là tự mình làm lấy. Nữ là mạng hiền tài, giỏi giang.

- Số cát tường: 6, 3, 8.
- Ngày tốt: Thứ Tư.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 8.
- Màu thích hợp: Trắng.

4. TUỔI TÝ VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Người tuổi Tý thường có cuộc sống ấm thơ hạnh phúc, thời thanh niên cũng thong dong không bị ràng

buộc, hơn nữa hết thảy đều được như ý. Đến trung tuần, thường có một số phiền phức gầm kẽ, sẽ gặp không ít thất bại. Có thể sẽ thất vọng trong tình trường, hoặc giả thất bại trong làm ăn buôn bán và công việc. Nhưng về già người tuổi Tý thường hạnh phúc và khá an lạc.

Người sinh năm Tý, hầu hết có một tính cách, hễ đặt mục tiêu dành dụm tiền bạc thì liền quyết tâm thực hiện, chưa đạt mục tiêu chưa ngơi tay. Nói chung, bạn là một người hết sức cần cù.

Chính vì thế, trong cuộc đời mình bạn rất ít khi phải lo lắng hay gặp khó khăn về tiền bạc. Nhưng có một điều lại là nhược điểm về mặt tiền bạc của bạn, tuy bạn có thể tiêu pha một cách thận trọng, nhưng thường do lòng dạ mềm yếu nên dễ bị lừa gạt.

Cái tính cách mềm yếu của bạn thường không điều khiển được lý tính, hay làm những chuyện không có lợi. Bạn dễ bị người ta dụ dỗ đi đánh bạc. Vì bạn luôn luôn ôm hy vọng gặp may, trước khi lật bài đã cảm thấy nhất định mình sẽ thắng. Nhưng “*mười ván thua đến chín*” – câu nói này ngàn năm vẫn không sai.

Tuy cả đời không phải lo lắng về tiền bạc, nhưng bạn phải hiểu, chẳng qua bạn chỉ có thể “ăn dè để dành” mà có của ăn của để đó thôi, vì bạn hiểu phải dành dụm từng chút từng chút đồng tiền vất vả, đỗ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được ấy. Bạn không biết nhiều về quản lý tiền bạc, cũng không có kiến thức chuyên nghiệp về khoản đầu tư tài chính. Cả cuộc đời,

bạn không giỏi quản lý và vận hành vốn một cách khoa học, thường dựa vào nguồn lợi tức ít ỏi để sống.

Xin khuyên những người tuổi Tý đừng có ý tưởng phát lên làm giàu nhanh chóng. Nếu năng nặc muốn nếm thử mạo hiểm, hòng quăng hết tâm ý sức lực cả một đời để giành món tiền lớn, cách làm này thực không đúng. Bạn nên cố gắng học một ít kiến thức quản lý tiền bạc, học cách làm sao tận dụng khoản tiền hiện có một cách linh hoạt. Chịu khó học hỏi, nghiên ngẫm, bạn nhất định sẽ sống đầy đủ thoả mái. Tục ngữ có câu: “*Bình an chính là phúc*”.

5. TUỔI TÝ VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Tý tình cảm nội tâm rất dồi dào, nhưng đường tình duyên thì không được “xuôi chèo mát mái” cho lắm. Người tuổi Tý thường che giấu, không biểu lộ tình cảm thật của mình, để thử thách xem sau hôn nhân, bạn có còn yêu người ấy như xưa không. Điều này nhiều khi khiến bạn bối rối, không biết rõ tình cảm “đối phương”.

Một điều có thể khẳng định là cuộc sống gia đình của người tuổi Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra cãi vã vì những chuyện không đâu.

Nữ tuổi Tý thường mơ mộng, nhiều khi viển vông, hoặc lý tưởng hóa người mình yêu. Do đó, khi thấy người yêu không “đạt tiêu chuẩn cao” thì bạn thường sụp đổ, thất vọng. Nhưng bù lại, nữ tuổi Tý không chỉ chú

trọng về bề ngoài của người đàn ông mà còn biết đánh giá người đó qua năng lực. Điều đó giúp cho gia đình bạn bền vững hơn.

Nam tuổi Tý tính tình hòa nhã, rộng rãi, thân mật. Có thể nói nam tuổi Tý yêu ai là yêu thật tình, ít tỏ ra “hoa hòe hoa sói”. Trong cuộc sống gia đình, nam tuổi Tý làm chồng thì có thể nói là khá hoàn mỹ.

Người tuổi Tý hợp với người tuổi Thìn, Thân, Sửu; kỵ với người tuổi Ngọ, Mão, Mùi...

6. TUỔI TÝ VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI TÝ

– **Gặp người nữ tuổi Tý:** Sự lựa chọn tốt nhất. Hai “chú chuột” ở bên nhau nhất định sẽ nảy sinh tình yêu ngọt ngào.

– **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Một cặp hoàn mỹ. Trâu là chỗ dựa vững chắc của chuột, là điều kiện tốt cho tình cảm vốn lăng mạn của chuột... bay bổng.

– **Gặp người nữ tuổi Dần:** Không hoàn mỹ lắm, nhưng có thể chấp nhận được.

– **Gặp người nữ tuổi Mão:** Tình cảm không mấy hòa hợp.

– **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Cặp này khá lý tưởng.

- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Nửa mừng nửa lo. Vì rắn dễ nảy sinh tình cảm với người khác, điều này chắc chắn khiến chuột muộn phiền.
 - **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Rất khó hòa hợp. Chuột và ngựa đều dễ bị kích động, khó chấp nhận đối phương.
 - **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Cuộc hôn nhân mang tính hiệu quả và lợi ích khá rõ.
 - **Gặp người nữ tuổi Thân:** Gia đình khá tốt đẹp. Ban đầu có thể chuột sẽ mệt mỏi vì những “trò khỉ”, nhưng sau thời gian ngắn, mọi việc được thu xếp êm thấm.
 - **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Cuộc sống bình thường.
 - **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Chó ưa thích chuột thường xuyên đi vắng, bằng không cô ấy khá buồn chán.
 - **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Vợ chồng khá êm ả. Tài vận của Hợi rất tốt có thể kết hợp với Chuột để cùng “phất lên”.
- NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI TÝ
 - **Gặp người nam tuổi Tý:** Bên nhau tình cảm lâu bền, nhiều người hâm mộ, ao ước.
 - **Gặp người nam tuổi Sửu:** Hôn nhân, tình yêu không có sóng gió, cuộc sống hài hòa.

- **Gặp người nam tuổi Dần:** Chuột có thể sẽ khổ não vì tính mạo hiểm của hổ. Nhưng chắc chắn hai người sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Địa vị của chuột không được vững vàng lắm, vì mèo thích thù tạc bên ngoài, hay lơ là việc nhà.
- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Có lẽ đây là sự lựa chọn miễn cưỡng, phải thật mềm mỏng, thông cảm với nhau mới giữ được hạnh phúc gia đình.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Hôn nhân không mấy mỹ mãn, thường tranh cãi, luôn có khoảng cách.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Đây không phải là cuộc hôn nhân lý tưởng, phải thông cảm và yêu thương thật sự mới mong gia đình yên ấm.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Một đôi trời sinh, tình yêu nồng nàn, hạnh phúc mãi mãi.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Cuộc sống lạc đà, gia đình ít vui vẻ, phải cố gắng hiểu nhau hơn nữa để gia đình không rạn nứt.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Cuộc hôn nhân lý tưởng, cả hai sẽ bổ sung cho nhau.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Cuộc hôn nhân mỹ mãn với điều kiện chuột không quá... bừa bãi.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TÝ VỚI CÁC NĂM

Người tuổi Tý gặp năm Tý: Tài lợi đều vượng, sự nghiệp thành tựu. Giữa năm có thể gặp chuyện buồn, bệnh lặt vặt. Đề phòng cuối năm có thể gặp rủi ro.

Gặp năm Sửu: Bình thường, có thuận lợi nhỏ. Giữa năm có thể gặp thất bại nhỏ. Cuối năm nên ở nhà tĩnh dưỡng để tránh hạn.

Gặp năm Dần: Sự nghiệp thuận lợi. Nhưng nhớ giữ mình, tránh vui quá sinh bi.

Gặp năm Mão: Có cả hung lẫn cát. Năm này nên làm nhiều việc thiện thì sẽ hóa giải được hung chỉ còn cát (điều tốt).

Gặp năm Thìn: Tài lợi thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhớ thận trọng trong việc kết bạn, đề phòng kiện tụng.

Gặp năm Ty: Không mấy thuận lợi, nhưng có quý nhân phù trợ. Mình không được nhưng bạn bè được, nên lấy đó làm vui.

Gặp năm Ngọ: Năm này phần lớn có số đào hoa, nam nữ kết bạn yêu đương, thuận lợi về đường công danh.

Gặp năm Mùi: Năm này đại thuận. Nhưng nhớ cẩn thận việc tranh cãi.

Gặp năm Thân: Tài lộc trung bình, nhưng vững vàng, đi lên. Kết giao bạn bè nhớ trọng nghĩa tin.

Gặp năm Dậu: Sinh sôi nảy nở, tràn ngập niềm vui về đường con cháu hoặc tài lộc vào nhà.

Gặp năm Tuất: Về danh về thế đều thăng tiến, mọi chuyện rõ ràng, rành mạch. Đề phòng chó dại, nơi núi cao. Cuối năm có vận may, đừng bỏ lỡ.

Gặp năm Hợi: Sao chiếu mệnh tốt, cát nhiều hơn hung. Nhưng nhớ chú ý đến sức khỏe.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TÝ VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Tý sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Cuộc sống no đủ, có khi thừa thãi. Nhưng chớ chủ quan, ham chơi lười làm thì cũng bằng không.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Người này nhát gan, hay sợ sệt, tính tình đáng yêu, xử thế rộng rãi thoái mái, hợp đường văn hào võ.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Tuy có lộc nhưng cũng hay gặp chuyện buồn, nên nhẫn nại để được ngày vui.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Ít tài lộc, hay gặp trở ngại. Nhớ đừng bỏ qua cơ hội, vì cơ hội đến không nhiều.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Người nhanh nhạy, giỏi ứng biến, tự thân làm nên, được kính nể.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Khí vượng dồi dào, đường rộng thênh thang. Nhưng nhớ đề phòng ngày nắng hạn, nên biết đường tìm đến sông hồ.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Lương thực dồi dào, không phải lao đao. Nhưng nhớ đề phòng tiểu nhân hám hại.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Lương thực đầy đủ, chồng tài vợ đảm, sống vui an nhàn. Nếu có chí tiến, ắt thành nghiệp lớn.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Là người cẩn trọng, ít xuất đầu lộ diện. Có tài thành tướng và được người bạn đời đẹp đẽ, hiền hậu.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Tương đối vất vả, nhưng đừng nản chí, vì số mạng vẫn còn cơ duyên.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Lập nghiệp muộn, khó thành công lớn, nhưng ít rủi ro.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Cuộc sống an lành, sung túc.



TUỔI SỬU

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Năm Sửu tượng trưng cho thành đạt sau khi làm việc vất vả, nỗ lực vươn lên hết mình để đạt được thành quả đang có được. Người sinh năm Sửu rất siêng năng, làm việc không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc nhưng luôn biết lắng nghe người khác. Do tính bảo thủ nên rất khó làm thay đổi quan điểm của người tuổi Sửu. Do người tuổi Sửu chắc chắn, đáng tin cậy nên rất được lãnh đạo tin dùng.

Người tuổi Sửu thường sống hướng nội, nhưng nếu cần cũng trở nên nhà diễn thuyết hùng hồn. Người tuổi Sửu là người kiên trì, bền chí, chẳng bao giờ bỏ gánh giữa đường.

Do mẫu người truyền thống nên việc dạm hỏi, cầu hôn của nam và nữ tuổi Sửu thường diễn ra khá lâu. Họ phải trải qua một thời gian dài tìm hiểu mới tiến đến hôn nhân. Tình cảm người tuổi Sửu thường chân thành,

dáng tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cũng như vật chất cho bạn.

Nếu may mắn cưới được một người vợ tuổi Sửu, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một cô gái đoan trang, đam đang; là người vợ tốt, mẹ hiền trong gia đình.

Người tuổi Sửu có trí nhớ rất tốt, điều ấy đáng quý. Nhưng chẳng may, bạn lỡ nói điều gì xúc phạm thì người đó sẽ nhớ điều ấy mãi. Người tuổi Sửu không oán thán trước nghịch cảnh, trái lại luôn vượt lên, làm việc hăng say hơn. Nếu thất bại trong tình yêu, thì sẽ tìm cách quên nó trong công việc.

Người tuổi Sửu không thích nợ nần và cũng không có nhiều lời cảm ơn sáo rỗng. Người tuổi Sửu thích lời nói đi đôi với việc làm.

Người tuổi Sửu sinh vào ban ngày sẽ tích cực, giỏi tranh đấu hơn một “chú trâu” an lành vào ban đêm. Người tuổi Sửu sinh vào mùa đông sẽ gian nan, nghèo khó hơn sinh vào mùa hè.

Người tuổi Sửu điềm tĩnh, tự tin, quang minh chính đại, không thích đi đường tắt. Tính cách này sẽ truyền đến con cháu đời sau dù họ không cùng chung con giáp.

Tuổi này hợp với tuổi Tí, Dậu, Tỵ.

Nghề nghiệp: Học giả, tác giả, luật sư, ký giả, bác sĩ, y tá.

Thời vận: Tự biết tiết kiệm, tuổi già sẽ có cơ hội phát triển, tài vận hanh thông.

Lời khuyên: Có tính thích làm theo mình, dễ dẫn đến cực đoan, nên chú ý mở rộng lòng mình, không nên độc đoán.

2. TUỔI SỬU ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Đinh Sửu	1937, 1997	mệnh Thủy
Ất Sửu	1925, 1985	mệnh Kim
Quí Sửu	1913, 1973	mệnh Mộc
Tân Sửu	1961	mệnh Thổ
Kỷ Sửu	1949	mệnh Hỏa

3. TUỔI SỬU VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Ất Sửu (Người sinh năm 1925, 1985): Trâu giữa biển, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người khảng khái, thích sự vui vẻ, ấm áp, ham học hỏi nhưng ít thành, thuở nhỏ cha mẹ yêu quý, vợ chồng con cái bình yên, được cậy nhờ họ hàng, nữ thì hiền lương và mạng thuận hòa.

- Số cát tường: 5, 10.
- Ngày tốt: Thứ Năm.

– *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 9.

– *Màu thích hợp*: Vàng, Nâu.

Tuổi Dinh Sửu (*Người sinh năm 1937, 1997*):
Trâu trong hồ, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người ôn hòa, nhiều tài lộc. Thời trẻ hay có tài lộc, về già có của ăn của để, vợ chồng hòa thuận, nữ thì hiền lương, đảm đang lo lắng gia đình.

– *Số cát tường*: 4, 9.

– *Ngày tốt*: Thứ Năm.

– *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 6.

– *Màu thích hợp*: Đen, lam.

Tuổi Kỷ Sửu (*Người sinh năm 1949*): Trâu trong rào, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Là người thẳng thắn, bộc trực, có tài, nhiều lộc, nam nữ có kẻ phải tái giá. Về sau vợ chồng hòa mục, bách niên giai lão, là mạng phát phúc về già.

– *Số cát tường*: 3, 8.

– *Ngày tốt*: Thứ Năm.

– *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 9.

– *Màu thích hợp*: Hồng, cam, xanh lá.

Tuổi Tân Sửu (*Người sinh năm 1901, 1961*): Trâu giữa đường, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người tâm tình ôn hòa, thuở nhỏ hay sợ sệt, tuy có tài lộc, nhưng ít của ăn của để, về già phúc thọ bền lâu. Nữ thường có tin vui đi cùng với tài lợi vương tướng.

- *Số cát tường*: 2, 7.
- *Ngày tốt*: Thứ Năm.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 4.
- *Màu thích hợp*: Tím, xanh, hồng.

• **Tuổi Quý Sửu (Người sinh năm 1913, 1973):** Trâu trong chuồng, thuộc mạng Mộc trong Ngũ hành.

Là người nhiều tài lộc, thời trẻ không màng tiền bạc lụa là, cả đời được kính trọng không dây dưa thị phi. Cha mẹ khó nhở, anh em, vợ chồng hòa thuận, muộn đưọng con cái.

- *Số cát tường*: 1, 6.
- *Ngày tốt*: Thứ Năm.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 4.
- *Màu thích hợp*: Đen, xanh lá.

4. TUỔI SỬU VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Nói chung, thuở nhỏ và thời thanh niên của người tuổi Sửu khá bình lặng, cuộc sống vô cùng êm ả. Nhưng đến thời trung niên, sự phiền não sẽ dần dần xuất hiện, hơn nữa còn khá đau đầu nhức óc, đặc biệt là về mặt tình yêu – hôn nhân sẽ nảy sinh tình huống đột biến. Lúc này, nếu bạn không thể bình tĩnh và giải quyết các

mỗi quan hệ một cách tinh táo, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Ngoài ra khi về già, bạn có thể sẽ gặp phải thất bại. Bạn không cần phải lo lắng quá, cũng không được lơ là, chỉ cần giải quyết thỏa đáng, tất cả sẽ trôi qua an lành. Mọi thứ đều ở chính bản thân bạn.

Thông thường, cuộc sống hàng ngày của bạn rất bận rộn, liên tục đôn đáo khắp nơi vì kế sinh nhai. Bởi thế, cuộc sống không an nhàn lắm. Bạn thiếu khả năng kinh doanh về mặt tiền bạc, nên sẽ có một cuộc sống khá giả, có chút tích lũy phòng thêm nhưng không thật nhiều. Cứ cho dù hôm nay tiền bạc chặt túi, nhưng không đảm bảo ngày mai sẽ vẫn như vậy.

Về kinh tế, khoản chi của bạn luôn nhiều hơn thu. Trước tình huống này, tốt nhất nên tránh xa sòng bạc. Việc đầu cơ cũng nên né tránh, có tiền thì hãy làm những chuyện chính đáng. Như vậy tốt cho bạn hơn, có thể đỡ được nhiều phiền toái không cần thiết. Có thể bạn sẽ có thu được nhiều khoản ngoài dự tính, phát tài một đôi lần, nhưng nhất thiết không được chìm đắm trong đó.

Cá tính của bạn đã lên đến cực điểm. Tuy biết trước mắt có món hời kha khá, nhưng hễ đổi phương có thái độ thành kiến hay gai mắt, bạn sẽ nhất quyết cự tuyệt ý tốt của anh ta, vứt bỏ món lợi trước mắt. Chính vì vậy, bạn không giỏi vận dụng trí thông minh khi tiếp xúc, ngoại giao với người ta, không thể nhẹ giong nín

hơi ứng phó với họ, thường vì kiên quyết, nồng nặc không thay đổi mà mất đi món lợi đã gần cầm chắc trong tay.

Bạn luôn công bằng, dứt khoát, làm việc công khai, đó mới là con đường đúng đắn để giành lấy tài vận. Bạn rất ghét kiểu tính toán trước sau để tranh giành lợi ích.

Người tuổi Sửu nếu không muốn dựa vào nguồn thu nhập ổn định để tăng tài vận, thì có thể đầu tư vào bất động sản.

5. TUỔI SỬU VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Sửu, tuy vẻ ngoài lảng lẽ, nhưng bên trong nồng nhiệt, thoát trông thấy thẳng thắn, nhưng lại rất sôi nổi. Do vậy, mà nhiều người không hiểu bạn. Cũng như bạn thường không suôn sẻ về đường tình duyên.

Bạn cũng là người rất chân thực, nhưng không giỏi “ga-lăng”, thậm chí nhiều khi cục mịch. Tuy nhiên, khi bạn kết hôn rồi lại rất dịu dàng với người mình yêu. Song, những phút thăng trầm trong cuộc sống chồng vợ là khó tránh khỏi. Hãy vượt qua những khó khăn ban đầu, bạn sẽ tìm thấy tình yêu sâu đậm.

Nữ giới tuổi Sửu rất bình tĩnh, ôn hòa, cẩn thận, nhẫn耐, tốt tính. Hễ bạn thích ai thì toàn tâm toàn ý với người mình yêu, một mực không thay lòng đổi dạ dù gặp người tốt hơn. Khuyết điểm của bạn là ham muốn

“độc chiếm” người mình yêu, khiến bạn trở nên ích kỷ. Bạn nên chú ý điều này vì có thể khiến đối phương cảm thấy bị kìm hãm, muốn “bỏ chạy”(!).

Nam giới tuổi Sửu thận trọng, bướng bỉnh. Bạn thích mẫu phụ nữ dịu dàng, ôn hòa. Bạn mong đợi một tình yêu bền vững suốt đời, nhưng cũng chẳng dễ dàng gặp được. Bạn có hai khuyết điểm nhất định phải sửa chữa, thứ nhất: sau khi có người yêu bạn vẫn đối xử rất tốt với các cô gái khác, điều này rất dễ gây hiểu lầm. Thứ hai: là tính đa nghi. Bạn có ưu điểm là rất quan tâm đến gia đình, thích làm việc nhà.

Người tuổi Sửu thích hợp với tuổi Tý, tuổi Ty, tuổi Dậu. Không hợp với tuổi Mùi, Ngọ, Tuất.

6. TUỔI SỬU VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI SỬU

– **Gặp người nữ tuổi Tý:** Tình yêu khá thuận lợi, hôn nhân hòa hợp, vui vẻ cả đời.

– **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Hôn nhân hòa hợp, cuộc sống gia đình bền vững.

– **Gặp người nữ tuổi Dần:** Gia đình không được êm ấm, bạn phải khéo léo, nhường nhịn nhau thì mới giữ được hạnh phúc.

– **Gặp người nữ tuổi Mão:** Không là cuộc hôn nhân toàn bích, nhưng có thể chung sống thuận hòa, bền lâu.

– **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Cuộc hôn nhân không được hoàn hảo vì tuổi Thìn thích chứng tỏ bản thân, điều này sẽ dễ gây xung đột với quan điểm duy vật của Trâu. Bạn phải kiềm chế không nóng nảy để quan hệ được êm ám.

– **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Có thể sống bên nhau, nhưng rắn phải biết kiềm chế tình cảm riêng tư của mình.

– **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Hôn nhân không hài hòa, khó tìm thấy sự đồng cảm, phải yêu thương nhau thật sự thì mới giữ được hòa khí trong gia đình.

– **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Trâu khó lòng chiều theo những ý nghĩ, sở thích “lạ lùng” của dê. Do vậy, cuộc sống thường trục trặc, ít niềm vui, phải nhường nhịn nhau để gia đình được vui vẻ.

– **Gặp người nữ tuổi Thân:** Tình yêu mạnh hơn tất cả, cuộc sống bình yên, gia đình hạnh phúc.

– **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Vợ chồng hạnh phúc, che chở cho nhau suốt đời.

– **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Sự phôi hợp này hơi khó khăn, nếu hai bên không biết điều chỉnh cá tính của mình.

– **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Cuộc hôn nhân mĩ mãn, chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau.

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI SỬU

- **Gặp người nam tuổi Tý:** Một cặp trời sinh, cả hai cùng mãn nguyện.
- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Hôn nhân hòa hợp, cuộc sống gia đình vui vẻ.
- **Gặp người nam tuổi Dần:** Hôn nhân khó dung hòa, nên sau khi lập gia đình phải biết thông cảm, chia sẻ với nhau để giữ hòa khí trong nhà.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Có thể hòa hợp. Chồng bạn sẽ là người “phục tùng” bạn.
- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Không thích hợp lắm. Bạn nên cẩn trọng, biết nhường nhịn, nếu không hạnh phúc gia đình sẽ rạn nứt.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Một đôi hòa hợp.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Hôn nhân dễ rạn nứt, mỗi người một ý, nên phải biết lắng nghe và thông cảm cho nhau.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Hôn nhân không được suôn sẻ, vì vợ chồng hay khắc khẩu. Nếu biết nhường nhịn thì có thể gia đình được yên ổn.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Một đôi hạnh phúc. Bạn là người rất yêu chồng.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Hôn nhân tốt đẹp, cuộc sống sung túc.

– **Gặp người nam tuổi Tuất:** Cuộc sống gia đình không được êm ấm lăm. Bạn nên quan tâm đến chồng nhiều hơn.

– **Gặp người nam tuổi Hợi:** Chồng bạn là người hay hướng ngoại. Bạn phải là người khiến anh ấy quay trở về.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI SỬU VỚI CÁC NĂM

Người tuổi Sửu gặp năm Tý: Mọi việc tốt đẹp, vui vẻ, thành công. Có bệnh, nhưng khỏi nhanh. Giữa năm gặp ngáng trở, ít nhiều khó khăn, nên lùi lui làm tiến, mọi việc sẽ thuận tiện. Còn nếu cứ khăng khăng kháng cự, sự việc trở nên tồi tệ.

Gặp năm Sửu: Bình lặng, không công danh, tài lộc. Cố gắng lăm thì cũng không bằng năm Tý.

Gặp năm Dần: Vui nhiều buồn ít, có chuyện vui rước dâu, thêm con cháu. Cuối năm gặp điềm xấu, nên thận trọng. Đề phòng lửa bếp trong nhà.

Gặp năm Mão: Năm này nghịch, nhiều chuyện trái khoáy, phải giữ yên trong nhà thì mới hóa giải được điềm xấu.

Gặp năm Thìn: Vui buồn đan xen. Nên thuận theo tự nhiên, “dục tốc bất đạt”.

Gặp năm Tỵ: Lộc dồi dào, nhiều tài khoản lớn, nhưng người sinh tháng lẻ không có phúc hưởng. Người

sinh tháng chẵn thì vô cùng thuận lợi. Nhớ cẩn trọng trong giao kết bạn bè.

Gặp năm Ngọ: Có số đào hoa. Cuối năm có quý nhân phù trợ.

Gặp năm Mùi: Thăng tiến về danh, nhưng hao tài tốn của. Không nên có tâm địa xấu. Đầu năm bất lợi, giữa năm thuận lợi.

Gặp năm Thân: Năm này đại cát, làm việc suôn sẻ, thi cử đỗ đạt. Nhưng phải biết tự bắng lòng, tránh trèo cao té đau, đề phòng tiểu nhân.

Gặp năm Dậu: Hung nhiều cát ít. Giữa năm gặp nạn trời, họa người. Cuối năm mới có tài lộc nhỏ. Cố gắng chèo lái qua năm mới, mọi việc sẽ sáng lạn.

Gặp năm Tuất: Sự nghiệp thuận lợi, từ tiết Kinh trập sẽ gặp cơ duyên, cầu được ước thấy. Một năm yên vui, lành nhiều dữ ít.

Gặp năm Hợi: Cả năm khó khăn. May mà cuối năm có người hiền giúp đỡ. Cố gắng cần cù cũng có được món lợi nhỏ.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI SỬU VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Sửu sinh tháng Giêng: Tiết đầu xuân. Trước mắt tuy tài lộc chưa đến nhưng sẽ được về sau. Sức khỏe tốt, nhưng buồn phiền về chuyện gia đình.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Hấp hấp, muốn làm ăn lớn nhưng không có thực quyền.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Một bầu không khí trong lành, vui vẻ, đến đâu cũng bình an vô sự. Tuy có chút trắc trở nhưng vẫn đến được bờ.

Sinh tháng Tư: Tiết Tiểu mãn. Bốn ba khắp nơi, số người vất vả. Nhớ đừng nản chí mà phải cố gắng không ngừng.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Số xa nhà, buồn vui lẫn lộn. Phải biết nhẫn耐, giữ gìn sức khỏe, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Tài năng, biết nhiều hiểu rộng. Nửa đời vất vả, nửa đời hạnh phúc.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Mạng hưng vượng, cả đời ít khó khăn, từ nhỏ đã có phúc tinh chiếu mệnh, về già có hiếu tử hiếu tôn.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Hưởng phúc đức tổ tiên, danh lợi đồng đều, con cháu hưng vượng. Thành công về danh vọng, tài năng; tinh thông nghệ thuật, khỏe mạnh.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Vạn sự như ý, gặp hung hóa cát, cả đời hạnh phúc.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Tuy chịu phong sương, nhưng về sau dư dật, thoái mái.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Mọi việc khó toại nguyện. Cuộc sống bình thường.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Bảng vàng thiếu tên, khó thành công.



TUỔI DẦN

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Ở Phương Đông, Hổ tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình, mạnh mẽ. Là người ưa kết bạn, thu hút mọi người. Người tuổi Dần cũng được kính trọng và khiến nhiều người vị nể. Là người hành động rất nhanh, nhưng cũng là người đa nghi, hay dao động, thường đưa ra những quyết định vội vàng. Giàu tình cảm, nhưng cũng dễ bộc lộ mình.

Người tuổi Dần thường nhân từ, yêu trẻ con và những thú khơi gợi trí tưởng tượng. Nếu bị cuốn vào một chuyện nào đó, thì họ sẽ quên hết thảy. Người tuổi Dần là người toàn tâm toàn ý, làm việc 100% khả năng của mình.

Người tuổi Dần có đời sống tình cảm phong phú, nên thời trẻ rất phóng túng. Ngoài tính ham vui, người tuổi Dần còn là người thực tế, không ngại nguy hiểm. Người tuổi Dần không thích bó buộc, luôn phản ứng

những gì bảo thủ. Khi đau buồn, người tuổi Dần rất mong được những lời an ủi chân thành, những lời khuyên sáng suốt và tỏ ra biết ơn về những điều đó.

Khi người tuổi Dần nỗi giận, tốt nhất là “trói” người đó lại, đợi cho đến khi cơn giận tan biến hãy nói lời thiệt hơn. Khi đó họ sẽ vô cùng cảm ơn bạn và bạn có thể trút giận ngược trở lại.

Nữ giới tuổi Dần có sức hấp dẫn mạnh. Cô ta có thể kết hợp cuộc sống xã hội và cuộc sống gia đình một cách tự nhiên. Những cử chỉ của cô ta luôn được đánh giá tốt. Bạn chớ có mà chế giễu cô ta, vì cô ta có sẵn “móng vuốt” đấy. Nữ tuổi Dần có khả năng biểu đạt tốt, thích thời trang, thích trẻ con.

Nam giới tuổi Dần bản tính thường ích kỷ. Nếu tâm hồn anh ta bị tổn thương thì tiền bạc, quyền lực, danh tiếng đối với anh ta chẳng là cái gì hết. Khi gặp thất bại, anh ta cũng dễ trở thành một kẻ nguy hiểm, nhỏ nhen. Bạn hãy nhớ, nam giới tuổi Dần ghét nhất là bị người khác coi thường. Tuy vậy, nam giới tuổi Dần cũng có nhiều ưu điểm như: nhiệt tình, lanh lợi, luôn có những bất ngờ thú vị.

Người tuổi Dần hợp với người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi vốn thành thực, tốt tính sẽ bù đắp cho người tuổi Dần. Người tuổi Dần hợp tác ăn ý với người tuổi Tuất, vì người tuổi Tuất vốn trung thành và biết kiềm chế người tuổi Dần.

Người tuổi Dần cũng hợp với người tuổi Ngọ, Tý, Mùi, Dậu. Nếu gặp một người tuổi Dần khác thì cũng tốt. Nhưng người Dần không hợp với người tuổi Tỵ, vô cùng kỵ với người tuổi Thân.

Tuổi này hợp với tuổi **Hợi, Tuất, Ngọ**.

Nghề nghiệp: Chủ quản công ty, thiết kế thời trang, ký giả, diễn viên.

Thời vận: Trời phú cho vận may, hành động biểu hiện phi phàm, là tượng trưng của thành công và may mắn.

Lời khuyên: Suốt đời chìm nổi bất định, phải tiết kiệm, tích cực cầu tiến, khắc phục khó khăn.

2. TUỔI DẦN ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Mậu Dần	1938, 1998	mệnh Thổ
Bính Dần	1926, 1986	mệnh Hỏa
Giáp Dần	1914, 1974	mệnh Thủy
Nhâm Dần	1962	mệnh Kim
Canh Dần	1950	mệnh Mộc

3. TUỔI DẦN VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Bính Dần (*Người sinh năm 1926, 1986*): Hổ trong rừng, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Là người học nhiều ít thành, tâm tính bất định, miệng nhanh lưỡi cứng, luôn chân luôn tay, về già khá giả, nữ giới hiền lương, thông minh lanh lợi.

- Số cát tường: 1.
- Ngày tốt: Thứ Sáu.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 3.
- Màu thích hợp: Đen, vàng, nâu.

Tuổi Mậu Dần (*Người sinh năm 1938, 1998*): Hổ quá sơn, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người mãnh liệt, thoát nóng; thoát lạnh, tâm tính thất thường khó đoán, thuở nhỏ cần kiệm, về già phát đạt, thông minh lanh lợi, đối xử với người bằng lè nghĩa, tuổi già có nhiều cơ hội hơn.

- Số cát tường: 9.
- Ngày tốt: Thứ Sáu.
- Phong thủy hợp: Nước, núi non.
- Màu thích hợp: Vàng, nâu, xanh.

Tuổi Canh Dần (*Người sinh năm 1950*): Hổ xuất sơn, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người nóng nảy, ác khẩu nhưng tâm địa chẵng có gì, dễ vui, dễ giận thất thường, cái ăn cái mặc đầy đủ, thời trẻ tài vật không tụ, về già hưng thịnh, nữ có mạng nội trợ vương tướng.

- Số cát tường: 5.
- Ngày tốt: Thứ Sáu.
- Phong thủy hợp: Ven hồ, sông.
- Màu thích hợp: Xám, nâu.

Tuổi Nhâm Dần (Người sinh năm 1902, 1962): Hổ quá lâm, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người tâm thảng miệng nhanh, xốc vác nồng nỗi, không nên lấy vợ lấy chồng sớm, lao đao, trung niên hưng thịnh, về già tài lộc đủ dùng. Nữ giới mát tay chăn nuôi trồng trọt.

- Số cát tường: 9.
- Ngày tốt: Thứ Sáu.
- Phong thủy hợp: Bờ biển.
- Màu thích hợp: Vàng, dỏ.

Tuổi Giáp Dần (Người sinh năm 1914, 1974): Hổ đứng, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người thành thực, yên bề gia đạo, đủ ăn đủ mặc, sùng bái song thân, nữ thì quan chồng, nam thì sợ vợ, con trai trưởng mệnh.

- *Số cát tường*: 5.
- *Ngày tốt*: Thứ Sáu.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 5.
- *Màu thích hợp*: Đen, lam, trắng.

4. TUỔI DẦN VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Người sinh năm Dần có thời thơ ấu bình yên hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn phải cực kỳ lưu ý thời thanh niên. Thời kỳ này vô cùng quan trọng. Giai đoạn này rất gay gắt, có nhiều vấn đề cùng xảy đến một lúc, chờ bạn giải quyết ổn thỏa. Nào là chuyện tình cảm, nào chuyện gia đình, tiền bạc, sự nghiệp... Đứng trước một lô vấn đề như vậy, phải đặc biệt cẩn thận, sắp xếp một cách lý trí. Bằng không suốt cuộc đời khó mà an lành, thanh thản, nhất là ảnh hưởng lớn đến tuổi già.

Nói tóm lại, người tuổi Dần cả cuộc đời khá gian khổ và mạo hiểm, nhưng đây lại chính là điều vui thích. Có biết bao vấn đề cần bạn đích thân giải quyết, người khác lại chẳng giúp được gì. May mà vận khí của bạn không đến nỗi nào. Gặp khi cắp bách, bạn luôn có thể xoay ngược tình thế, biến hung thành cát.

Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là tiền bạc mà là những tín ngưỡng tinh thần ngoài tiền bạc, bởi vậy, bạn thường không mấy để tâm đến mức độ kinh tế. Nhưng bạn cũng không cần lo lắng về kinh tế. Vì có rất nhiều nguồn thu nhập, nó thường được quyết

định bởi lý tưởng và mục tiêu bạn đang theo đuổi. Kết quả, tài vận tự nhiên mà đến.

Bạn không tham dự vào thương trường. Vì bạn vốn không có lòng ham mê phát lên làm giàu, cũng không phải là kẻ sùng bái đồng tiền, cho nên ngoài địa vị và danh dự, bạn chẳng mong kiếm được thật nhiều tài lợi, chỉ mong rủng rỉnh túi là được.

Bạn thường quá chú trọng đến lý tưởng, luôn cho rằng cách mình kiếm được tài lợi là việc thực đáng kiêu hãnh, tự hào; theo bạn điều này vô cùng quan trọng, vừa không tổn hại sự hoàn thiện nhân cách, vừa có thể giúp cuộc sống hiện thực thoải mái, dễ chịu hơn.

Thông thường, bạn không đưa ra những quyết định vội vàng cho những lựa chọn của mình mà vẫn có thể kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ. Dù có nguy hiểm, cũng kịp thời chuẩn bị trước, khá kín kẽ, có tác phong thảng thắn, dám nói dám làm.

5. TUỔI DẦN VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Hổ có một sức thu hút lạ lùng, nhưng trong tình yêu thường thất bại vì tình cảm bột phát nhất thời. Đây là điều bạn nên điều chỉnh mình.

Tuy là người dũng mãnh, nhưng tình cảm mẫn tiệp, phong phú. Người tuổi Dần là một người tình thú vị, bạn có khả năng “hút hồn” người khác, cho dù bạn không yêu. Nhưng khi bạn có gia đình thì những chuyện phong

lưu thời trẻ đôi khi gây rắc rối cho bạn, bạn nhớ phải thành thật, giải quyết những chuyện hiểu lầm này.

Nữ tuổi Dần thường thích tình yêu lãng mạn, đắm say. Bạn không thích cuộc sống gia đình đơn điệu. Bạn cũng không chịu được sự cô đơn, lặng lẽ mà muốn chồng cũng phải như một người tình.

Nam tuổi Dần có tình yêu khá mãnh liệt, thích chi phối người khác. Bạn không thể chấp nhận thất bại trong “trường tình”. Một cô gái có tính độc lập cao thì không hợp với bạn lắm. Trong cuộc sống gia đình, bạn muốn đề cao cái tôi, muốn vợ làm theo ý mình. Bạn thích sự dịu dàng, chính sự dịu dàng sẽ xua tan những cơn giận dữ của bạn.

Người tuổi Dần hợp với người tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Không hợp lắm với người tuổi Thân, Tỵ, nhưng nếu vợ chồng biết nhường nhịn nhau thì sau thời trung niên sẽ bình yên, hạnh phúc.

6. TUỔI DẦN VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI DẦN

– **Gặp người nữ tuổi Tý:** Có thể sống với nhau với điều kiện chuột phải hết sức khoan dung.

– **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Rất khó hợp nhau, nếu gượng ép có thể gây tổn thương cho nhau. Muốn được êm ám thì phải biết thông cảm cho nhau, nhường nhịn lẫn nhau.

- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Cuộc sống không mấy ổn định vì cả hai không thực tế, phải cố gắng hết sức để cuộc sống gia đình được yên ổn.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Sự phối hợp khá tốt, tuy có lục đục nhưng có thể tha thứ cho nhau.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Cuộc hôn nhân tốt đẹp, vợ giúp chồng rất làm nên sự nghiệp.
- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Hai người khó tâm đắc, hôn nhân không toại nguyện lắm, nhưng nếu yêu nhau thật lòng thì có thể vượt qua thử thách.
- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Hôn nhân hạnh phúc, vun đắp cho nhau.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Hôn nhân không mấy êm đẹp, thường hay xung khắc do đó phải biết kèm chế bản thân để giữ hòa khí trong gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Thân:** Hôn nhân tốt đẹp, người nữ biết cách để giữ chồng luôn quan tâm đến gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Hôn nhân tương đối, chồng có nhiều quyền lực, nhưng rất thương vợ.
- **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Có thể kết hợp và sống chung hòa thuận, hai bên có cùng quan điểm, phải chú ý yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau để gia đình vui vẻ.

– **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Hôn nhân ràng buộc, tìm được hạnh phúc.

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI DẦN

– **Gặp người nam tuổi Tý:** Chuột khó thỏa mãn sự mơ mộng của hổ, có những phiền phức nhất định.

– **Gặp người nam tuổi Sửu:** Hạnh phúc không được sâu đậm lắm, phải thông cảm, nhường nhịn lẫn nhau.

– **Gặp người nam tuổi Dần:** Vợ chồng có lúc nỡ lúc kia, nhưng sống với nhau rất trách nhiệm.

– **Gặp người nam tuổi Mão:** Tính cách hai người hơi trái ngược nhau, hãy cố gắng điều chỉnh cho hài hòa.

– **Gặp người nam tuổi Thìn:** Sự hiểu ý của nhau giúp vượt qua những sóng gió.

– **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Chí hướng, sở thích hai người không hợp nhau lắm,, tốt nhất là không nên để xung đột xảy ra, phải biết kiềm chế bản thân.

– **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Là một đôi hòa hợp, cuộc sống yên lành, hạnh phúc.

– **Gặp người nam tuổi Mùi:** Anh ấy sẽ khiến bạn buồn phiền, nhưng nếu xử sự khôn khéo thì có thể đôi bên sẽ hài lòng.

– **Gặp người nam tuổi Thân:** Hôn nhân không mấy lý tưởng, hổ nên biết kiềm chế bản thân.

– **Gặp người nam tuổi Dậu:** Hôn nhân không được tốt lắm vì bạn không thích tính khoa trương, nên cả hai phải biết tôn trọng nhau thì cuộc sống mới bình thường.

– **Gặp người nam tuổi Tuất:** Có thể tiến tới hôn nhân. Hai người đều thích mơ mộng nên phải thực tế hơn thì cuộc sống sẽ ổn định.

– **Gặp người nam tuổi Hợi:** Có thể có một cuộc sống dung hòa, chỉ cần hổ đừng làm tổn thương đến lợn.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẦN VỚI CÁC NĂM

Người tuổi Dần gặp năm Tý: Bất lợi, nhiều nghịch ít thuận, nên chuyên tâm vào công việc, đừng mong lấy lợi từ bên ngoài. Nên đến Phật sơn, không làm điều ác.

Gặp năm Sửu: Đại cát, thiên quan chiếu mệnh, việc tốt tự đến, một năm may mắn.

Gặp năm Dần: Lành ít dữ nhiều, nên tránh phiền phức.

Gặp năm Mão: Năm này nguyệt cung chiếu rọi, gặp nhiều chuyện ngộ nghĩnh, thú vị. Nhưng nhớ đừng mãi vui mà quên đường về, phải biết dự trữ.

Gặp năm Thìn: Khi lên cao lúc xuống thấp. Cần nhẫn nại.

Gặp năm Ty: Đầu năm vất vả, giữa năm một mình một ngựa. Hãy chuyên tâm, cuối năm sẽ gặp điều tốt đẹp.

Gặp năm Ngọ: Vận sự thuận lợi, có cơ hội thăng tiến, nhưng nhớ đề phòng tiểu nhân, xóm giềng.

Gặp năm Mùi: Hao tài nhỏ, bệnh vặt. Thiên thời, địa lợi nhưng thiếu nhân hòa, nên kiềm chế nóng nảy.

Gặp năm Thân: Có nhiều điều ngoài ý muốn. Đầu năm gặp tiểu nhân, hành sự khó thành. Giữa năm vất vả, chỉ được lợi nhỏ. Cuối năm có tiền tài. Năm này có cơ hội xuất ngoại.

Gặp năm Dậu: Tuy có đại ách, song gặp hung hóa cát, gặp hồng phúc. Có điều vận thế quá vượng, nếu quá lao tâm khổ tứ cầu tiến e có bệnh bất ngờ.

Gặp năm Tuất: Năm “tam hợp”, tài hỉ cùng đến, đi khắp bốn phương. Năm này nên xuất ngoại.

Gặp năm Hợi: Vận thời có phần đi xuống, tinh thần sức khỏe không tốt, cẩn thận trầm tính sẽ bình ổn cả năm.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẦN VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Dần sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Vùng vẫy tứ phương, vang danh bốn bề, phú quý cát tường, con hiền cháu giỏi.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Hổ tung hoành gắp người tốt giúp sức nên sự nghiệp dễ thành công, giàu có. Là người nhiều uy quyền được mọi người kính trọng.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Được mọi người kính trọng, có nhà cửa, địa vị cao.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Nhà cửa đông vui, gia đạo tốt tươi, có tướng làm quan, anh em thân thiết, con cái dỗ đạt hiền lương.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Tiến thoái tự do, văn võ kiêm toàn, tính tình đôn hậu, bản tính cương trực có thể lập đại nghiệp.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Khí lực có thừa nhưng tài lực không đủ, là nạn trời tạo, có hoài bão nhưng khó toại nguyện.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Tính khí cương cường, ý chí sắc bén, có thể khắc phục mọi khó khăn để tiến tới thành công.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Có tài nhìn xa trông rộng, một tay giữ vững thiên hạ, văn chương cái thế, vang danh tứ phương.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Thiếu tính tự lập, gắp nhiều trắc trở, sinh không gấp thời.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Số xa nhà vất vả gian truân, là người thông minh, nhanh nhẹy. Có ngày thành công.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Xuất hành gian nan, phải luôn cẩn thận.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Mọi việc khó thành, hành động ít suôn sẻ, nhớ thận trọng thì mới mong gặp điều may.



TUỔI MÃO

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Người tuổi Mão là người may mắn nhất trong 12 con giáp. Theo thần thoại Trung Hoa, mèo tượng trưng cho sự trưởng thọ, khôn ngoan. Mèo cũng đại diện cho sự nhân từ, dịu dàng, đáng yêu.

Người tuổi Mão thích sống môi trường yên tĩnh, hòa thuận, thoải mái. Là người kín đáo, yêu nghệ thuật, giàu óc phán đoán, thích hợp với công việc chính trị, hành chính. Nhưng cũng rất có duyên trong lãnh vực kinh doanh.

Người tuổi Mão nhìn bề ngoài điềm đạm, vững chắc nhưng dễ bị sụp đổ khi bị phê bình. Người tuổi Mão cũng là người rất đam mê và biết hưởng thụ hết mình. Người tuổi Mão cũng là người giỏi giấu mình bằng vỏ bọc nho nhã, tử tế để đạt được những mục đích quan

trọng. Người tuổi Mão luôn điêu luyện trong công việc, luôn hoàn thành mọi việc chóng vánh và tốt đẹp nhất.

Người con gái tuổi Mão doan trang, suy nghĩ chu toàn, rộng lượng với bạn bè. Cô ta cũng hết sức nồng nhiệt, thông minh, ai ở bên cô đều cảm thấy vui vẻ, thoái mái. Cô sống vì bạn bè. Nhưng khi mệt mỏi cô thường lặng lẽ tách khỏi cuộc chơi. Cô ta là người hiểu cuộc đời và biết cách tận hưởng cuộc sống.

Người nam sinh tuổi Mão cũng rất thông cảm với nỗi khổ của người khác. Anh ta không để người khác phải hụt hẫng. Anh ta biết cách chiều lòng người, nhưng lại không thích tỏ ra tham thiết ở những nơi công cộng. Anh ta chú ý đến những tiến bộ của bạn.

Người nữ tuổi Mão thường lấy người chồng có khả năng che chở, bảo vệ và duy trì cuộc sống khá giả cho cô.

Người nam tuổi Mão rất ân cần, lịch sự, giỏi giang. Nhưng anh ta có một khuyết điểm là hay tránh xa những chuyện khổ ải, rất giỏi đưa ra những chiến thuật để bảo toàn bản thân. Do vậy mà đôi khi anh ta không muốn gánh vác gánh nặng gia đình.

Tuổi này hợp với tuổi **Mùi, Tuất, Hợi**.

Nghề nghiệp: Nhà văn, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, nhà chính trị, giám đốc nghiệp vụ.

Thời vận: Suốt đời bình an, thời vận sẽ theo xu thế lên dần.

Lời khuyên: Quá ti mỉ đối với người và sự việc, nên ức chế lòng đố kỵ, mở rộng lòng mình, phát huy ưu điểm trời phú cho sẽ có hy vọng thành công.

2. TUỔI MÃO ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Kỷ Mão	1939, 1999	mệnh Thổ
Đinh Mão	1927, 1987	mệnh Hỏa
Ất Mão	1915, 1975	mệnh Thủy
Quí Mão	1903, 1963	mệnh Kim
Tân Mão	1951	mệnh Mộc

3. TUỔI MÃO VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Đinh Mão (*Người sinh năm 1927, 1987*): Mèo vương tuyệt, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Người tuổi Đinh Mão chân tay không lúc nào nghỉ ngơi, thể xác, tinh thần luôn vận động, làm việc, ăn mặc no đủ, tính tình linh hoạt, thông minh, làm việc tinh táo, lý trí, con gái vốn ưa yên bình, cả đời sống yên ổn, hạnh phúc. Con trai may mắn, tốt phúc.

- Số cát tường: 2, 3, 7, 8.
- Ngày tốt: Thứ Bảy.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 3.

– *Màu thích hợp:* Xanh lam, xám.

Tuổi Kỷ Mão (*Người sinh năm 1939, 1999*): Mèo rời khỏi rừng, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người phong lưu, cả đời ăn no mặc ấm, thích du chơi, không chịu để người khác úc hiếp, lừa dối. Không được sự quan tâm của người thân, anh em không hòa hợp, song trưởng thành sẽ gặp được người bạn đời tốt. Con gái may mắn, ích nhà, họ hàng hiền đạt, sống lâu trường thọ.

– *Số cát tường:* 2, 5, 7, 10.

– *Ngày tốt:* Thứ Bảy.

– *Phong thủy hợp:* Tầng thứ 6.

– *Màu thích hợp:* Xanh, tím, đỏ.

Tuổi Tân Mão (*Người sinh năm 1951*): thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người thẳng thắn dứt khoát, có chí khí quyền uy, được hưởng vinh hoa phú quý, thân nhàn nhưng lòng không thanh thản. Không được nhờ cậy người thân, hai bàn tay tự lập nên cơ nghiệp; thiếu thời phải chịu nhiều vất vả, về già sống sung sướng. Con gái tuổi Tân Mão nắm quyền quản lý trong gia đình, có số hưng vượng.

– *Số cát tường:* 1, 3, 6, 8.

– *Ngày tốt:* Thứ Bảy.

– *Phong thủy hợp:* Tầng thứ 6.

– *Màu thích hợp:* Trắng, xám, đen.

Tuổi Quý Mão (*Người sinh năm 1903, 1963*): Mèo rời rừng, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người có cuộc sống no đủ, hưởng nhiều phú lộc, gặp hung hóa cát. Trẻ không giàu có dư dật, nhưng về già hưng vượng, thu chi thoải mái. Con gái, trung niên sung túc, về già phải chịu nhiều thiệt thòi, cần chú ý giữ gìn.

– *Số cát tường:* 4, 5, 9, 10.

– *Ngày tốt:* Thứ Bảy.

– *Phong thủy hợp:* Tầng thứ 1.

– *Màu thích hợp:* Trắng, xanh lá, xanh da trời.

Tuổi Ất Mão (*Người sinh năm 1915, 1975*): Mèo đắc đạo, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người chí khí kiên cường, hiên ngang, đa mưu túc trí, trẻ thường đắc chí, 20 tuổi tích góp được chút lưỡng vốn cho mình; về trung niên, cuộc sống bắt đầu thuận lợi, thoải mái. Người tuổi Ất Mão được thân gần với người hiền quý, mọi chuyện như ý, tinh thông cả văn võ; con gái có số phúc thọ, tiền đồ rộng mở.

– *Số cát tường:* 1, 4, 6, 9.

– *Ngày tốt:* Thứ Bảy.

– *Phong thủy hợp:* Vườn cây, đồng cỏ.

– *Màu thích hợp:* Hồng, xanh.

4. TUỔI MÃO VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Người tuổi Mão thường có cuộc sống yên ổn bình an. Điều này do bản thân tính cách người tuổi Mão chi phổi, môi trường sống yên bình là môi trường anh ta ưa thích. Do đó người tuổi Mão đa số hài lòng với hoàn cảnh hiện có, anh ta không đòi hỏi một cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nói cách khác anh ta chẳng có ước mong gì lớn lao to tát. Vì vậy, rất ít người sinh năm Mão làm những việc rầm rộ, lập nên những thành tích chói lọi, huy hoàng – trừ người tuổi Tân Mão, nếu biết hợp tác chân thành với bạn bè.

Với tính cách của người tuổi Mão, cuộc đời anh ta sẽ không gặp phải sóng gió, trở ngại lớn lao, cuộc sống diễn ra bình lặng êm đềm đúng như anh ta muốn. Suy cho cùng, bản thân cuộc sống ấy đã đủ để bao người ước ao rồi, thì anh ta còn phải đòi hỏi cao xa gì? Nếu mong muốn cao xa quá, chưa biết chừng sẽ gặp nhiều trắc trở, bất lợi.

Người tuổi Mão đối xử với mọi người khảng khái, nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp, rộng rãi. Nói chung người tuổi Mão có cuộc sống tiền tài sung túc, suốt đời không phải lo lắng về tiền bạc.

Song cũng chính sự lạc quan vốn có, những mối nhân duyên tốt đẹp, không tính toán nhỏ nhặt, nên người tuổi Mão chẳng mấy ai ki cóp. Một khi dư giả trong tay thì tiêu xài thoả mái, không có điều độ, anh ta luôn mua sắm thỏa thích, thích thú vô cùng trước

những món đồ xa hoa, đồ trang sức, những thứ mới lạ, do đó anh ta thường xuyên rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Hơn nữa, anh ta không biết quản lý chi tiêu tiền bạc, cứ có tiền là tiêu. Vì vậy, tuy có khả năng kiếm ra nhiều tiền, song anh ta lại không phải là người phú quý, giàu có.

Người tuổi Mão thích làm đẹp, ưa chưng diện hơn nhiều so với người bình thường. Anh ta không tiếc tâm sức, tiền bạc để sắm thêm những bộ trang phục hào nhoáng, đẹp đẽ cho mình; cho dù không dư giả gì về kinh tế, anh ta cũng sẽ gắng hết sức làm cho mình cũng lộng lẫy, lịch sự như ai. Do quá chăm chút tới vẻ ngoài, nên rốt cuộc anh ta thường chỉ biết tiêu tiền vào làm đẹp cho bản thân, không có thời gian quan tâm tới việc làm phong phú tâm hồn, khiến anh ta giống như cái lọ hoa, chỉ để ngắm chứ ít để dùng.

Tóm lại, mọi cơ hội đều được chia bình đẳng cho mọi người, quan trọng là bạn có biết nắm lấy nó hay không.

5. TUỔI MÃO VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Mão là người điềm tĩnh, ôn hòa, nhưng đồng thời cũng hay cảm tính, dễ xúc động. Người tuổi Mão tuy chưa bước vào tình yêu nhưng rất muốn nếm thử hương vị của nó. Do vậy, bạn nên nhớ, bạn nên chân thành, không được đòi giỡn với tình yêu, nếu không người gấp đau khổ sẽ chính là bạn.

Thông thường, nữ tuổi Mão là một bà chủ gia đình tốt, giải quyết công việc thỏa đáng, hợp lý, biết cách giữ thể diện cho chồng. Nhưng nữ tuổi Mão cũng hay dựa dẫm, ý lại, bạn nên tránh những điều ấy là hay nhất. Nữ tuổi Mão điềm tĩnh, dịu dàng, quan điểm của bạn trong tình yêu là: “Nếu đã không yêu thì sẽ mãi mãi không yêu”. Tình cảm của bạn như là gió, không bao giờ để ý đến người bạn không yêu. Bất cứ ai cũng không trói buộc được bạn. Tốt nhất bạn nên kết hôn với người hiểu, hòa hợp được với tính cách của bạn.

Nam tuổi Mão có quan điểm tình yêu mới lạ, thường thu hút rất nhiều nữ giới. Anh ta luôn bày tỏ tình yêu một cách thẳng thắn, chân thành, khiến nữ giới dễ xiêu lòng. Nhưng khi gặp người con gái có ý định trói buộc, anh ta sẽ tìm cách “lẩn mất tăm”. Khi trưởng thành, tính cách của anh ta trở nên chín chắn hơn, song anh ta vẫn là người khá lãng mạn. Tuy vậy, anh ta cũng là người tuân thủ tốt luật hôn nhân.

Người tuổi Mão hợp với người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Nếu kết hợp với những người tuổi này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp, và tu dưỡng đạo đức của bạn. Người tuổi Mão khó hợp với người tuổi Dậu, Tý. Sự kết hợp gượng ép sẽ mang lại kết quả không tốt.

6. TUỔI MÃO VÀ HÔN NHÂN

- NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI MÃO

- **Gặp người nữ tuổi Tý:** Cuộc sống không hòa hợp lắm, tính thích giao du của mèo khiến anh ta ít chú trọng đến gia đình. Phải biết kiềm chế ham muốn để gia đình yên ấm.
- **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Cuộc hôn nhân mĩ mãn, cuộc sống gia đình thuận hòa, êm ấm.
- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Hổ có tâm tư khá phức tạp, mèo lại khá mềm yếu. Nếu sống chung, sẽ phải thông cảm và hiểu nhau mới tốt đẹp.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Hôn nhân lý tưởng, với điều kiện hai bên phải biết rèn luyện để trở nên chín chắn hơn.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Lấy vợ tuổi Thìn phải chịu hy sinh chút ít, biết chăm lo đời sống gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Ty:** Cả hai bên đều ưa suy nghĩ, thích bày tỏ sự muộn phiền. Bạn phải chú ý đến điểm này để sống tốt hơn.
- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Hôn nhân có duy trì tốt đẹp hay không chủ yếu phụ thuộc vào tuổi Ngọ. Song tình yêu nếu không thành thì mèo vẫn là người bạn trung thành của ngựa.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Hai người có thể chung sống bền lâu, nhưng nhớ anh chồng tuổi Mùi trọng tài sản của bạn hơn đấy.

– **Gặp người nữ tuổi Thân:** Cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm cúng. Sự lạc quan của họ giúp đời sống gia đình được vui vẻ.

– **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Phải biết kiềm chế bản thân để được êm ấm khi sống chung với nhau.

– **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Một đôi trời sinh, hai người đều có thể bổ sung những khuyết điểm của nhau, vợ chồng hòa thuận, cả đời vui vẻ.

– **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, gia đình bình yên.

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI MÃO

– **Gặp người nam tuổi Tý:** Mèo và chuột luôn không thích nhau, nếu sống chung thì hai bên phải biết nhường nhịn, thông cảm với nhau để giữ hòa khí trong gia đình.

– **Gặp người nam tuổi Sửu:** Nếu vợ biết nhẫn nại và chồng biết nhường nhịn thì cuộc sống gia đình sẽ hòa hợp, êm ấm.

– **Gặp người nam tuổi Dần:** Những thăng trầm trong cuộc sống giúp hai người hiểu và thông cảm nhau hơn, vợ luôn chăm sóc chồng nên gia đình sẽ rất hạnh phúc.

– **Gặp người nam tuổi Mão:** Cuộc hôn nhân thật hoàn hảo, công danh rộng mở, làm ăn phát đạt.

- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Hai người sẽ rất hạnh phúc khi sống chung một mái nhà.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Nếu biết khuyên nhủ chồng một cách dịu dàng hòa nhã thì cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Gia đình rất hạnh phúc vì người vợ luôn biết tạo bầu không khí ấm cúng, hòa hợp trong nhà nên người chồng luôn hết sức vui vẻ, sảng khoái.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Cuộc hôn nhân bình thường, gia đình yên ấm, không sóng gió.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Sẽ là một gia đình ấm cúng, nếu người vợ hết lòng quan tâm đến chồng, con.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Người tuổi Mão sẽ phải chấp nhận đức tính khó chịu của người tuổi Dậu.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Hai người bổ sung cho nhau, hôn nhân hạnh phúc.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÃO VỚI CÁC NĂM

Tuổi Mão gặp năm Tý: Năm này vận hành chính cung, niềm vui tràn đầy, được nhờ thiên đức, mọi việc hanh thông. Giữa năm gặp chút trở ngại. Cuối năm tin

vui xuất hiện. Năm này có sự giao tranh giữa mèo và chuột, tuy có gặp trở ngại nhưng rồi mọi việc đều ổn.

Gặp năm Sửu: Có điều phiền toái, không may mắn. Giữa năm đề phòng gặp cướp, buôn bán bất lợi. Cuối năm hết vận rủi, sẽ gặp thành công.

Gặp năm Dần: Chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh việc thị phi, đầu năm cẩn thận cuối năm gặp nhiều may mắn, tiền hung hậu cát.

Gặp năm Mão: Lên chức, tăng lương, sự nghiệp thênh thang, học hành thi cử thành công, làm ăn phát đạt. Tuy có gặp chuyện buồn mất bạn hữu, song không có gì quá nghiêm trọng.

Gặp năm Thìn: Rong ruổi ngược xuôi, không mấy thuận lợi, song vận đen không ám. Phải biết sáng suốt giữ mình.

Gặp năm Tỵ: Gặp thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng không thiệt hại nghiêm trọng. Sau Đại thử mọi việc khởi sắc dần, gặp may mắn bất ngờ, thuận buồm xuôi gió.

Gặp năm Ngọ: Đầu năm gặp đôi chút trở ngại, sau ba tháng mọi việc thuận lợi, được quý nhân phù trợ. Nữ tuổi Ngọ vào năm Ngọ nảy sinh tình duyên, nam có số đào hoa. Nhớ giữ mình vì có thể giữa năm gặp chút phiền toái.

Gặp năm Mùi: Có cơ hội được du học, tu nghiệp. Đường học vấn rộng rãi, công việc thuận lợi, cuối năm thành đạt.

Gặp năm Thân: Phải cẩn thận chăm lo sức khỏe, tiền hung hậu cát, nên điềm đạm, ăn nói giữ gìn thì cuối năm được bình yên.

Gặp năm Dậu: Cả năm bình thường, phòng kẻ tiểu nhân, gặp nhiều bạn tốt, cuộc sống vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.

Gặp năm Tuất: Kinh doanh buôn bán thành công, được phúc trời ban, có hưng tổn nhưng nhỏ nhặt không đáng kể. Đến tiết Lập thu, tài hỉ cùng đến. Nên tránh lòng tham không đáy.

Gặp năm Hợi: Bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh, ít nhiều hao hụt tài sản. Cần kết giao nhiều, thân thiện với mọi người. Nếu cầu duyên hướng đông, thì sẽ chuyển buồn thành vui.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÃO VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Mão sinh tháng Giêng: Tiết Tân xuân. Số lận đận, phải biết giữ phúc đức để được cuộc sống bình yên.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Trước nghèo sau giàu, tương lai rộng mở.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Thông minh sôi nổi, rạng rỡ sáng ngời. Làm nên nghiệp lớn, một đời may mắn, thành đạt.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Ăn mặc no ấm, danh lợi song toàn, con cháu hiển vinh, tinh thần sảng khoái. Số phú quý, may mắn.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Sự nghiệp tấn tới, thành tựu cao, được trọng vọng. Tuổi trung niên và về già gặp nhiều may mắn. Đối nhân xử thế có tình có lẽ, suốt đời vinh hiển.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Đường danh lợi tinh thông, tốt đẹp, giàu sang phú quý. Là người có tài quản lý, vợ hiền đảm đang, con cái giỏi giang. Người giỏi đất thiêng, gia thế hưng vượng.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Nam nữ đều thông minh, ung dung tự tại. Là người có chí lớn, mưu cầu việc gì cũng được toại nguyện.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Người phẩm hạnh tốt, chân tình, biết cách vượt qua những khó khăn.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Là người biết tiến thoái hợp lý, giỏi tùy cơ ứng biến, có khả năng cứu giúp người khác. Tuy vậy cũng có lúc gặp nguy khốn. Biết lập chí thì suốt đời bình an.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Tuy gặp đôi chút hiểm nguy, song biết nhẫn nhục sẽ bình an vô sự. Không muộn chước, sống thanh cao.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Cuộc đời ít may mắn, song nếu kiên nghị vượt gian khó thì sẽ làm nên sự nghiệp.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Một đời lo lắng, số lao đao nhưng không tổn tại đến anh em cha mẹ.



TUỔI THÌN

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Người tuổi Thìn khoan dung độ lượng, sinh lực dồi dào sức khỏe cường tráng. Cuộc sống người tuổi Thìn luôn sôi động náo nhiệt, dù tính tình có phiến diện, cố chấp đi chăng nữa thì cũng không bao giờ mất những người sùng bái mình. Bởi vì dù kiêu ngạo vẫn luôn là người lôi cuốn, hấp dẫn.

Ngoài tiềm năng rất lớn, người tuổi Thìn còn có khát vọng rất cuồng nhiệt mang tính tôn giáo, cháy bỏng giống ngọn lửa phun ra từ miệng rồng. Tuy nhiên, nếu bản thân không biết kiềm chế thì sẽ tổn hại đến năng lượng của mình.

Cạnh tranh với người tuổi Thìn là chuyện hết sức khó khăn. Họ hay dùng thủ đoạn, uy hiếp những ai dám khiêu chiến với mình. Một người tuổi Thìn khi đã thẹn quá hóa giận thì rất nguy hiểm. Dù tính khí thất thường, vô đoán nhưng họ vẫn luôn hiếu thuận với bè trên. Dù có mâu thuẫn gì với gia đình đi chăng nữa, khi gia đình cần giúp đỡ thì họ vẫn sẵn sàng.

Mặc dù người tuổi Thìn tính cách hay bùng nổ như ngọn lửa nhưng lại hay dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện. Cũng có khi họ mong bạn tha thứ cho thói chuyên quyền của mình. Cũng có khi họ quên xin lỗi, không phải vì cố chấp mà vì quá bận rộn trong công việc.

Người tuổi Thìn luôn sống có mục đích rõ ràng, không làm gì để có hại đến sức khỏe, luôn đặt mục tiêu sự nghiệp lên cao nhất.

Người tuổi Thìn cũng như tuổi Ty luôn có duyên với thành công, song người tuổi Thìn thảng thắn bày tỏ quan điểm của mình hơn người tuổi Ty. Là người dám nói dám làm và có thể đơn thương độc mã chiến đấu.

Nữ tuổi Thìn là một quý nhân, cô ta ưa khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị, nam nữ bình đẳng, những hành vi coi thường nữ giới khiến cô nổi giận. Việc nam giới làm được, cô ta cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Nữ tuổi Thìn rất nghiêm túc, ưa mặc mặc sạch sẽ, thoáng mát, ít trang điểm.

Nam tuổi Thìn sống có trách nhiệm, quyết tâm cao. Trước khi thừa nhận thất bại anh ta luôn dồn toàn bộ sức mạnh để thử một lần cuối. Là mẫu người hướng ngoại, yêu thích thiên nhiên, anh ta có thể trở thành một vận động viên năng nổ, có tố chất của một nhân viên marketing siêu cấp. Nam tuổi Thìn hoặc kết hôn sớm hoặc một mình một bóng.

Tuổi này hợp với tuổi **Thân, Tí, Dậu**.

Nghề nghiệp: Nhà chính trị, đạo diễn, luật sư, môi giới, nhà doanh nghiệp, vận động viên.

Thời vận: Thời vận tốt, đến trung niên hơi suy sụp, nhưng sẽ gặp may ngay sau đó, là số của thành công, còn nếu lúc trung niên nản chí sẽ không được thành công.

Lời khuyên: Muốn thành công phải có thủy cung chung.

2. TUỔI THÌN ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
<i>Canh Thìn</i>	1940, 2000	mệnh Kim
<i>Mậu Thìn</i>	1928, 1988	mệnh Mộc
<i>Bính Thìn</i>	1916, 1976	mệnh Thổ
<i>Giáp Thìn</i>	1904, 1964	mệnh Hỏa
<i>Nhâm Thìn</i>	1952	mệnh Thủy

3. TUỔI THÌN VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Mậu Thìn (*Người sinh năm 1928, 1988*):
Rồng hiền lành, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người hoạt bát, đầy sức sống, nhưng không thích đám đông, cốt nhục ly tán. Nữ là mạng hiền lương, bụng dạ ngay thẳng, vợ hiền chồng giỏi.

- Số cát tường: 1, 6.
- Ngày tốt: Chủ nhật.
- Phong thủy hợp: Ở trên cao.
- Màu thích hợp: Đen, vàng, xanh đen.

Tuổi Canh Thìn (*Người sinh năm 1940, 2000*):
Rồng nổi giận, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người vui vẻ, hoạt bát, một đời lao động sương tuyết, danh lợi trọn vẹn, ăn mặc đủ dùng, trung niên bình thuận, về già hưng vượng. Nữ là mạng cần kiệm, đầm đang.

- Số cát tường: 0, 5, 6, 9.
- Ngày tốt: Chủ nhật.
- Phong thủy hợp: Ở trên cao.
- Màu thích hợp: Trắng, nâu, vàng.

Tuổi Nhâm Thìn (*Người sinh năm 1952*): Rồng làm mưa, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người số mệnh vất vả, thuở nhỏ đã phải lao dao, tài lộc đến rồi đi, không tụ tài, về già phát tài phát phúc. Nữ là mạng đảm đang, vương tướng.

- Số cát tường: 4, 9.
- Ngày tốt: Chủ nhật.
- Phong thủy hợp: Ở trên cao.
- Màu thích hợp: Vàng, trắng, lam.

Tuổi Giáp Thìn (Người sinh năm 1904, 1964):
Rồng trong đầm, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Là người cả đời thanh nhàn, ăn mặc dồi dào, thuở nhỏ bình thường, thời trung niên dư giả, cốt nhục khó nhở, về già có thể phát đạt.

- Số cát tường: 3, 8.
- Ngày tốt: Chủ nhật.
- Phong thủy hợp: Ở trên cao.
- Màu thích hợp: Vàng, xanh dương, xanh lục, tím.

Tuổi Bính Thìn (Người sinh năm 1916, 1976):
Rồng trên trời, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người thông minh lanh lợi, vui tươi, hoạt bát, cả đời hưởng lộc bất tận, thân nhàn tâm khổ, thích giao kết bạn bè, trung niên sự nghiệp hưng vượng, về già có nhiều tài lộc. Nữ là mạng hiền tài – đảm đang.

- Số cát tường: 2, 7.

Thông thường đối với bạn, tiền bạc chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất trong đời, điều bạn mong muốn nhất là thực hiện được mơ ước của bản thân.

Quan điểm về tài – lợi của bạn quả chính xác và sáng suốt, nếu bạn có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu bạn có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, bạn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của bạn, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn.

Cho nên nếu bạn muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu, để gia tăng và giữ gìn tài sản.

Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hưng vinh mà thôi. Dù bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, song cũng chỉ là nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi.

Vì vậy, bạn chớ ấp ú ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc. Nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi.

5. TUỔI THÌN VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Thìn rất có lý tưởng, nên yêu cầu chuyện gì phải thập mỹ thập toàn. Yêu cầu của bạn rất nhiều, nên những gì bạn bỏ ra luôn cao hơn người khác.

Thông thường người tuổi Thìn ít chủ động yêu người khác và hiếm khi buồn sâu vì chuyện tình yêu. Dù bạn là người ít chủ động, nhưng do bạn khảng khái, nhiệt tình nên tình cảm đến với bạn khá êm đẹp. Sau khi kết hôn cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Bạn phải biết trân trọng hôn nhân, đừng quá mơ mộng hão huyền.

Nữ giới tuổi Thìn, khi yêu thường chăm chút bản thân, say đắm trong vòng tay người yêu. Bạn cũng là người vợ hiền dâu thảo, lấy việc lo liệu gia đình, chăm sóc chồng con là niềm vui cuộc sống.

Khi nam giới tuổi Thìn ở bên ý trung nhân, anh ta thường lúng túng, bối rối, tuy quan tâm chăm sóc người yêu nhưng sự nhạy cảm quá mức cũng có thể gây ra chuyện giận hờn.

Người tuổi Thìn hợp Tý, Thân, Dậu. Nếu có thể kết được mối lương duyên ấy, sự nghiệp, tình yêu của bạn vô cùng tốt đẹp. Người tuổi Thìn không thật hợp với tuổi Tuất, Mão. Người tuổi Thìn lấy người tuổi Thìn ban đầu vất vả nhưng về sau tốt lành.

6. TUỔI THÌN VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI THÌN

- **Gặp người nữ tuổi Tý:** Hôn nhân mỹ mãn, tài năng của vợ giúp chồng thành công trong sự nghiệp.

- **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Hôn nhân không mấy hài hòa, phải biết nhường nhịn và kiềm chế để không khí gia đình được vui vẻ.
- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Hôn nhân hạnh phúc, vợ giỏi xã giao, thông minh hỗ trợ tốt cho chồng.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Hai bên cần phải sống thực tế hơn thì hôn nhân mới bền vững.
- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Sự phôi hợp khá đẹp.
- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Có một tình yêu đẹp, nhưng phải biết gìn giữ.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Tình cảm tốt, nhưng cần phải hỗ trợ tốt trong sự nghiệp hơn nữa.
- **Gặp người nữ tuổi Thân:** Hôn nhân rất tốt.
- **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Hôn nhân có thể chấp nhận.
- **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Cuộc sống gia đình không hòa hợp, nảy sinh buồn bực, nên sống lạc quan yêu đời để không khí gia đình bớt căng thẳng.
- **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Vô cùng hòa hợp, chia sẻ lẫn nhau.

- NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI THÌN

- **Gặp người nam tuổi Tý:** Hôn nhân hạnh phúc, chồng khá chiều vợ.
- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Có xung đột, vì trâu điềm tĩnh, còn rồng khoa trương, phải thông cảm tính tình của nhau.
- **Gặp người nam tuổi Dần:** Sự phối hợp tuyệt đẹp.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Chồng nên chia sẻ gánh vác gia đình thì hôn nhân mới hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Hôn nhân không thật phù hợp, cố gắng nhường nhịn nhau để sống hòa thuận.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Hôn nhân dễ nảy sinh rạn nứt nếu không biết điều chỉnh tính tình phù hợp.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Không phải là hôn nhân lý tưởng, nhưng biết cách hòa hợp với nhau cuộc sống gia đình sẽ được êm ám.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Hôn nhân bình thường.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Cuộc sống hòa thuận, biết nhường nhịn nhau.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Hôn nhân m猾 mān với điều kiện chồng phải có nghề nghiệp vững vàng.

- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Hôn nhân không được thuận lợi, phải biết thông cảm cho nhau để mọi việc không phức tạp.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Chồng phải hy sinh chút công việc thì hôn nhân mới hạnh phúc.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÌN VỚI CÁC NĂM

Tuổi Thìn gặp năm Tý: Năm này tài lộc vượng, có thu hoạch lớn, đầu năm gặp chuyện vui, cuối năm có cửa ăn của dể. Cẩn thận thời gian trước tiết Lập hạ, không được lơ là, qua chuyện này mọi việc đều tốt đẹp.

Gặp năm Sửu: Năm này sao Thiên phúc chiếu rọi, mọi việc tốt đẹp, các kế hoạch thành công. Không cần cầu, phúc tự đến. Cuối năm gặp hạn, nên cầu phúc hướng Tây Bắc để năm sau bình yên.

Gặp năm Dần: Năm này long hổ tranh đấu, nhiều sóng to gió cả. Tuy có tài lộc nhỏ nhưng vất vả. Hãy tĩnh tâm, vui vẻ chờ mọi phiền phức đi qua.

Gặp năm Mão: Năm này có nhiều biến đổi, một năm vất vả nhưng cuối năm gặp chuyện vui, có món lợi nhỏ. Tuy nhiều bất lợi song vẫn được bình an.

Gặp năm Thìn: Năm này tốt xấu đan xen, nên đào tạo chuyên sâu để tích lũy học vấn kiến thức. Giữa năm có trở ngại, nên cẩn thận.

Gặp năm Tỵ: Sao Thái Dương chiếu mệnh, sao Thiên Hỉ phù trợ, mọi việc khá thuận lợi. Nên biết đạo trời, lấy thừa bổ sung thiếu.

Gặp năm Ngọ: Một năm trắc trở, mọi việc ít thuận lợi, tốt nhất nên “đóng cửa bế quan” tu dưỡng tinh thần. Giữa năm vận ách nặng, phải cẩn thận, cuối năm chuyển biến tốt. Cách giải hạn: đầu tháng đi chùa cầu phúc tránh tai ương. Năm này ách nam giới lớn hơn nữ giới.

Gặp năm Mùi: Năm này buồn vui đan xen. Nữ giới có số đào hoa. Cẩn thận xóm giềng, bạn bè; đề phòng kiện tụng. Cầu phúc hướng Đông Nam là tốt nhất.

Gặp năm Thân: Có sao trời ở bên, cầu phúc tốt lành, đôi khi gặp hung họa thì đa phần tự hóa giải. Đầu năm nên sớm định đại sự cả năm, giữa năm án binh bất động, cuối năm chờ thời.

Gặp năm Dậu: Mọi việc thuận lợi, có số đào hoa. Năm này có bệnh vặt, nhưng tinh thần thoái mái, vạn sự hưng thịnh thuận lợi.

Gặp năm Tuất: Năm này có thể gặp tổn thất, cũng may gặp bạn cũ người xưa, rồi sẽ có chuyện vui. Nhớ đừng tranh giành, thanh thản là hay nhất.

Gặp năm Hợi: Năm này sao Tử Vi trên cao, có chuyện vui loan phượng, vạn sự như ý. Đầu năm có chút khó khăn, nhớ cẩn thận tìm cách vượt qua.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÌN VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Thìn sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Có tài của kẻ đại tướng song không có đất dụng võ. Mọi sự tự thân, ít cậy nhờ ai.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Rồng bay lên trời, con đường tài lộc hanh thông.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Mẫn cảm thông minh, có chí lớn, lập đại công.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Tinh lực tràn trề, hưởng lộc trời ban, gia thế hùng mạnh.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Giao long xuống biển, tính tình cương trực, trừ bỏ mọi hoạn nạn khó khăn, lưu tiếng thơm đời sau.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Tiến thoái lưỡng nan, khó được giàu sang, nhớ không được chún bước.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Sinh lực dồi dào, đến đâu cũng thuận, có tài sáng tạo, tinh thông nghệ thuật.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Hùng tài nhân kiệt, thành công đường thi cử, phú quý vinh hoa.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàm lộ. Tính tình ôn hòa, bình an vui vẻ, mưu sự như ý.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Có chí lớn tài
năng song không đủ sức. Khó thành công lớn, nhưng an
hưởng một đời bình yên.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Rồng khó
bay lên cao, có chí khí nhưng ít thành công.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Sinh không
gặp thời, danh vọng chí cao, tiếc là không có đất dụng
võ.



TUỔI TỴ

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Người sinh năm Tỵ, có thể trở thành nhà triết học, thần học, nhà chính trị hay tư bản, và cũng có thể là một nhà tư tưởng lớn. Người tuổi Tỵ là người khó suy đoán nhất trong mười hai con giáp. Người tuổi Tỵ có trí tuệ bẩm sinh. Những cô gái đẹp nhất, nổi bật nhất; những chàng trai mạnh mẽ nhất thường sinh vào năm Tỵ. Cho nên, nếu bạn sinh năm Tỵ, chắc hẳn bạn có một vận mệnh tốt đẹp.

Người tuổi Tỵ thường dựa vào chính bản thân, phán đoán và hành sự; ít khi trao đổi với người khác. Người tuổi Tỵ là người có tính tôn chỉ cao. Người tuổi Tỵ không bao giờ phải phiền muộn vì thiếu tiền. Nếu thiếu tiền thì họ rất nhanh chóng kiếm được tiền. Tuy nhiên, nên tránh xa cờ bạc, nếu không sẽ trắng tay.

Người tuổi Tỵ nói chung rất đa nghi, nhưng biết giấu kín những bí mật trong lòng. Người tuổi Tỵ cũng

thích suy tư, tính toán, trình bày quan điểm của mình một cách hệ thống.

Trong mối quan hệ với mọi người, người tuổi Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác khá cao. Họ quyết không tha thứ cho ai lỡ hẹn. Nếu những ai lỡ làm cho người tuổi Tỵ nổi giận thì hãy coi chừng (!).

Nữ tuổi Tỵ thường là một mỹ nữ. Cô rất tự tin, thong thả, tuy nhiên đâu óc cô thì luôn bận rộn. Nữ tuổi Tỵ yêu thích thời trang, ăn mặc đúng mốt. Sau khi kết hôn cô sẽ là người tiêu xài như nước. Nhưng cô cũng biết giúp đỡ chồng thành công trong sự nghiệp. Nữ tuổi Tỵ rất dễ dàng dẫn dắt đàn ông theo chủ ý của mình.

Nam tuổi Tỵ rất đa tình, ánh mắt họ luôn nồng nàn. Họ cũng rất mẫn cảm trước bất kỳ chuyện gì, nên khi khao khát một vụ làm án lớn chẳng hạn thì ánh mắt họ cũng ánh lên “nồng nàn” như vậy. Nam tuổi Tỵ cũng thích đời sống sôi động, biến đổi, họ chinh phục mục tiêu liên tục.

Tuổi này hợp với tuổi **Thìn, Sửu, Dậu**.

Nghề nghiệp: Biểu diễn tạp kỹ, nhà triết học, nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà chứng khoán, nhà ngoại giao.

Thời vận: Thời vận sẽ tốt dần lên, thành công lúc tuổi già, gặp may mắn trong vấn đề tiền bạc.

Lời khuyên: Tài năng trí tuệ phi phàm, vận dụng nên cẩn thận, để tránh trở thành kẻ tội phạm hung ác:

2. TUỔI TỴ ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Tân Tỵ	1941, 2001	mệnh Kim
Kỷ Tỵ	1929, 1989	mệnh Mộc
Đinh Tỵ	1917, 1977	mệnh Thổ
Ất Tỵ	1905, 1965	mệnh Hỏa
Quí Tỵ	1953	mệnh Thủy

3. TUỔI TỴ VÀ VÂN MỆNH

Tuổi Kỷ Tỵ (Người sinh năm 1929, 1989): Rắn phúc khí, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người thông minh lanh lợi, công danh vẹn cả đôi đường, vợ chồng hòa thuận, mọi việc như ý, có đất đai ruộng vườn. Nữ thì ăn mặc không thiếu, hiền lương; nam thì có danh có tiếng, mưu trí hơn người, là mạng có tài, phúc hậu.

- Số cát tường: 1, 6.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 2.
- Màu thích hợp: Đen, xanh lam, xanh lá.

Tuổi Tân Tỵ (*Người sinh năm 1941, 2001*): Rắn tránh dông, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người có muu, biết tùy cơ ứng biến, chí khí hơn người, ăn mặc đủ dùng, có quý nhân phù trợ, đến thời trung niên thì chuyển vận, về già phát tài phát phúc, số trường thọ.

- Số cát tường: 5, 10.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 8.
- Màu thích hợp: Trắng, vàng, nâu.

Tuổi Quý Tỵ (*Người sinh năm 1953*): Rắn trong cỏ, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người thông minh lanh lợi, tài tụ rồi lại tan, được gần quý nhân, trung niên vất vả phát phúc tạm thời, lúc thăng lúc bại, kẻ địch trở mặt. Nữ giới về già hưởng vinh hoa, là mạng hiền lương.

- Số cát tường: 4, 9.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 3.
- Màu thích hợp: Trắng.

Tuổi Ất Tỵ (*Người sinh năm 1905, 1965*): Rắn xuất hang, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Là người dáng vẻ đoan chính, ưa thích vui vẻ, náo nhiệt, tính tình kín đáo, cùu người không kể công, làm việc tốt chẳng để lộ, thời trẻ xung khắc con cái, về già được an lành, bình ổn. Nữ là mạng phát vận, giúp chồng giúp con.

- *Số cát tường*: 3, 8.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 3.
- *Màu thích hợp*: Xanh, hồng, cam.

Tuổi Đinh Tỵ (*Người sinh năm 1917, 1977*): Rắn trong đầm, thuộc **Thổ** trong *Ngũ hành*.

Là người sang quý, tính cách kiên cường, không thuận theo nhân tình thế thái, anh em bất hòa, sự nghiệp hiển vinh. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, cái ăn cái mặc dồi dào, là mạng hiền tài, danh vọng, đam đang gây dựng gia đình.

- *Số cát tường*: 2, 7.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 7.
- *Màu thích hợp*: Nâu, cam, vàng, hồng.

4. TUỔI TỴ VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Người tuổi Tỵ có thời niên thiếu và thanh niên khá êm đềm, bạn mang bao mơ ước trong sáng bước vào đời

và trưởng thành trong hoàn cảnh êm ả, thanh bình. Còn đến thời kỳ trung niên, rất nhiều phiền muộn không như ý dần dần xuất hiện, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bằng phẳng của bạn. Thế nhưng bạn phải đặc biệt chú ý đến tuổi già của mình.

Vì bản tính vô cùng mẫn cảm, thêm vào đó còn ưa thích mạo hiểm, nên tuổi già của bạn gặp phải những trắc trở không cần thiết.

Nói chung, thời gian sinh và mùa sinh có ảnh hưởng quan trọng đến từng giai đoạn cuộc đời bạn. Nếu bạn sinh vào mùa đông, bạn sẽ được sung sướng thanh thản. Nếu sinh vào mùa hè, bạn khá sôi nổi, song cũng gặp sóng gió. Nếu sinh vào buổi tối mưa gió bão bùng, cuộc đời bạn sẽ đầy ắp hiểm nguy. Dĩ nhiên, đây chỉ xét về tổng thể, chi tiết cụ thể ra sao, còn phải xem xét ảnh hưởng của nhiều nhân tố sau này.

Về mặt tài vận, quả thực bạn khá tốt số, nói chung, bạn hay gặp may, có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn không phải nhờ vào sức của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ do vận may thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến. Nếu không nắm chắc thời cơ, thì quả là có lỗi với bản thân.

Thông thường, nguồn tiền tài của bạn không phải do kết quả vất vả kinh doanh mà là nhờ một số lần đầu tư mang tính chất đầu cơ. Bạn chẳng bao giờ rầu rĩ về

chuyện tranh giành tiền bạc, dường như bạn luôn có vận may trời ban về tài lộc.

Từ nhỏ bạn đã hình thành thói quen xa xỉ, bạn chẳng thèm liếc mắt tới những vật phẩm “đại hạ giá” ngoài đường phố, vì bạn cho rằng, loại hàng xa xỉ đắt tiền mới đủ tư cách biểu hiện giá trị bản thân bạn.

Muốn xây dựng cơ sở kinh tế ổn định, cách đáng tin duy nhất là tiết kiệm chi tiêu, và đầu tư tiền bạc vào những hạng mục có lợi.

5. TUỔI TỴ VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Nói chung, nam giới tuổi Tỵ thường lãng mạn, hấp dẫn, có khiếu hài hước. Trong cuộc sống gia đình bạn có quan điểm tương đối khắt khe, muốn là trụ cột và bắt vợ con phải phục tùng mình. Khi có lời qua tiếng lại với vợ bạn thường bỏ ra ngoài để tìm niềm an ủi. Điều này đôi khi gây hiểu lầm và rắc rối cho bạn.

Nữ tuổi Tỵ thường xinh đẹp, quyến rũ, thành công trong sự nghiệp. Bạn cũng có thể vì gia đình mà vứt bỏ tất cả, chỉ ở nhà giúp chồng dạy con, làm một người vợ hiền đảm đang.

Trong tình yêu, người tuổi Tỵ rất hay ghen. Đôi khi tình cảm đã rạn nứt, bạn cũng không còn yêu họ nhưng vẫn thích chiếm hữu họ. Đây là điều không hay, bạn nhớ nên tránh.

Sau khi kết hôn, một mặt bạn tỏ ra rất thương yêu người bạn đời của mình, nhưng mặt khác bạn cũng tỏ ra không hài lòng với tình trạng hôn nhân hiện tại. Phải biết dung hòa để giữ hạnh phúc gia đình là điều bạn nên nhớ.

Nói chung người tuổi Tỵ hợp với tuổi Sửu, Dậu, vì tính cách hài hòa bổ sung cho nhau. Người tuổi Tỵ không hợp lắm với tuổi Hợi, Dần. Nhưng nếu hai bên biết nhường nhịn nhau thì có thể sống đến “răng long đầu bạc”.

6. TUỔI TỴ VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI TỴ

- **Gặp người nữ tuổi Tý:** Hôn nhân có thể “cơm không lành canh không ngọt”, phải nhường nhịn để sống hòa hợp.
- **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Hôn nhân hòa hợp, chồng luôn chiều vợ.
- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Không hợp nhau, nhưng nếu biết nhường nhịn thì vẫn sống hòa thuận.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Nếu vợ biết tạo niềm vui hạnh phúc gia đình thì hôn nhân bền vững.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Đây không phải là cuộc hôn nhân tốt, nhưng biết cách thì sẽ có cuộc sống bình yên.

- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Tình yêu trắc trở, nhưng vượt qua được thì sẽ rất mặn nồng.
- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Tình yêu khó giữ, vì ngựa khá đa tình, phải mềm mỏng với nhau để giữ gia đình hạnh phúc.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Hôn nhân dựa trên tiền bạc, hạnh phúc có được phải nhờ đến sự thông cảm lẫn nhau giữa đôi bên.
- **Gặp người nữ tuổi Thân:** Tình yêu nhiều tính toán, khi nào không vụ lợi thì mới có hôn nhân đẹp đẽ.
- **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Một đôi trời sinh, tình yêu mỹ mãn.
- **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Tình yêu, hôn nhân rất hòa hợp.
- **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Hôn nhân tốt đẹp khi cả hai biết trân trọng và hiểu nhau nhiều hơn.

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI TỴ

- **Gặp người nam tuổi Tý:** Có thể tiến đến hôn nhân với điều kiện vợ phải là chỗ dựa của chồng.
- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Tính cách khác nhau, không phải là hôn nhân lý tưởng, nếu sống chung phải biết kiềm chế bản thân để giữ hòa khí trong gia đình.

- **Gặp người nam tuổi Dần:** Gia đình thường xung khắc, nên thông cảm và hiểu nhau hơn.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Tình yêu nồng thắm.
- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Hôn nhân hạnh phúc, chồng tự hào vì sắc đẹp của vợ.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Hai bên hiểu nhau nhưng thiếu nhường nhịn nhau. Nếu điều chỉnh được sẽ là một đôi hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Sự vui vẻ khiến họ sống bên nhau hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Tình yêu nhiều lý trí, nhiều khi dẫn đến nỗi buồn.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Vợ biết chăm lo gia đình, hôn nhân như ý.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Một đôi rất hạnh phúc, nếu vợ khiêm tốn, đoan trang.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Nếu chồng hy sinh chút sở thích và sự tự do của mình thì hôn nhân mới bền vững.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TÝ VỚI CÁC NĂM

Tuổi Tỵ gặp năm Tý: Tràn ngập niềm vui, tổ chức hôn nhân, thăng tiến, lên cấp. Nhưng kinh doanh chỉ ở mức trung bình.

Gặp năm Sửu: Có chút điềm xấu xảy ra ở cuối xuân cuối hè, sau tiết Lập xuân ách vận sẽ hết, mọi sự bình an.

Gặp năm Dần: Rồng nhỏ đấu hổ dữ. May có phúc tinh chiếu rọi, điềm xấu tiêu tan. Đi xuống hướng Nam là tốt nhất, mọi vận đen đều giảm nhiều.

Gặp năm Mão: Có chút lao đao, tuy nhiên cuối năm dần dần chuyển vận, gặp chuyện tốt lành. Lưu ý không lơ là mù quáng, chọn điều hay mà làm, đợi sang năm là hay nhất.

Gặp năm Thìn: Thuận buồm xuôi gió, phong lưu ong bướm, kinh doanh thuận tiện. Có thể gặp kiện tụng, nhưng có sao Thiên Hỉ hóa giải.

Gặp năm Ty: Gặp năm bẩn mệnh, nhiều chuyện không thuận. Chú ý đề phòng tiểu nhân.

Gặp năm Ngọ: Năm này nên tránh đi xa, đề phòng bất trắc, làm nhiều việc thiện. Cuối năm có thể mạnh dạn xuất binh, thu hoạch tốt.

Gặp năm Mùi: Đầu năm trở ngại, giữa năm bình thường. Hôn nhân có biến động nên nén nhịn bớt lời cho yên.

Gặp năm Thân: Năm này gặp được nữ quý nhân, danh lợi vẹn đôi đường. Thuận theo ý trời mọi sự bình an.

Gặp năm Dậu: Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, có điều phải gặp những người không quen biết. Phải biết giữ thân chờ thời.

Gặp năm Tuất: Hồng loan hỉ sự lâm môn, nǎm chắc thời cơ nhất định thành công. Tuy có bệnh vặt song có âm đức phù hộ hóa hung thành cát, ắt có cơ hội đi xa.

Gặp năm Hợi: Năm này phát tài, tiền vô như nước. Nhớ giữ thân, biết một vừa hai phải, mọi sự tốt đẹp.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TÝ VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Tỵ sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Dương khí sa vượng, nhiều cơ hội phát triển, nhưng phải qua khó khăn ban đầu.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Thanh cao nhưng hàn nho, ít lộc, có được phúc thì cũng trải qua gian nan.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Là người thông minh, giỏi giang, có thể thành sự đại nghiệp.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Tương hộ giá, binh lực dồi dào, chí lớn, tài cao.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Đảm lược, mưu trí hơn người, một đời bình an, phúc lộc dài lâu.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Vợ chồng thành đạt, con cháu vinh hiển, hiền tài đức độ, cát tường tột đỉnh.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Trí dũng song toàn, thi cử đỗ đạt, công thành danh toại.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Tính tình hòa đồng, được người thân vị nể, xóm giềng quý mến. Sự nghiệp thuận lợi, hưởng phúc tự nhiên.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Dĩ hòa vi quý, mong điều bình an, khắc có ngày thành công, áo gấm vinh quí.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Sức khỏe không tốt, nên hành động bất tiện, thích giúp đỡ người khác, giỏi giao tiếp.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Thanh nhàn đậm bạc, tự tại an nhiên.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Ít cơ hội phát đạt, song về già được hạnh phúc.



TUỔI NGỌ

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Tính cách người sinh năm Ngọ rộng rãi, mẫn tiệp, giỏi ngoại giao, đôi khi tính tình nóng nảy nhưng cũng dễ hết giận nhanh. Người tuổi Ngọ dễ rơi vào “lưới tình” nhưng cũng có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng.

Người tuổi Ngọ khi trẻ thường xa gia đình, sống tự lập, ưa thích rèn luyện trí lực và các hoạt động thể thao. Ngựa thuộc vào các con giáp nằm phía Đông, đại diện cho các công tử hào hoa phong nhã, các tiểu thư xinh đẹp. Họ làm việc rất nhanh nhẹ, hiệu quả. Nhưng người tuổi Ngọ có nhược điểm là khi gấp chuyện thì nóng nảy, cố chấp.

Người tuổi Ngọ thường thích gì làm nấy, thích mọi người vây quanh mình. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ không phải là những người tham lam, ích kỷ, hay dối kỵ. Người

tuổi Ngọ thường hay nổi giận nhưng không tính kế gian tà, thâm hiểm.

Người tuổi Ngọ rất khó thích ứng với thời gian biểu do người khác đặt ra. Họ thích hợp với những công việc có tính tự do và sôi động. Người tuổi Ngọ cũng giỏi giải quyết những chuyện rắc rối, nhưng phải để họ tự do giải quyết những sự vụ đó.

Nữ tuổi Ngọ thì sinh khí dồi dào, cử chỉ trang nhã, trang điểm hợp thời, hoạt bát, thân hình thon thả nhưng giỏi thể thao. Cô ta là người ưa thích hoạt động.

Nam tuổi Ngọ vô cùng nhạy cảm trong tình yêu. Hễ rơi vào một cuộc tình say đắm, anh ta rất dễ đánh mất mọi thứ của bản thân. Đây là nhược điểm mà người tuổi Ngọ nên khắc phục.

Tuổi này hợp với tuổi **Mùi, Dần, Tuất**.

Nghề nghiệp: Vận động viên, lái xe, ký giả, cảnh sát, nhà doanh nghiệp, người làm nghệ thuật.

Thời vận: Thời vận cả đời bình thường, tuổi già thời vận khá, cung cố thêm sự nghiệp.

Lời khuyên: Tính nhẫn nại kém, dễ bỏ lỡ giữa chừng, nên rèn luyện thêm nghị lực và tính nhẫn nại.

2. TUỔI NGỌ ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Nhâm Ngọ	1942, 2002	mệnh Mộc
Canh Ngọ	1930, 1990	mệnh Thổ
Mậu Ngọ	1918, 1978	mệnh Hỏa
Bính Ngọ	1906, 1966	mệnh Thủy
Giáp Ngọ	1954	mệnh Kim

3. TUỔI NGỌ VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Canh Ngọ (Người sinh năm 1930, 1990): Ngựa trong nhà, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ Hành.

Là người mau mồm mau miệng, ruột dễ ngoài da, lợi lộc dồi dào, nam thì nấm quyền bính, nữ thì sang chồng lợi con, là mạng thâm tú, nho nhã, chồng con được nhờ. Nam giới có tính cách cố chấp, được mọi người kính phục.

- Số cát tường: 2, 5, 7, 10.
- Ngày tốt: Thứ Năm.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 6.
- Màu thích hợp: Xám, lam, đen.

Tuổi Nhâm Ngọ (*Người sinh năm 1942, 2002*):
Ngựa trong quân, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người cẩn cù, thời trẻ có tài lộc nhưng không tụ, về già hưng vượng, nên được tích tụ dành dụm, phòng khi nóng lạnh thất thường. Nữ là mạng hưng gia, hiền tài đảm đang.

- Số cát tường: 2, 3, 7, 8.
- Ngày tốt: Thứ Năm.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 5.
- Màu thích hợp: Đỏ, hồng, cam.

Tuổi Giáp Ngọ (*Người sinh năm 1954*): Ngựa trong mây, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người hòa nhã, vui vẻ, thích kết giao bạn bè, gặp hung hóa cát, ít được nhờ cậy cốt nhục anh em. Nữ là mạng mau mồm mau miệng, giỏi xã giao, có địa vị.

- Số cát tường: 8, 9, 10.
- Ngày tốt: Thứ Năm.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 6.
- Màu thích hợp: Xanh, hồng, trắng.

Tuổi Bính Ngọ (*Người sinh năm 1906, 1966*):
Ngựa trong chuồng, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người có chí khí, bao dung độ lượng, cả đời hướng tài lộc tự nhiên, dung mạo đoan chính, tính cách

ôn nhu, hiền lương, thuở nhỏ nhiều tai ách, cốt nhục có tình. Nữ là mạng ít được cậy nhờ anh chị em, hậu vận hưng vượng.

- *Số cát tường*: 1, 4, 6, 9.
- *Ngày tốt*: Thứ Năm.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 5.
- *Màu thích hợp*: Xanh, hồng, vàng, kem.

4. TUỔI NGỌ VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Thuở nhỏ, người tuổi Ngọ thường gặp nhiều hoạn nạn, trắc trở, hoàn cảnh cuộc sống cũng không thật tốt. Vì thế nên thời kỳ thanh niên sau này của bạn cũng bị ảnh hưởng. Thời ấu thơ, bạn gầy gò, ẻo lả nên hay có bệnh tật, cha mẹ bạn có thể vì những trăn trở của cuộc sống nên không săn sóc bạn được; thiếu sự quản giáo của cha mẹ nên bạn thường hay gây ra những rắc rối nhỏ, chẳng hạn như bị thương ở tay ở chân... khiến cha mẹ giật mình.

Còn đến thời kỳ thanh niên, những vấn đề khó khăn bạn phải đối mặt cũng rất nhiều, chẳng hạn như học hành, xin việc... thường khiến bạn cảm thấy mọi việc mới gian truân làm sao. Đến thời trung niên bạn cũng hay gặp những trắc trở tương tự, vì thời trẻ bạn thường rời xa gia đình, kiếm tìm lý tưởng ở bên ngoài, những thất bại liên tiếp khiến bạn càng thất vọng hơn nữa. Nhưng, tuổi già của bạn khá êm đềm, hạnh phúc.

Nói tóm lại cuộc đời người tuổi Ngọ nhiều biến động, sóng gió, nguyên nhân cơ bản là do tính cách của bạn tạo nên.

Về mặt tài vận, vì bạn thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, nên bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, đó là nhờ các mối quan hệ ngoại giao rộng, thái độ viên mãn về cuộc sống... đã đem lại phúc tài cho bạn.

Tuy nhiên, bạn không kiếm tiền dựa vào các phương pháp thiết thực và ổn định, cũng không lợi dụng các khoản đầu tư kinh tế để làm giàu. Bạn dựa vào các mối quan hệ ngoại giao của bạn, làm việc nhờ môi giới, rất thiếu tính ổn định và không đáng tin cậy. Nên bạn không có nguồn thu nhập cố định, thậm chí còn chịu cảnh túng thiếu.

Trong suốt cuộc đời, bạn đạt được nhiều thành công và cũng không ít thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi. Bởi vậy, bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh xuống mau của bạn. Nếu bạn lơ là, thiếu thận trọng giây lát, rất có khả năng khiến bạn phá sản, thậm chí chẳng còn đất dung thân. Bạn phải thận trọng, thận trọng và thận trọng hơn nữa! Chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bảnh thanh, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn.

5. TUỔI NGỌ VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Ngọ da phẵn có tướng mạo đẹp đẽ, biết nói những lời hay ý đẹp, khéo chiều lòng người khác. Riêng điểm này bạn đã có những lợi thế trong tình yêu. Dù vậy, tình yêu của bạn không phải lúc nào cũng êm đẹp mà trái lại gặp lấm trắc trở. Vì sao? Vì trong tình yêu bạn là người nhiệt tình nhưng thiếu nhẫn耐, điều đó khiến bạn không thấu hiểu đối phương. Nếu bạn khắc phục được nhược điểm này nhất định bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Nữ tuổi Ngọ thường theo đuổi mẫu tình yêu hiện thực. Mẫu người đàn ông đầy nam tính luôn là sự lựa chọn tối ưu của bạn. Nữ tuổi Ngọ luôn theo đuổi một cuộc sống gia đình hoàn mỹ, sự quan tâm, dịu dàng của bạn sẽ khiến chồng cảm phục và yêu bạn hơn. Nhưng bạn không phải là người yêu mù quáng, nếu chồng có sai lầm, bạn nhất định không tha thứ.

Nam tuổi Ngọ thường vụng về, trước mặt người yêu bạn thường tỏ ra lúng túng. Bạn rất vụng về trong những mối tình kiểu lâng mạn. Tuy vậy, khi trưởng thành bạn là người rất hoàn thiện, phong độ và rất được phái nữ sùng bái.

Nói chung, người tuổi Ngọ thích hợp với tuổi Dần, Mùi, Tuất. Tuổi Ngọ không hợp với tuổi Sửu, Tý, nhưng qua tuổi trung niên thì sẽ thích ứng với nhau.

6. NGƯỜI TUỔI NGỌ VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI NGỌ

- **Gặp người nữ tuổi Tý:** Hai người không hợp nhau lăm, muốn hòa thuận vui vẻ thì phải tôn trọng, thông cảm nhau.
- **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Hôn nhân không hài hòa, phải cố gắng nhường nhịn, hy sinh cho nhau mới nên duyên được.
- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Hôn nhân hạnh phúc với điều kiện chồng phải là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, vợ giúp gia đình êm ấm hòa hợp.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Hôn nhân không lý tưởng lăm vì hai người ít nghĩ về nhau mà chỉ nghĩ về bản thân. Phải thay đổi thì gia đình mới yên ổn.
- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Hôn nhân bền vững khi chồng biết chiều vợ.
- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Tình yêu hôn nhân vô cùng hòa hợp.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Vợ chồng chung thủy, hôn nhân hạnh phúc.

– **Gặp người nữ tuổi Thân:** Hai bên không có sự đồng cảm cho nên muốn sống chung hạnh phúc phải nhường nhịn nhau.

– **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Tính tình hai người trái ngược nhau nên phải biết kiềm chế tính khí bản thân, phải thật sự yêu thương lẫn nhau.

– **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Có thể sống chung hòa hợp nếu hai người không nghi ngờ, ghen tuông với nhau.

– **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Hôn nhân tương đối tốt, nếu biết cách kiềm chế bản thân thì có thể sống chung hạnh phúc.

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI NGỌ

– **Gặp người nam tuổi Tý:** Hai bên đều dễ xúc động hay nổi nóng, nếu điều chỉnh được hãy tiến tới hôn nhân.

– **Gặp người nam tuổi Sửu:** Hôn nhân khó hòa hợp, phải thật sự hiểu và thông cảm với nhau mới sống vui vẻ.

– **Gặp người nam tuổi Dần:** Hôn nhân lý tưởng, hai bên tôn trọng, hòa hợp.

– **Gặp người nam tuổi Mão:** Mèo là người bạn trung thành của ngựa. Hôn nhân tốt đẹp.

- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Hôn nhân khó đoán định vì tính khí thất thường của hai bên. Phải bình tĩnh và rộng lượng thì mới có cuộc sống hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Sẽ không có cuộc sống gia đình vui vẻ bên nhau, nếu hai người lúc nào cũng nghĩ về bản thân mình.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Tình yêu nồng nàn, hôn nhân hòa hợp.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Dê thường hay lợi dụng về tiền bạc nên phải hết sức cẩn thận và tìm hiểu kỹ lưỡng thì mới tiến đến hôn nhân.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Tính tình không phù hợp lắm, ngựa cần một tình cảm thật sự. Vì vậy nếu anh ấy yêu thương thật lòng thì gia đình mới hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Gà không phải là đối tượng lý tưởng của ngựa, nhưng nếu gà chân thành yêu thương thì có thể sống với nhau trọn vẹn.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Hôn nhân tuyệt vời.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Tính tình trái ngược nhau, hôn nhân tốt, xấu là do hai bên có thật hiểu nhau không và cùng gánh vác công việc thì mọi việc sẽ tốt hơn.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI NGỌ VỚI CÁC NĂM

Người tuổi Ngọ gặp năm Tý: Năm này không gặp vận. Khoảng giữa năm gặp khó khăn, sau đó mây tan mặt trời ló dạng, sao Thái Dương chiếu mệnh, được quý nhân phù trợ.

Gặp năm Sửu: Năm này thời cơ trời tạo, mọi sự như ý. Nhưng nhớ làm việc phải chú tâm cẩn trọng, không được tự kiêu, tự mãn.

Gặp năm Dần: Năm này bạch hổ cản lối, nên tránh tai nạn, giảm hao tài, lấy thủ làm công là tốt nhất.

Gặp năm Mão: Được sao Thiên Hỉ giá lâm, mọi việc thuận lợi, vui vẻ. Nhưng nhớ tránh miệng lưỡi thị phi.

Gặp năm Thìn: Năm này vận thế lên xuống thất thường, phải cẩn trọng, tập trung tinh thần, xuất hành hướng Đông là tốt nhất.

Gặp năm Tỵ: Năm này sức khỏe không tốt, hợp tác làm ăn khó thành, phải làm nhiều điều thiền.

Gặp năm Ngọ: Sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào, nhưng nhớ “có kiêng có lành”.

Gặp năm Mùi: Sao Thái Dương chiếu, tinh thần sảng khoái, đầu năm thu hoạch nhó, cuối năm đại thành công. Không được dao động, cẩn thận giữ mình.

Gặp năm Thân: Vận cung Bắc Đầu, vận thế lúc lên lúc xuống, tuy nhiên hung ít cát nhiều.

Gặp năm Dậu: Thời vận ổn định, đầu năm gặp vui, cuối năm có “chinh chiến” nhưng thắng nhiều hơn bại.

Gặp năm Tuất: Được lên chức, thi cử đỗ đạt, nhớ tránh kiện tụng.

Gặp năm Hợi: Thường có bệnh vặt, đôi khi có tranh chấp danh lợi, chú ý tránh được thì tốt.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI NGỌ VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Ngọ sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Là người phẩm cách đoan chính, kín đáo ít lời, thích kết giao bạn bè, vui vẻ sôi động.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Là người rõ ràng ngăn nắp, bản tính thông minh, thích ngao du khắp nơi.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Tuy có khó khăn nhưng là anh hùng hào kiệt hơn người, cuộc sống thành công, được nhiều người yêu mến.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Có cơ hội tiến thân, nhưng phải vất vả làm việc không ngơi nghỉ, tiền vô tiền ra, lúc nào cũng lo âu nghĩ ngợi, về sau thành đạt, gia đình hạnh phúc.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Gia đạo hưng thịnh, phúc lộc dồi dào, chồng nhờ phúc vợ.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Cuộc sống đạm bạc, lao tâm khổ tú, nhưng về già được bình an.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Là người thông minh, tinh thông nghệ thuật, được quý nhân phù trợ, cả đời thanh nhàn.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Là người văn võ song toàn, có chí khí, khéo léo, mọi sự thành công.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Tài năng trí lực kiêm toàn, an nhiên tự tại, hưởng phúc nhàn nhã, nhưng không có tính tự lập.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Ban đầu vất vả, về sau hạnh phúc, bản tính nghĩa hiệp, nhưng thiếu nhẫn nại.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Có lộc trời ban nhưng sống thanh đạm, có chút lao dao nhưng cuối đời bình an.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Một đời không thảnh thorossover, làm việc miệt mài, tránh xa chuyện ảo tưởng.



TUỔI MÙI

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Con dê theo như trong sách lịch sử Trung Quốc là con vật dịu dàng và ôn hòa nhất. Người sinh năm Mùi là người luôn vui cười, sống chân thực và thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng trắc ẩn.

Người tuổi Mùi không thích bị bó buộc, mặc dù là người hiền lành, nhưng nếu dùng vũ lực để ép họ thì không dễ gì mà khuất phục được họ. Người tuổi Mùi khi gặp những khó khăn hay đau khổ thường giữ chặt tình cảm trong lòng. Lúc còn nhỏ, người tuổi Mùi luôn được bố mẹ yêu chiều. Đời người tuổi Mùi được ba cái lớn, đó là: ăn uống, nhà ở và quần áo.

Người tuổi Mùi, dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng không buồn phiền, chán nản. Người tuổi Mùi cầm tinh thứ Tám, mà theo người Trung Quốc thì số Tám tượng

trưng cho cuộc sống yên ổn, sung túc. Nếu chẳng may người tuổi Mùi gặp khó khăn thì luôn nhận sự giúp đỡ của người thân.

Với đức tính ôn hòa, người tuổi Mùi có thể kết bạn với những người mạnh mẽ, biết khống chế họ. Thái độ nghiêm khắc với đồng sự sẽ giúp họ nâng cao được hiệu suất lao động.

Những phụ nữ trẻ tuổi Mùi rất quan tâm đến thời trang cầu kỳ và mỹ phẩm. Họ cũng rất thích được sạch sẽ. Do đó mà họ nhiều khi giống như những con búp bê bằng sứ. Tuy nhiên, các cô gái tuổi Mùi rất bạo dạn trong việc bộc lộ tình cảm. Bạn nên nhớ, chớ nên làm phật ý người các cô gái tuổi Mùi, dù là bạn không thích họ, thì cũng nên lựa lời mà nói.

Người tuổi Mùi biết cách lấy trí thông minh bù đắp những chỗ yếu kém của mình. Phần lớn người tuổi Mùi luôn gặp yên ổn nhưng lại tỏ thái độ bất mãn với những lỗi lầm không thực tế. Nhưng, nhìn chung, người tuổi Mùi tốt, chân thực, lương thiện, là bạn tốt của nhiều người.

Tuổi này hợp với tuổi Ngọ, Mão, Hợi.

Nghề nghiệp: Họa sĩ, viên chức, nhà thẩm mỹ, giáo viên, diễn viên, người mẫu.

Thời vận: Có bạn bè người thân hết sức giúp đỡ, suốt đời thời vận rất tốt.

Lời khuyên: Không biết xoay sở trong nghịch cảnh, nên rèn luyện thêm tinh thần cầu tiến.

2. TUỔI MÙI ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Tân Mùi	1931, 1991	mệnh Thổ
Kỷ Mùi	1919, 1979	mệnh Hỏa
Đinh Mùi	1907, 1967	mệnh Thủy
Ất Mùi	1955	mệnh Kim
Quí Mùi	1943	mệnh Mộc

3. TUỔI MÙI VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Tân Mùi (Người sinh năm 1931, 1991): Đề được lộc, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Có chí khí, tính tình rộng rãi. Lúc nhỏ gặp nhiều khó khăn. Trung niên dần phất lên, thường sinh con trai, vợ chồng hòa thuận. Nữ thì giúp nhà hưng thịnh, là nam có sự nghiệp tạo lập gia đình, có mệnh vinh hoa phú quý.

- Số cát tường: 0, 2, 5, 7.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 5.
- Màu thích hợp: Nâu, vàng.

Tuổi Quý Mùi (*Người sinh năm 1943, 2003*): Dê trong bầy, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Nóng nảy, mau mồm mau miệng, lanh lợi hay nhờ mọi người giúp đỡ nhưng ít khi nhớ ơn, có nhiều thị phi, có tiền nhưng không biết giữ, tiền hết lại có, coi trọng vật chất, tạo cơ sở, con gái hiền đức giúp nhà, cuối đời mang mệnh bình yên.

- Số cát tường: 3, 8, 12.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 6.
- Màu thích hợp: Đen, xanh lá, xanh dương.

Tuổi Ất Mùi (*Người sinh năm 1955*): Dê được trọng, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Dung mạo đoan chính, thời niên thiếu đã biết cần kiệm, anh em ít dựa vào nhau, không hiềm muộn con nối dõi, giúp gia đình thịnh vượng, hậu vận kiếm được nhiều tiền. Phụ nữ biết cách làm cho gia đình tốt hơn, mang mệnh ích tử.

- Số cát tường: 3, 6, 8, 9.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 6.
- Màu thích hợp: Vàng, trắng, hồng.

Tuổi Đinh Mùi (*Người sinh năm 1907, 1967*): Dê lạc bầy, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Buồn vui lẫn lộn, biết cách ăn nói, có danh tiếng, tài lộc đều đầy đủ. Anh em không thân thiết với nhau, ít gặp mặt. Nếu là phụ nữ thì hậu vận phát đạt, mang mệnh ích tử rất lớn.

- *Số cát tường*: 1, 4, 6, 9.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 7.
- *Màu thích hợp*: Trắng, vàng, xanh da trời.

Tuổi Kỷ Mùi (*Người sinh năm 1919, 1979*): Dê thả hoang, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Mau mòm nhưng hiền lành, tài lộc tự đến, tiền đồ sẽ đạt được, quý nhân phù trợ, cuộc sống hưng thịnh. Lúc nhỏ còn gặp trắc trở, trung vận bắt đầu phát đạt. Nếu là phụ nữ, biết cách giữ gìn tốt gia đình, mang mệnh nhận được lộc.

- *Số cát tường*: 2, 3, 7, 8.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 2.
- *Màu thích hợp*: Trắng, xanh lá mạ, vàng.

4. TUỔI MÙI VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Nếu bạn sinh năm Mùi thì tuổi thơ và hậu vận của bạn thường gặp may mắn, nhưng thời thanh niên và trung niên sẽ xuất hiện nhiều sóng gió.

Tuy nhiên, bạn cũng rất lăng mạn và có nhiều kỷ niệm lăng mạn vì tính cách và khí chất của bạn khá đặc biệt. Như vậy, tính cách và khí chất này có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh bản thân bạn.

Nói chung, khi còn nhỏ bạn sống trong môi trường phẳng lặng, yên ổn. Vì thế bạn luôn nghĩ về thuở niên thiếu, hoài niệm về những giây phút hạnh phúc, bạn luôn hy vọng mình sẽ mãi không lớn lên.

Bước vào thời thanh niên là thời kỳ quan trọng của đời bạn. Lúc này có nhiều vấn đề xuất hiện khiến bạn lo lắng, phiền lòng. Sau đó là thời kỳ trung niên, bạn cũng có những sóng gió như vậy. Đặc biệt là với tính cách quá lăng mạn, nó đã đem đến cho bạn nhiều phiền muộn về mặt tình cảm. Thế nhưng hậu vận của bạn lại rất hạnh phúc.

Tóm lại, cuộc đời bạn sẽ không có phiền muộn lớn về kinh tế. Nhưng không phải bạn là triệu phú giàu có để có thể bình thản, ổn định bước vào cuộc sống.

Về mặt kinh tế, bạn đầy đủ nhưng không sung túc.

Theo tính cách của bạn, nếu bạn chuyên tâm vào sự nghiệp thì từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ, từ con số không thành một doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, bạn còn có suy nghĩ tinh tế, tài năng khác thường. Nếu biết sử dụng hết mọi ưu thế thì sẽ thu hoạch được rất lớn.

Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của bạn có thể không chắc chắn, nên nhớ lỗi lầm của con người không thể tránh được, và vì bạn quá tin bạn bè nên dễ bị lừa.

Bởi vậy tránh không nên vì nghĩa mà dám bảo cho người khác, ví dụ như người đầu tư tiền tệ. Việc đầu cơ tuyệt đối không làm, nhưng những vụ đầu tư bất động sản bảo đảm an toàn hay những người nhập trái phiếu thì có thể.

Đây mới là phương pháp tích lũy tiền của thông minh nhất.

5. TUỔI MÙI VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người sinh năm Mùi thường hay xấu hổ, thẹn thùng, cảm thấy nhút nhát khi đứng trước phụ nữ. Phần lớn người tuổi Mùi dễ bị người khác mê hoặc trên đường tình duyên. Đối với người con gái tuổi Mùi, họ luôn mơ mộng gặp người đàn ông giàu có, thế lực.

Thông thường, người tuổi Mùi luôn có một giai đoạn tình yêu cực kỳ lãng mạn. Họ luôn hướng đến sự hoàn mỹ trong tình yêu. Nhưng bạn nên nhớ sự hạnh phúc không phải lúc nào cũng hoàn mỹ. Đây là khuyết điểm của người tuổi Mùi.

Nam tuổi Mùi thường có thái độ chân thật với tình yêu, thường khiến bạn đời thoải mái, dễ chịu. Với vẻ bề ngoài tuấn tú, tinh lực dồi dào, trông bạn khá thanh thoát, hấp dẫn. Tuy nhiên bạn là người bạn tình khá

chung thủy, là người chồng tốt, người cha biết chu toàn con cái.

Người tuổi Mùi hợp với người tuổi Mão, Ngọ, Hợi. Không hợp lăm với người tuổi Sửu, Tuất, tuy nhiên nếu biết nhường nhịn thì bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

6. TUỔI MÙI VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI MÙI

– *Gặp người nữ tuổi Tý:* Hai bên khó chung sống hòa hợp, để tránh những chuyện không vui thì hai bên phải biết kiềm chế và thông cảm với nhau.

– *Gặp người nữ là tuổi Sửu:* Vợ thường mâu thuẫn với chồng, hôn nhân muốn hòa hợp thì vợ chồng phải tôn trọng và yêu thương nhau thật lòng.

– *Gặp người nữ tuổi Dần:* Không phải là một đôi tốt nhất để tiến tới hôn nhân, phải suy nghĩ về nhau thật kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định, vì muốn gia đình êm ấm thì phải bỏ cái tôi qua một bên và chỉ nghĩ đến trách nhiệm của gia đình.

– *Gặp người nữ tuổi Mão:* Tài phúc của Mèo sẽ giúp hai người sống hòa hợp.

– *Gặp người nữ tuổi Thìn:* Hai người khó hợp ý nhau, bạn nên cân nhắc khi tiến tới hôn nhân. Có nghĩa

là phải yêu thương nhau thật lòng, biết tôn trọng và thông cảm lẫn nhau, thì mới mong gia đình hạnh phúc.

– **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Hôn nhân không hòa hợp, phải biết cách làm vui lòng lẫn nhau thì gia đình được vui vẻ.

– **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Dê thường xem trọng tiền tài, nếu Ngựa đáp ứng được thì mới mong hạnh phúc. Nên kiềm chế bớt tham vọng và thường nghĩ về gia đình hơn.

– **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Hai người đều có tính hay bi quan, nên khắc phục điều ấy khi tiến hành hôn nhân.

– **Gặp người nữ tuổi Thân:** Rất khó cho cả hai, nếu không biết nhẫn nhịn, hiểu và thông cảm cho nhau.

– **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Không phải là hôn nhân lý tưởng, nhưng biết tôn trọng nhau thì cuộc sống sẽ yên ấm.

– **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Có thể sống chung nếu đừng để mất hy vọng trong tình yêu.

– **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Hôn nhân có thể hòa hợp khi chồng quan tâm đến vợ nhiều hơn.

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI MÙI

– **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Nếu Chuột giàu có mới thỏa mãn được Dê. Do vậy bạn nên cân nhắc khi tiến tới hôn nhân.

- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Hôn nhân muôn hòa hợp thì hai người phải nghĩ về gia đình nhiều hơn bản thân.
- **Gặp người nam tuổi Dần:** Hai người thường “khắc khẩu”, phải biết nhường nhịn nhau.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Hôn nhân mĩ mãn.
- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Có thể tiến tới hôn nhân.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Hôn nhân dựa trên “yếu tố tài chính” của chồng.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Hai người kết hợp sẽ có cuộc sống giàu sang.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Hôn nhân có thể kết hợp.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Tình yêu không lý tưởng, nhưng vẫn có thể kết hợp được.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Hôn nhân muôn được hạnh phúc thì phải hiểu và yêu thương tôn trọng lẫn nhau thật sự.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Không tốt lăm để kết hợp hôn nhân. Nhưng nếu cả hai đều biết kiềm chế bản thân thì mới mong gia đình yên ổn.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÙI VỚI CÁC NĂM

Tuổi Mùi gặp năm Tý: Năm này hiệu quả, gặt hái nhiều điều tốt đẹp. Có gặp rủi ro nhỏ, nhớ đề phòng, cẩn thận.

Gặp năm Sửu: Một năm có nhiều khó khăn, có thể gặp chuyện thị phi, kiện tụng. Tuy nhiên, trong khốn cùng vẫn có cơ hội, cuối năm bình yên.

Gặp năm Dần: Năm đi vào chính cung, vận thế tốt, đạt quyền chức. Nhớ đề phòng tiểu nhân.

Gặp năm Mão: Thần tài gỗ cửa, con đường tiền bạc bằng phẳng. Nhớ giúp đỡ mọi người, đừng quá tham lam.

Gặp năm Thìn: Một năm tất bật, gặp chuyện thi phi. Tuy nhiên, hãy sống vì bạn hữu, phúc sẽ đến.

Gặp năm Tỵ: Một năm thịnh vượng, mọi sự đều thành. Đừng tỏ thái độ bàng quan trước nỗi đau người khác, nếu không bạn tự đuổi phúc đức mình đi.

Gặp năm Ngọ: Một năm thành công, nhưng nhớ tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ, nếu không sẽ khiến cho “Hoàng Hạc tiên” bay đi.

Gặp năm Mùi: Có cả hung lẫn cát, nên suy xét cẩn thận trước khi làm một việc gì. Đề phòng những triệu chứng đau đầu, sẽ bình ổn cả năm.

Gặp năm Thân: Năm đi theo hướng chánh ấn, vui vẻ mâu thuẫn, gia đình vui vẻ, gặp phúc lớn.

Gặp năm Dậu: Thần tài gõ cửa, con đường tài lộc thông suốt.

Gặp năm Tuất: Việc kinh doanh gặp khó khăn, tránh buồn chán, giữ mình để chờ thời cơ là thượng sách.

Gặp năm Hợi: Năm này phải cẩn thận với tiểu nhân. Có chí tiến thủ thì cuối năm sẽ thành công.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÙI VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Mùi sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Thông minh, năng động, nhạy cảm, có công việc tốt, nhiều niềm vui.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Tính tình ôn hòa, sống có tình, mọi việc thông suốt.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Thông minh xuất chúng, thăng thắn cao thượng, có thể thành công đại sự.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Thường gặp hạn, nhưng vẫn vượt qua, một đời no đủ, con cháu hiền ngoan.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Tài lợi đầy đủ, quyền chức cao, tính cách cương trực thông minh, có khả năng chỉ huy.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Nhiệt tình, chính trực, mọi người yêu mến, vinh hoa một đời, hậu vận hưởng phúc.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Thanh cao nổi bật, tài trí song toàn, vạn sự như ý.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Địa vị thăng tiến, được trời bảo vệ, không sợ tiểu nhân, tự làm mọi việc.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Làm việc thành công nhưng lập nghiệp khó khăn. Nhớ giữ ổn định tinh thần thì một đời bình an.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Có tài về nghệ thuật, khoa học; có tên trên bảng vàng, nhiều bạn bè, một đời may mắn.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Gặp lộc trời nhưng thăng tiến gian nan. Nhớ đừng quá thất vọng, tuổi trung niên bắt đầu phát lên.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Suốt đời phấn đấu, cuối đời hưởng phúc.



TUỔI THÂN

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Trong 12 con giáp, Khỉ có quan hệ mật thiết với người nhất, thuộc họ nhà vượn. Có thể nói Khỉ mang trong mình sự khôn khéo và trí tuệ của con người.

Người tuổi Thân có khả năng giải quyết tốt những vấn đề rắc rối. Họ nắm trong tay nhiều kiến thức, có năng lực đặc biệt trở thành nhà ngôn ngữ, họ gần như không có đối thủ.

Người tuổi Thân có tính tự chủ rất cao, song họ ít khi tôn trọng người khác, mà luôn bắt đầu từ lợi ích bản thân mình. Người tuổi Thân có tính cạnh tranh rất cao, nhưng họ luôn giấu suy nghĩ của mình, giỏi lập kế hoạch hành động. Người tuổi Thân có những tài lẻ bẩm sinh, họ sẽ trở thành diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư v.v... rất tài giỏi.

Một trong những phẩm chất tốt của người tuổi Thân là tính kiên định, gặp chuyện gì khó khăn họ cũng không nán lòng mà tìm cách vượt qua cho bằng được.

Người tuổi Thân rất thông minh, nhưng đôi khi dùng vào việc không đúng chỗ, hao tốn tiền của và tiêu phí sức khỏe. Bù lại, họ rất giỏi tùy cơ ứng biến, lấy lại thành công.

Nữ tuổi Thân rất nhiệt tình, đầy hấp dẫn, họ đi đâu là mang niềm vui đến đó. Họ là những người thông minh, biết giữ hòa khí với những người cộng tác. Nhưng họ cũng là những người cạnh tranh mạnh mẽ, không hề muốn bị người khác chi phối. Các cô gái trẻ tuổi Thân rất thích trở thành diễn viên. Họ có tính cách rộng rãi, sinh lực dồi dào, biết ăn mặc hợp thời trang.

Người tuổi Thân nói chung có tài quản lý tài vụ, giàu tinh thần thực hành. Trong những lãnh vực như công nghiệp, chính trị, kinh tế, họ là những người nổi trội, có địa vị cao.

Tuổi này hợp với tuổi **Thìn, Tý, Ngọ**.

Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên, người môi giới về cổ phiếu, nhà hoạt động xã hội.

Thời vận: Hay giao tế, thời vận khá, nếu cố gắng kiên trì sẽ thành công.

Lời khuyên: Tuy thông minh hơn người nhưng đôi khi tầm nhìn hạn hẹp, nên khắc phục lòng chuộng hư vinh.

2. TUỔI THÂN ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Giáp Thân	1944, 2004	mệnh Thủy
Nhâm Thân	1932, 1992	mệnh Kim
Canh Thân	1920, 1980	mệnh Mộc
Mậu Thân	1908, 1968	mệnh Thổ
Bính Thân	1956	mệnh Hỏa

3. TUỔI THÂN VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Nhâm Thân (*Người sinh năm 1932, 1992*): Khí thông minh, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Thông minh, khéo léo, nhạy bén, nhẹ nhàng, công danh đều có, được vợ hiền đức. Nam giới nhận được nhiều sự kính yêu của người khác, tính cách và hình thức: nhạy bén và khôi ngô. Phụ nữ mang mệnh phú quý.

- Số cát tường: 9.
- Ngày tốt: Thứ Tư.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 9.

– *Màu thích hợp*: Kem, vàng, đỏ.

Tuổi Giáp Thân (*Người sinh năm 1944, 2004*):
Khỉ leo cây, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Bổng lộc không ít, tính cách dịu dàng, giỏi hơn người, lên đến nơi thì bị hất xuống, hậu vận mới thành công, gia đình giàu có, vợ chồng hòa hợp, có con cái, phụ nữ trong gia đình biết cách giữ cho gia đình hưng vượng, họ mang mệnh vinh hoa.

- *Số cát tường*: 1, 4, 6, 9.
- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 7.
- *Màu thích hợp*: Vàng, trắng, lam.

Tuổi Bính Thân (*Người sinh năm 1956*): Khỉ lên núi, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Tiền lộc đủ dùng, dễ buôn bán, tự có nguồn sinh lợi, lúc trẻ thì vất vả, hậu vận hưng thịnh. Phụ nữ biết cách tự lập.

- *Số cát tường*: 2, 3, 7, 8.
- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 9.
- *Màu thích hợp*: Vàng, cam, nâu.

Tuổi Mậu Thân (*Người sinh năm 1908, 1968*): Khỉ độc lập, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người luôn nóng vội khi làm việc, cả đời vất vả, gian khổ, có của riêng. Tuổi nhỏ không giúp ích gì được, tiền đủ dùng. Phụ nữ hiền lương, biết làm việc, có khả năng chỉ dẫn, mang mệnh có nhiều con nối dõi.

- *Số cát tường*: 2, 5, 7, 10
- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 7.
- *Màu thích hợp*: Vàng, cà phê sữa, xám.

Tuổi Cảnh Thân (*Người sinh năm 1920, 1980*): Khỉ ăn quả, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người luôn chân, luôn tay, cử chỉ thanh cao, nhờ cậy được người có chức có quyền, vất vả, làm tốt nhưng không được hưởng, cứu người mà không được đền ơn. Phụ nữ muốn được chia gia tài nên bị họ hàng lạnh nhạt, mang mệnh hậu vận mới hưng thịnh.

- *Số cát tường*: 1, 3, 6, 8.
- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 4.
- *Màu thích hợp*: Vàng, hồng, xanh da trời.

4. TUỔI THÂN VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Người sinh năm Thân có thời niên thiếu rất vui vẻ, hạnh phúc. Trước tiên, bạn có một gia đình rất hạnh phúc, sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho bạn là

bất tận. Đối với bạn thời niên thiếu tuyệt vời, tất cả đều không có buồn phiền, lo lắng và là những niềm vui không gì sánh bằng.

Nhưng bước vào tuổi thanh niên sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, nó bắt nguồn từ tính cách chính bản thân bạn. Bạn coi mình là số một, hoạt bát nghịch ngợm, thích sinh sự và sinh tính đa nghi, hay suy nghĩ.

Đến khi về già, nói chung cuộc sống của bạn rất thanh bình. Bạn thường cảm thấy cô đơn, luôn chìm trong hoài niệm như tìm về năm tháng tuổi đã qua. Vì thế bạn không vui vẻ được.

Đường tài vận của bạn nói tóm lại không thấp, bạn rất tích cực và là người hướng ngoại, thuộc típ người lạc quan thiên bẩm, về tổng thể bạn không có những phiền não về tiền.

Ngoài ra, bạn giỏi xã giao, phạm vi giao tiếp rộng vì thế bạn có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng vì tính cách nóng vội bẩm sinh và thiếu suy nghĩ, có lúc bạn sẽ làm việc qua loa, đại khái. Vì suy nghĩ không kỹ mà bạn sẽ khó tránh khỏi những sai lầm.

Nếu như bạn hành động mà có cơ hội được lựa chọn một trong hai là tốt nhất. Nhưng do bạn quá nóng vội nên đã thỏa mãn chỉ với một thành công nhỏ.

Bạn còn một khuyết điểm nữa là khi đang chuyên tâm làm một việc mà nhìn thấy việc khác thì sẽ bị chi phối. Bạn phải đợi cho việc đó hoàn thành và đem lại kết quả mới làm việc khác. Như vậy mới thu hoạch được nhiều.

Thêm nữa, bạn có lúc quá coi trọng quan hệ với mọi người, thường đứng bên người nói có tình có lý mà từ chối lập trường của người khác, vì thế mà làm mất đi con đường tài vận.

Không nên quá tự tin, phải suy nghĩ kỹ, nghe lời khuyên giải, không nên làm mất tín nghĩa, nỗ lực cố gắng, như vậy sẽ giúp cho con đường tài vận thông suốt lúc bạn về già.

5. TUỔI THÂN VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Thân nói chung rất trí tuệ, có ý thức độc lập mạnh mẽ và cũng rất tự tin. Tuy nhiên, bạn cũng có khuyết điểm nhỏ là hay nói nhiều, khiến người khác đôi khi cảm thấy khó chịu, nhất là với người khác giới.

Người tuổi Thân có thể nhanh chóng thay đổi người yêu khi thấy người khác hợp với mình hơn. Đối với nữ tuổi Thân thì họ thích đàn ông có ngoại hình đẹp. Họ sẵn sàng theo đuổi mẫu đàn ông này. Điều này nhiều khi gây ngộ nhận và dẫn đến những điều không tốt. Bạn hãy biết lắng nghe trái tim mình là tốt nhất. Trong cuộc sống gia đình bạn cũng nên học công việc nội trợ, chăm sóc chồng con, như vậy tình yêu sẽ tốt đẹp hơn.

Nam tuổi Thân có thể yêu nhiều cô bạn gái cùng một lúc. Dù vậy bạn là người rất xem trọng tình yêu, có thể vứt bỏ tất cả tiền tài, địa vị. Trong gia đình, sau tuổi 35 bạn sẽ có những thay đổi rõ rệt, suy nghĩ chín chắn, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Nói chung, người tuổi Thân hợp với tuổi Tý, Thìn; không hợp với tuổi Dần, Hợi.

6. TUỔI THÂN VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI THÂN

- **Gặp người nữ tuổi Tý:** Một đôi hòa hợp, ngọt ngào, tương thân tương ái.
- **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Trâu rất yêu khỉ, hôn nhân hòa hợp.
- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Hôn nhân khó vừa ý, vợ phải hiểu và thông cảm với chồng thì gia đình mới yên ấm.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với điều kiện mèo phải quan tâm đến khỉ.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Có thể cùng chung sống. Nếu biết tôn trọng nhau thì cuộc sống sẽ hòa hợp hơn.
- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Nếu thật lòng yêu thương nhau thì hai bên sẽ có một gia đình hạnh phúc.

- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Không phải là hôn nhân lý tưởng, muốn sống chung hòa hợp thì phải thương yêu, chăm sóc nhau thật lòng.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Hôn nhân dựa trên vấn đề tài chính nên phải biết nghĩ đến người yêu nhiều hơn mới được vẹn toàn.
- **Gặp người nữ tuổi Thân:** Hôn nhân tương đối tốt. Cả hai cùng hợp sức trong công việc sẽ tạo đời sống gia đình luôn vui vẻ.
- **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Muốn tiến tới hôn nhân thì cả hai phải thật sự tôn trọng nhau, không nên chê bai những khiếm khuyết của nhau và luôn thông cảm cho nhau.
- **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Cả hai phải sống thật lòng với nhau, tránh làm tổn thương nhau vì sẽ làm cả hai cùng đau khổ khiến cuộc sống không được như mong muốn.
- **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Hôn nhân mĩ mãn, gia đình hạnh phúc.

- **NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI THÂN**

- **Gặp người nam tuổi Tý:** Hôn nhân vui vẻ, sống trong vị tha, gia đình êm ám.
- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Trâu biết hy sinh cho khỉ, hôn nhân tốt đẹp.

- **Gặp người nam tuổi Dần:** Có thể tiến tới hôn nhân, mặc dù khắc khẩu nhưng xa nhau thì lại nhớ mong dữ dội.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Hai người rất hiểu ý nhau, hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Hôn nhân mỹ mãn, gia đình yên vui.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Hôn nhân sẽ rạn nứt nếu cả hai không nhường nhịn nhau. Do đó phải biết kiềm chế bản thân và luôn thông cảm để gia đình yên ổn.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Hôn nhân bền vững.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Muốn kết hợp thành đôi, thì phải cố gắng kiềm chế bản thân, tôn trọng và tha thứ.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Cả hai gắn kết làm việc, có thể sống chung với nhau.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Trong tình yêu phải trân trọng nhau thì mới mong tiến tới hôn nhân.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Suy nghĩ tương đồng, hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Hôn nhân mỹ mãn.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÂN VỚI CÁC NĂM

Tuổi Thân gặp năm Tý: Kinh doanh phát đạt, tiền vào như nước. Cẩn trọng chuyện thị phi, hãy rộng rãi với mọi người.

Gặp năm Sửu: Phúc đến như thuyền lướt sóng, tuy vậy có chút khó khăn do người quen gây ra. Cuối năm gặp chút bệnh, rủi ro tài chính; cẩn trọng, giữ mình, bình yên sẽ đến.

Gặp năm Dần: Hung cát chia đôi, việc kinh doanh phải tính toán kỹ lưỡng, phải chịu khó đi ra ngoài.

Gặp năm Mão: Nhiều chuyện vui vẻ mǎn nguyện, thích hợp cho việc đi đây đó, kết bạn.

Gặp năm Thìn: Năm này kinh doanh khó khăn, xuất nhiều, thu ít. Nhưng đây là năm tốt cho học hành, thi cử.

Gặp năm Tỵ: Được phúc lớn, quý nhân giúp đỡ, mùa màng bội thu.

Gặp năm Ngọ: Giữa năm gặp chuyện bất lợi, đi theo hướng Đông Nam để giữ bình an.

Gặp năm Mùi: Đầu năm gặp tổn thất, đến cuối năm mới được bù đắp. Năm này chuyện tình cảm rất tốt.

Gặp năm Thân: Có nhiều chuyện vui, nhưng đề phòng mất tiền, nói xấu sau lưng.

Gặp năm Dậu: Một năm thành công, nhưng tránh suy nghĩ căng thẳng, ưu phiền.

Gặp năm Tuất: Một năm ít may mắn, mọi việc nên cẩn thận.

Gặp năm Hợi: Có thể có chuyện không vui, nhưng được người giúp.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÂN VỚI THÁNG SINH

Tuổi Thân sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Tình thần sáng khoái, nhưng sự nghiệp khó thành tựu cao, nhớ đề phòng mất của.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Ít ân huệ, gặp khó khăn, nhưng rồi vẫn được bù đắp.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Tài giỏi, bạn nhiều, hôn nhân tốt đẹp, một đời an nhàn.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Hơi vất vả nhưng tài danh, một đời vinh hoa, nhớ tránh chuyện thị phi.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Một đời bôn ba, mưu sự thành công nhưng lộc ít.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Sống vui vẻ, thoái mái, không bệnh tật, tài lộc ít nhưng không thiếu ăn, con cháu ngoan hiền.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Được lộc trời, cả đời vui vẻ, an nhàn.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Sự nghiệp thông suốt, tài lộc nhiều, sức khỏe tốt, gia đình hòa hợp, con cháu ngoan hiền.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Có tài năng, ghét chuyện bất bình, quyền lực lớn, có năng khiếu nghệ thuật. Một đời tốt đẹp.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Phúc lộc bình thường, gia đình bình thường.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Một đời vất vả, phải cố gắng, tránh suy sụp tinh thần.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Ít thành công, không hợp kinh doanh, nhưng cuối đời bình an.



TUỔI DẬU

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Trong những người cầm tinh con gà, có người là đại biểu cho tính cách “giàu ảo vọng, hành động vì trượng nghĩa”. Thật ra người tuổi Dậu bề ngoài là người cấp tiến nhưng bên trong lại rất bảo thủ.

Người tuổi Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới rất khôi ngô, tuấn tú.

Tính cách người tuổi Dậu, cơ bản được phân thành hai loại: một loại sôi nổi, thích nói chuyện phiếm; còn loại kia giỏi quan sát, đoán biết ý người khác. Hai nhóm người này rất khó sống chung với nhau.

Người tuổi Dậu làm diễn viên thì tuyệt vời, họ thường có những vẻ đẹp lấp lánh, thu hút mọi người.

Người tuổi Dậu giỏi quản lý tài chính gia đình, tính toán tỉ mỉ, cân bằng thu chi. Con cái người tuổi Dậu cũng có thể là “nhân viên bảo quản tài sản” cho bố mẹ.

Người tuổi Dậu là người giỏi giữ mình, thích giải quyết những vấn đề khó khăn. Họ rất giỏi sắp xếp công việc, nhưng bạn đừng mong họ trong những việc mang tính cải cách.

Nếu người tuổi Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn thì họ có đặc điểm nói dai. Người tuổi Dậu sinh ban đêm thì cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lanh đạm. Tuy nhiên, tất cả người tuổi Dậu đều có ưu điểm là rất cẩn thận, và khá nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận mạnh mẽ. Họ còn là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Tuổi này hợp với tuổi **Sửu, Ngọ, Tị**.

Nghề nghiệp: Kế toán, thống kê, thủ quỹ, thư ký, nhà doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người làm công tác nghệ thuật.

Thời vận: Số phận tốt đẹp suốt đời, sống cuộc đời đầy đủ, hạnh phúc mỹ mãn.

Lời khuyên: Yêu cầu quá khắt khe đối với người khác, nên bớt cằn nhặt và nhiều chuyện, để tránh những phiền phức không đáng.

2. TUỔI DẬU ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Ất Dậu	1945, 2005	mệnh Thủy
Quý Dậu	1933, 1993	mệnh Kim
Tân Dậu	1921, 1981	mệnh Mộc
Kỷ Dậu	1909, 1969	mệnh Thổ
Đinh Dậu	1957	mệnh Hỏa

3. TUỔI DẬU VÀ VÂN MỆNH

Tuổi Quý Dậu (*Người sinh năm 1933, 1993*): Gà trong chuồng, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người ngay thẳng, công bằng, cả đời sống đơn giản, có tiền lộc, cuộc sống ổn định, họ hàng ít quan tâm, làm việc ít kết quả, là người bình thường không nghèo cũng không giàu, hậu vận khá hơn. Phụ nữ thì mang mệnh giúp hưng gia lập nghiệp.

- Số cát tường: 3, 8.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 5.
- Màu thích hợp: Xanh nhạt, đỏ, cam.

Tuổi Ất Dậu (*Người sinh năm 1945, 2005*): Gà gáy trưa, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người mau mồm, ngay thẳng, chí khí hiên ngang, tiền lộc đủ dùng, phúc thọ song toàn, anh em tuy có đủ nhưng khó được như nhau, họ hàng hòa thuận, là phụ nữ thì mang mệnh làm cho tiền tài đến lâu, ổn định.

- *Số cát tường*: 4, 9.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 10.
- *Màu thích hợp*: Xám, đen, trắng.

Tuổi Đinh Dậu (*Người sinh năm 1957*): Gà sống độc lập, thuộc mệnh **Hoả** trong Ngũ hành.

Là người vui vẻ, đa tình, được nhờ quan. Lúc nhỏ vất vả gian khổ nhưng hậu vận cảnh nhà khấm khá lên. Là phụ nữ mang mệnh thanh tú, xinh đẹp, có cả thành công và thất bại, hậu vận rất may mắn, hưng thịnh.

- *Số cát tường*: 3, 8.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 4.
- *Màu thích hợp*: Lục, tím, lam, đen.

Tuổi Kỷ Dậu (*Người sinh năm 1909, 1969*): Gà gay sáng, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người thông minh, tài lộc đầy đủ, họ hàng khó nhỡ, sớm có con cái, làm việc như ý, mọi việc đều thông, rộng lượng với mọi việc, coi sự quan tâm là may mắn.

Là phụ nữ thì nhiều phuơng kế, mang mệnh không hề gặp đại họa, nguy khốn.

- Số cát tường: 2, 7.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 4.
- Màu thích hợp: Nâu, đỏ, vàng.

Tuổi Tân Dậu (*Người sinh năm 1921, 1981*): Gà long tàng, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người lanh lợi, tinh thần sảng khoái, sống đơn giản, được người kính trọng, tiền tài đủ dùng, họ hàng thân thích thờ ơ, cốt nhục có tình cảm không sâu đậm, là phụ nữ là người hiền đức, mang mệnh giúp gia đình hưng thịnh.

- Số cát tường: 1, 6.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 9.
- Màu thích hợp: Xanh đen, lam, đen, lục.

4. TUỔI DẬU VÀ CƠ HỘI - TÀI VĂN

Theo tình hình thông thường, trong lịch trình sinh mệnh của người tuổi Dậu từ thời niên thiếu đến khi về già, đều xuất hiện sóng gió rất lớn và sẽ có sự lên cao, xuống thấp rất rõ.

Đương nhiên những sóng gió và khó khăn này thường không ảnh hưởng lớn đến bạn lắm. Nhưng vào những lúc gấp rút mà bạn xử lý không đúng thì sẽ làm hỏng một số cơ hội rất tốt hoặc để lại cho bản thân những phiền muộn lớn, thậm chí còn làm cho mình ngã không đứng dậy được, hối hận đến suốt đời.

Thời niên thiếu, cuộc sống của bạn không được bằng phẳng lắm, có thể bạn vừa vươn lên được bằng người thì đã đứng trước biết bao khó khăn. Hoàn cảnh gia đình không giàu có gì, để sinh sống, bố mẹ bạn phải đi xa để làm ăn và không thể chăm sóc bạn đầy đủ. Bạn lúc no, lúc đói, phải dựa vào sự giúp đỡ của những người tốt bụng để lớn lên. Nhưng nói chung, vận số của bạn không hoàn toàn xấu.

Mặc dù bạn cả đời vất vả nhưng kết quả lại không tầm thường. Chỉ cần bạn chú ý thật nhiều vào việc thực hiện mọi việc, không nên quá theo đuổi những điều huyền hoặc thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Về phương diện tài vận, với tính cách đặc hữu của người tuổi Dậu sẽ giúp bạn biến hy vọng nhỏ thành rất lớn và với lý tưởng cao cả đó, cả đời bạn sẽ có tài vận rất tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy túi cạn tiền là tự nhiên sẽ có con đường thu nhập khác giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề.

Nhưng bạn không giỏi trong việc chèn ép người khác để kiếm tiền cho có thu nhập ổn định, hy vọng sau này có thể tự lập nghiệp. Vì thế, tuy bạn có chuyên tâm

vào công việc mà bạn yêu thích, nhưng rất khó tránh khỏi thu nhập thấp làm bạn cảm thấy đau khổ.

Nhưng nhìn về lâu dài thì tài vận của bạn khá tốt.

Ngoài ra, bạn có tính xa xỉ bẩm sinh, rất muốn có những đồ vật quý hiếm nên thường không tiếc bỏ ra số tiền lớn để mua. Vì thế việc chi tiêu thường vượt quá mức thu nhập. Hơn nữa, cùng với việc thu nhập tăng cao thì số tiền chi tiêu cũng tăng cao.

Nếu bạn muốn để dành tiền, chi bằng hãy dùng tiền để mua cổ phiếu chứng khoán, bất động sản hoặc món hàng nghệ thuật, đó là phương pháp vận dụng để giữ tài sản tốt nhất.

5. TUỔI DẬU VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Dậu nói chung đều có tính thẳng thắn và hơi “kỳ lạ”, tức là thích được mọi người chú ý.

Nam giới tuổi Dậu thường thích phụ nữ hoạt động vì họ thích thể hiện bản thân, muốn người khác biết tài năng và trí tuệ của mình. Tuy vậy, người tuổi Dậu vẫn thường bị trực trặc trong đường tình duyên, bạn cũng thường đánh mất bản thân để giành lấy tình cảm của người mà bạn yêu. Bạn nên nhớ, sự nhiệt tình thái quá của bạn, đôi khi cũng làm người khác khó chịu.

Nam tuổi Dậu có thái độ với tình yêu là sùng bái tự do, bạn luôn yêu cầu tuyệt đối bình đẳng.

Nữ tuổi Dậu thường là những người hoạt bát, mạnh bạo, phóng khoáng, nhiều khi che lấp cả đàn ông. Trong tình yêu, bạn luôn chủ động, nhưng những lúc cần thiết bạn cũng biến thành người phụ nữ trầm tính rất đáng yêu. Nhưng bạn là người không chịu sống trong tình yêu ràng buộc, bạn luôn thích những người đàn ông cao lớn, đẹp trai, phóng khoáng.

Tuy hướng ngoại nhưng trong gia đình nữ tuổi Dậu luôn là người vợ tốt, rất quan tâm đến chồng con.

Người tuổi Dậu rất hợp với người tuổi Sửu, Thìn, Tỵ; khó hợp với người tuổi Mão.

6. TUỔI DẬU VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI DẬU

– **Gặp người nữ tuổi Tý:** Hôn nhân muôn hòa hợp, vợ chồng phải biết nhường nhịn và kiềm chế bản thân.

– **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Hôn nhân mĩ mãn.

– **Gặp người nữ tuổi Dần:** Tính cách không giống nhau. Muốn sống chung êm ấm thì phải bỏ đi tính tự cao, luôn nghĩ và chăm sóc về gia đình.

– **Gặp người nữ tuổi Mão:** Nếu muốn đi đến hôn nhân thì cả hai phải yêu thương nhau thật lòng, sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nếu gặp hoàn cảnh khó khăn, phải thông cảm và cùng nhau vượt qua thì mới sống chung với nhau được.

- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Có thể sống chung với nhau. Nếu trân trọng nhau thì gia đình sẽ hạnh phúc.
 - **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Hai bên bổ trợ khiếm khuyết của nhau, hôn nhân hòa hợp.
 - **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Nữ rất thành tâm thành ý với gà. Hôn nhân gắn bó.
 - **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Hôn nhân không hòa hợp lắm. Nếu dám hy sinh thú vui cá nhân thì gia đình sẽ êm ám.
 - **Gặp người nữ tuổi Thân:** Sẽ là một gia đình vui vẻ, nếu cả hai luôn biết chia sẻ lẫn nhau.
 - **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Thường khắc khẩu, muốn tiến tới hôn nhân thì phải xem lại bản thân mỗi người xem có thật sự yêu thương và tôn trọng nhau không.
 - **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Hôn nhân không được tốt lắm, nhưng biết cách để cùng chung sống với nhau thì cũng tạm ổn.
 - **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Hôn nhân bình thường, nếu cả hai biết kiềm chế lời nói và hành động đừng để phiền muộn đến nhau.
- NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI DẬU
 - **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Cuộc sống tương đối hòa hợp.

- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Hôn nhân mĩ mãn.
- **Gặp người nam tuổi Dần:** Hổ luôn lấn lướt gà, cuộc sống hôn nhân khó tránh mâu thuẫn.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Hôn nhân hòa hợp trong thời gian ngắn.
- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Quan hệ rất tốt, hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Hôn nhân tương đối mĩ mãn.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Hôn nhân khó hòa hợp, không nên miễn cưỡng.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Hôn nhân không hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Giữa hai người có khoảng cách lớn, rất khó kết đôi.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Cuộc sống gia đình đôi khi có tranh chấp, xung đột.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Nếu chồng khéo chiều vợ, hôn nhân có thể chấp nhận được.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Cuộc sống hòa hợp bởi lòng vị tha của chồng.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẬU VỚI CÁC NĂM

Tuổi Dậu gặp năm Tý: Là năm có Thần Tài trợ giúp, nhiều việc hỷ, kết giao với bạn bè tốt.

Gặp năm Sửu: Một năm đi vào con đường quyền chức, làm đến chức phó, xếp hàng thứ ba, có lực để tiến nhưng có danh mà ít lộc. Cố gắng bền chí sẽ thành công.

Gặp năm Dần: Năm có tiền tài, làm ăn tốt, tiền tài nhiều. Có lúc gặp sai lầm, tổn thất nhỏ, song không đáng kể. Con đường kinh doanh đi lên như diều gặp gió.

Gặp năm Mão: Mọi chuyện kinh doanh, hợp tác, làm ăn đều tốt đẹp. Nhưng cho vay vốn thì coi chừng thất bại. May mắn có quý nhân phù trợ, người thân giúp đỡ.

Gặp năm Thìn: Có chức quyền lớn, lãnh đạo mọi người. Tuy nhiên, khi bước lên địa vị cao vì tính nhiều mưu kế mà hao tổn tinh thần. Cần thận kẻ trộm đột nhập.

Gặp năm Tỵ: Một năm thuận lợi, thăng quan tiến chức. Nhưng tiếc là vướng sao Bạch Hổ, ảnh hưởng đến tiền tài. Tuy nhiên, nếu trong sạch thì mọi sự bình yên.

Gặp năm Ngọ: Hung cát chia đều. Giỏi giữ chức quyền nhưng cũng có lúc xuống. Tránh thị phi, mâu thuẫn với cấp trên.

Gặp năm Mùi: Con đường làm quan rộng rãi, sự nghiệp tiến bộ. Giữa năm có chuyện buồn gia quyến. Nam thích trăng hoa. Nữ chung tình. Cẩn thận khi xuất hành vào cuối năm.

Gặp năm Thân: Một năm khó khăn, kinh doanh bất lợi. Nhớ thành tâm để biến hung thành cát, cẩn thận khi đi xa, không làm nghề mới để giữ một năm bình yên.

Gặp năm Dậu: Tuy ít tiền lộc nhưng giữ được chức vụ nhỏ, không bị ảnh hưởng chuyện thị phi. Qua được nửa năm thì tốt hơn, gia cảnh đi lên, cuối năm được khoản tiền nhỏ.

Gặp năm Tuất: Đi theo hướng chánh ấn, từng bước lên cao, phúc đức đến gần.

Gặp năm Hợi: Có nhiều việc tốt, nhưng cũng có chuyện ngoài ý muốn, giữa năm được người giúp đỡ.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẬU VỚI THÁNG SINH

Tuổi Dậu sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Sức khỏe, tinh thần khỏe mạnh; tự do đi lại.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Tinh thần sảng khoái, cả đời làm việc bền vững, giàu lòng mến khách, thanh cao nho nhã.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Tính cách nhanh nhẹn, thông minh, năng động, sớm thành danh, thăng chức nhanh, lương bổng cao.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Có tài chỉ huy, chí khí tuy cao nhưng quyền lực ít, có năng khiếu văn chương. Tránh hám danh, kiêu ngạo.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Được phúc tổ tiên, không làm cung thành, nhưng phồn vinh không lâu bền.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Trong lòng nhiều ưu-buồn, nên giữ bản thân để tránh chuyện không vui.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Cơm ăn áo mặc đầy đủ, đến đâu cũng sống được. Có ý chí hành động kiên quyết, nếu cố gắng sẽ rất giàu có.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Thông minh, vượt qua mọi trở ngại, công thành danh toại.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Vừa làm vừa ăn, tự mình làm việc thì con đường tiền tài thông suốt, một đời no đủ.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Tài lực bình thường, gặp chuyện khó không thể tự làm mà phải nhờ nhiều người.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Có tài năng, nhưng thường chú tâm bên ngoài mà ít để ý bên trong nên đôi khi gặp trở ngại. Song, luôn tự vượt qua khó khăn.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Khỏe mạnh nhưng không giỏi việc, nhiều khó khăn, lộc ít.



TUỔI TUẤT

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa v.v... là những đức tính của người tuổi Tuất nói chung. Họ là những người trượng nghĩa, không làm ra vẻ ta đây, thích bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng chia sẻ với người bất hạnh. Vì thế người tuổi Tuất sống chan hòa với mọi người.

Người tuổi Tuất rất quan tâm đến người khác, nhiều khi coi việc bảo vệ lợi ích của người khác còn hơn lợi ích của bản thân mình. Khi đứng trước bất công họ không kiềm nén được tức giận, nhưng sau đó thì bình tĩnh ngay, bởi họ là người có lòng nhân ái.

Người tuổi Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể biết được đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Cảm giác trực tiếp nhạy bén này đã phân biệt được đúng sai, phải trái,

luôn có thể phân biệt một cách cơ bản chính xác. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá tin vào trực giác này, nó có thể đánh mất đi cơ hội để bạn tiếp xúc với người tài giỏi, nhưng không để lộ điểm mạnh của họ ra ngoài.

Nữ tuổi Tuất là những người nhiệt tình và xinh đẹp. Phần lớn các cô gái trưởng thành đều có tư duy cao. Họ thích những bộ quần áo đẹp, mềm mại và thoái mái. Bất cứ lúc nào họ cũng quan tâm chăm sóc đến mọi người. Họ thích những môn thể thao ngoài trời như nhảy, múa, bơi v.v... Họ là người bạn tốt của chồng và con họ. Khi tiếp xúc với người ngoài các cô gái tuổi Tuất đều tỏ ra rất thân mật, có xu hướng muốn kết bạn dài lâu. Một khi có lòng tin với người nữ tuổi Tuất, bạn sẽ có được người tri kỷ, cho dù bạn có là người giàu có hay nghèo khổ thì cô ấy cũng không bao giờ bỏ bạn.

Phần lớn nam tuổi Tuất đều có tinh lực dồi dào. Cho dù gặp những việc quá khả năng hay khi có cơ hội họ đều rất giỏi đưa ra các biện pháp giải quyết thông qua ý kiến bản thân. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Điểm yếu của nam tuổi Tuất là ít nhẫn耐. Trong phương diện tình cảm, khi rơi vào mối tình nồng cháy họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm để chăm sóc người yêu. Nam tuổi Tuất đặc biệt không dễ tin người, tuy nhiên một khi đã có lòng tin thì đối xử rất chân thành.

Những người tuổi Tuất sinh ban đêm thích khiêu khích, dễ xung đột với người khác hơn là những người tuổi Tuất sinh ban ngày. Người tuổi Tuất sinh bất cứ

mùa nào trong năm cũng đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc.

Người tuổi Tuất thường kỵ người tuổi Dậu, không tin nhiệm người tuổi Thìn. Họ tuy có tranh chấp với người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và cả Tuất nhưng đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ không đáng kể.

Tuổi này hợp với tuổi **Dần, Mão, Ngọ**.

Nghề nghiệp: Thư ký, luật sư, cố vấn, giáo viên, thiết kế kiểu tóc, kiến trúc sư.

Thời vận: Thời vận bình thường, lúc trẻ công việc thuận lợi, đến sau trung niên tiến chậm.

Lời khuyên: Thiếu khả năng ứng biến linh hoạt, không biết đổi nhân xử thế, nên biết tự khống chế bản thân, học cập cách xử thế.

2. TUỔI TUẤT ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Bính Tuất	1946, 2006	mệnh Thổ
Giáp Tuất	1934, 1994	mệnh Hỏa
Nhâm Tuất	1922, 1982	mệnh Thủy
Canh Tuất	1910, 1970	mệnh Kim
Mậu Tuất	1958	mệnh Mộc

3. TUỔI TUẤT VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Giáp Tuất (*Người sinh năm 1934, 1994*):
Chó sống yên ổn, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Chó sống yên ổn. Là người mồm mép khéo léo, thân nhàn nhưng tâm không nhàn, có chức quyền tài giỏi. Trung niên phải bôn ba vì danh vì lợi, danh tiếng truyền xa, phúc lộc đầy đủ. Là phụ nữ thì mang mệnh vượng phu, sinh tài.

- Số cát tường: 2, 3, 7, 8.
- Ngày tốt: Thứ Tư.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 7.
- Màu thích hợp: Xanh, xanh lá, đỏ, tím.

Tuổi Bính Tuất (*Người sinh năm 1946, 2006*):
Chó tự ngủ, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người hào kiệt, sống hòa thuận, kiếm tiền được nhiều, tự lập gia nghiệp. Lúc trẻ cần mẫn chăm chỉ nên hậu vận được vinh hoa, sung sướng. Là phụ nữ thì hậu vận mang mệnh hưu tài vương tướng.

- Số cát tường: 2, 7.
- Ngày tốt: Thứ Tư.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 2.
- Màu thích hợp: Nâu, đỏ, vàng.

Tuổi Mậu Tuất (*Người sinh năm 1958*): Chó lên núi, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người hỏa khí, tự làm việc và sống tự lập. Tuổi trẻ gặp thất bại, tiền tài tiêu tán, nhưng hậu vận lại được tiền. Hay học hỏi mọi người, có tướng làm thuê, lập nghiệp và có thể thành công, tiền thu được nhiều, con đường thu lợi thông suốt. Phụ nữ mang mệnh được nuôi dạy bình thường.

- Số cát tường: 1, 6.
- Ngày tốt: Thứ Tư.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 5.
- Màu thích hợp: Xanh, đen, xanh đậm.

Tuổi Canh Tuất (*Người sinh năm 1910, 1970*):
Chó coi trong chùa, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người mau mồm mau miệng, được nhờ quan, làm việc rất nhạy bén, trăm việc như ý, cần cù tiết kiệm giúp cho cơ nghiệp, hậu vận có phúc, bị mọi người nói dõi sau lưng, không nhờ người giúp được. Phụ nữ có thể làm được việc bằng chính sự hiền lương của mình, họ mang mệnh hưng vượng.

- Số cát tường: 5, 10.
- Ngày tốt: Thứ Tư.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 5.
- Màu thích hợp: Trắng, vàng, nâu.

Tuổi Nhâm Tuất (*Người sinh năm 1922, 1982*):
Chó giữ nhà, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người cả đời luôn gặp chuyện tốt, quý nhân phù trợ, mọi việc thông suốt, hậu vận hưng vượng. Là phụ nữ thì mang mệnh hiền lương, giỏi việc.

- *Số cát tường*: 4, 9.
- *Ngày tốt*: Thứ Tư.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 2.
- *Màu thích hợp*: Đỏ, tím, vàng.

4. TUỔI TUẤT VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Cuộc sống của người tuổi Tuất không hề ổn định. Tuổi thơ trải qua nhiều nỗi buồn. Tuổi thanh niên cũng có rắc rối và gặp phải nhiều khó khăn. Tuổi trung niên khá hơn một chút nhưng bạn không hề có một chút rảnh rỗi bởi vì bạn có quá nhiều việc phải làm. Tuổi già có cuộc sống khá phẳng lặng nhưng bạn vẫn cảm thấy không vui lăm bởi vì lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn có nhiều việc chưa làm xong, còn thường xuyên cảm thấy hối hận về những việc đã qua. Tuy nhiên do bạn rất chân thành với mọi người nên bạn bè thân thiết đối xử với bạn rất tốt.

Đương nhiên những người tuổi Tuất sinh vào ban ngày sống tương đối phẳng lặng và vui vẻ hơn, cũng dễ thỏa mãn với mọi điều hơn. Có thể môi trường đã quyết định một phần nhất định đến cuộc đời con người.

Mặc dù không thể nói đường tài vận của bạn là thông suốt nhưng do sự cần cù, nỗ lực nên bạn cũng có

thể đạt được một lượng tiền tài nhất định. Ngoài ra trong làm ăn, khi hợp tác với người khác phải cẩn thận, thận trọng, tốt nhất không nên nóng vội, chi tiền phải cẩn thận đừng vì sự tận tụy trung thành của mình mà quên mất phòng bị, bạn cần biết rằng trên thương trường rất khó có bạn tốt.

Người tuổi Tuất hiểu được giá trị đồng tiền nên tuyệt đối không coi nhẹ đồng tiền. Chính vì quan điểm này mà họ chấp nhận một cuộc sống khó khăn, gian khổ hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng bạn lại là con người sống vì tình cảm, có nghĩa khí nên thường bị kẻ thứ ba xen vào, làm liên lụy đến mình, trong chốc lát có thể mất toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm. Vì thế khi có người vay tiền, thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho vay.

Bạn không thích vay mượn tiền người khác bởi vì bạn có lồng tự ái cao mà có xu hướng tự giải quyết một mình. Vì thế, nếu gặp thất bại mà không có cơ hội thì cần ghi nhớ là sẽ rất khó nhờ mọi người giúp đỡ, tư tưởng trọng nghĩa khí xem thường tiền bạc của phương Đông đã dần mất đi, thêm vào đó bạn phải hiểu là “Thượng đế chỉ giúp đỡ những người tự cứu mình”. Vì thế, khi không giúp đỡ được cho người khác thì cũng đừng trách mình và cảm thấy không yên.

5. TUỔI TUẤT VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Tuất sống nội tâm, họ ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Do vậy, người tuổi Tuất khi đang yêu, nên cố

gắng bày tỏ tình cảm của mình. Tuy rất nghiêm túc trong tình cảm, nhưng thiên tính của họ nhiều khi biểu lộ sự phản truyền thống trong lời nói và hành động.

Vì tính cách khá nội tâm và sống cô độc cho nên tình yêu của người tuổi Tuất không phải là tình yêu lãng mạn. Nếu ngẫu nhiên bạn có tình yêu nồng cháy thì đó chỉ là khoảnh khắc. Bạn nên chú ý đến cuộc sống cô độc của mình, vì có thể khiến người khác hiểu lầm bạn là người lãnh đạm, thờ ơ.

Mặc dù nữ tuổi Tuất có một số bất lợi trong tình yêu nhưng họ là những người bạn đời tốt bụng. Họ rất coi trọng tình yêu và chung thủy với chồng. Lựa chọn người vợ tuổi Tuất làm bạn đời là một sự lựa chọn khá thông minh. Ngoài tính cách có phần xung khắc với người tuổi Thìn, tuổi Dậu thì tất cả các tuổi còn lại đều có thể hợp với người tuổi Tuất.

Đối với nam tuổi Tuất, quan niệm về gia đình rất được xem trọng, không ai được xúc phạm đến những thành viên trong gia đình họ. Thiên tính của người tuổi Tuất là rất hiểu lòng người, đặc điểm này nổi rõ ở nam tuổi Tuất. Do vậy, họ có một tình thương sâu đậm với người mà họ yêu. Họ đối xử với bạn đời một cách tuyệt vời.

Người tuổi Tuất nói chung hợp với người tuổi Dần, Mão, Ngọ; không hợp với người tuổi Thìn, Sửu.

6. TUỔI TUẤT VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI TUẤT

- **Gặp người nữ tuổi Tý:** Tính cách hai bên hòa hợp, hôn nhân lý tưởng.
- **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Hôn nhân không hạnh phúc lắm, để điều chỉnh nó, người vợ nên sống an phận, biết chăm lo gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Có thể sống chung, nhưng hôn nhân phẳng lặng, thiếu màu sắc lăng mạn.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Cuộc sống hòa thuận, gia đình êm ám.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Không phải là hôn nhân tốt đẹp. Muốn gia đình êm ám, cả hai phải quan tâm đến nhau.
- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Hôn nhân muốn tốt đẹp thì phải chân thành và thường bày tỏ tình yêu với nhau, quan tâm đến cuộc sống và tình cảm của nhau nhiều hơn.
- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Hôn nhân mỹ mãn, gia đình êm ám suốt đời.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Hôn nhân muốn hạnh phúc thì cả hai không nên tạo áp lực lên nhau, phải hiểu và thông cảm về việc làm của nhau.
- **Gặp người nữ tuổi Thân:** Hôn nhân tương đối hòa hợp, tính cách tương đồng, sống thực tế.

- **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Hôn nhân bằng phẳng, thiếu những cảm xúc mạnh mẽ.
- **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Cả hai đều cố gắng sống hòa thuận, nhưng vẫn có những cảm giác lanh đạm, thờ ơ. Cố tránh những điều trên để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

- **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Quan hệ hòa hợp, hôn nhân hạnh phúc.

- **NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI TUẤT**

- **Gặp người nam tuổi Tý:** Hôn nhân tốt đẹp.

- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Có một số khó khăn nhỏ nhưng vẫn có thể tiến đến hôn nhân.

- **Gặp người nam tuổi Dần:** Cả hai cùng lý tưởng, hôn nhân hạnh phúc.

- **Gặp người nam tuổi Mão:** Hôn nhân tuyệt vời.

- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Hôn nhân hạnh phúc, nếu vợ biết điều chỉnh vốn sống quá thực tế của mình, quan tâm đến chồng nhiều hơn.

- **Gặp người nam tuổi Ty:** Cuộc sống gia đình yên ổn.

- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Có thể tiến đến hôn nhân, cả hai sống có lý tưởng nhưng phải biết tôn trọng suy nghĩ của nhau.

- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Có thể kết hợp với nhau khi cả hai thay đổi tâm trạng đơn độc của mình.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Hôn nhân muốn hòa hợp thì cả hai phải tin tưởng nhau, không ghen tuông nghi ngờ, và phải hiểu và thông cảm nhau mới được.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Hai người muốn hợp nhau, thì không nên xem trọng bản thân mà phải nghĩ về nhau nhiều hơn.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Cuộc sống gia đình có những muộn phiền nho nhỏ, hãy cùng nhau vượt qua để cùng sống vui vẻ.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Một đôi trời tạo nên, rất hạnh phúc.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TUẤT VỚI CÁC NĂM

Tuổi Tuất gặp năm Tý: Năm gặp đường tài vận, kinh doanh thành công, tuy nhiên vẫn phải đề phòng rủi ro. Tài năng của bạn sẽ giữ Thần Tài lại, cần tránh việc vui quá hóa buồn.

Gặp năm Sửu: Một năm nhiều khó khăn, bạn hãy cẩn thận đề phòng tiểu nhân, cực kỳ cẩn thận, không được nóng vội. Cuối năm có quý nhân phù trợ, tình duyên tốt đẹp.

Gặp năm Dần: Năm đi theo hướng Thất Sát. Mọi dự định và công việc khó thành. Bạn nên tập trung hết

tâm trí cho công việc, đừng nói vội thì bình an vô sự. Nửa cuối năm thì có Thần Tài gõ cửa.

Gặp năm Mão: Năm đi theo hướng Chánh Cung, đại cát đại lợi, Thần Tài gõ cửa. Tuy có kẻ phá, tổn thất nhỏ nhưng may mắn lớn, không hề gì. Nên làm việc nghĩa, tích nhân tích đức, tình yêu trong sáng.

Gặp năm Thìn: Kinh doanh phát triển, nhưng tính chất cạnh tranh quyết liệt. Cố gắng giữ ôn hòa, tránh kiện tụng.

Gặp năm Tỵ: Năm thăng chức, nhớ giữ trong sạch, không kiếm tiền bất chính. Nửa cuối năm nên chú ý bảo vệ bản thân, được vậy thì một năm vui vẻ.

Gặp năm Ngọ: Năm đi theo hướng Chánh Ân, thăng quan tiến chức, đại lợi đại cát. Nên chú ý đến sức khỏe, tránh lao động quá độ. Tuy là năm may mắn nhưng cuối năm ảnh hưởng sao Bạch Hổ, nên cẩn thận tránh rủi ro.

Gặp năm Mùi: Kinh doanh vất vả, gặp tổn thất tiền bạc. Tuy nhiên cuối năm gặp phúc lớn, sự nghiệp ổn định.

Gặp năm Thân: Làm ăn phát tài nhưng cũng gặp chuyện nhỏ làm mất đi ít của cải. Nhưng cuối năm tổng kết vẫn thành công mỹ mãn.

Gặp năm Dậu: Cung của năm này không tốt lắm, ít chuyện vui, nhiều chuyện buồn. Bạn phải biết cởi mở lòng mình, chú ý ứng xử để có một năm bình yên.

Gặp năm Tuất: Năm có nhiều thành công, ít tốn sức, được chỗ ngồi cao. Tránh suy nghĩ nhiều quá có thể sinh mệt mỏi.

Gặp năm Hợi: Một năm được tiền, mọi việc kinh doanh buôn bán, mua cổ phiếu v.v... đều có cơ hội tốt.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TUẤT VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Tuất sinh tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Tướng mạo dôn hậu, cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên khi gặp chuyện thì không giỏi ứng biến. Cần biết kiềm chế để vững vàng tiến lên.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Là người khỏe mạnh, thích đi đây đi đó. Nên bỏ thói xấu là coi khinh người khác. Nên nhớ không phải việc gì cũng tỏ thái độ cứng rắn, mạnh bạo.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Giỏi giao thiệp, đam mê tinh tú sắc, tính tình lập dị. Nên biết kiềm chế, phong lưu quá nhiều khi hại chính mình.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Tuy không giàu nhưng cả đời bình an, tinh thần ổn định, cuộc sống thanh nhàn, nhiều niềm vui.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Phận mỏng ít phúc, có khi gặp hạn nhỏ. May mắn là hậu vận bình an, ung dung tự tại.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Tuy có chí hướng nhưng rất khó khăn vươn lên. Cả đời lao động, không làm chuyện bất chính.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Từ nhỏ đến trưởng thành nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Đến tuổi trung niên có thể tan vỡ hôn nhân, do đó cần phải biết giữ hòa khí gia đình.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Tuổi thanh niên gặp trở ngại nhưng không hại gì đến bản thân. Cả đời không có hạn lớn. Biết tu chí có thể thành đại nghiệp, danh tiếng vang xa.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Tình tính cương trực, quyết đoán hiếm có, sự nghiệp tốt. Tuy nhiên vì tính cách quá mạnh mẽ nên có khi gặp sai lầm. Đó là điều bạn nên lưu ý.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Tốt bụng và chung thủy, một thời khâm khá nhưng cũng có khi gặp khó khăn. Nên chú ý giữ mình, bình yên.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Cuộc sống không ổn định, may mắn có quý nhân phù trợ nên một đời bình an.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Cuộc sống no đủ, tiền tài đầy đủ, gia đình thịnh vượng. Nên khắc phục tính tình yếu đuối.



TUỔI HỢI

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH

Người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, giàu lòng nhân hậu. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với tinh thần kiên trì, toàn tâm toàn ý. Bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể giao cho người tuổi Hợi những trọng trách.

Người tuổi Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải độc đáo. Tính tình họ lại ôn hòa nên không bao giờ đẩy người khác vào những tình thế khó xử. Do vậy, người tuổi Hợi vẫn thường được khen là biết đối nhân xử thế, khoan dung độ lượng. Trong suốt cuộc đời họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác. Họ ưa thích các buổi tụ họp, tổ chức các buổi kỷ niệm, ngày lễ hay ngày tết. Nói chung họ là những người thích tụ họp hội nhóm vui vẻ.

Người tuổi Hợi không thích mê hoặc người khác giống như tuổi Thìn và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người như tuổi khỉ hay hổ, càng không nói năng ngọt

ngào như rắn, nhưng họ dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật khiến bạn khó rời xa họ.

Người tuổi Hợi đôi khi cũng cáu giận, nhưng họ không ham cãi cọ mà thường nhường nhịn, “chín bỏ làm mười”.

Nữ tuổi Hợi ưa sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ trong nhà bày biện ngăn nắp. Ngoài ra họ có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Họ tiếp đón bạn của chồng một cách niềm nở, chẳng hề hà hابة cứ việc gì. Đôi khi họ cũng rất nhẹ dạ, tin người dù đó là người mới quen biết sơ sơ. Vì vậy mà họ dễ mắc lừa. Tuy nhiên, dù bị mất mát, họ vẫn là những người thông minh, kiên định, họ tự biết đảo ngược tình thế một cách khôn khéo, hiệu quả.

Nhược điểm của người tuổi Hợi là không bao giờ biết nói “không” với người thân, bạn bè của mình. Họ là những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhiều khi khổ tâm nhưng chẳng bao giờ từ bỏ nhiệm vụ.

Nói chung, người tuổi Hợi thuộc loại người sống đơn giản, vui vẻ, hòa đồng. Có họ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, vui tươi hơn rất nhiều.

Tuổi này hợp với tuổi **Mùi, Mão, Thìn, Dần**.

Nghề nghiệp: Thương gia, giám đốc, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, họa sĩ.

Thời vận: Tốt nhất trong 12 con giáp, có phước tinh chiếu sáng, thành đạt rất sớm.

Lời khuyên: Làm việc thiếu kiên trì, không biết vận dụng mánh khoe, nên cẩn thận trong công việc.

2. TUỔI HỢI ỨNG VỚI NGŨ HÀNH

	Năm sinh	Ứng với Ngũ hành
Đinh Hợi	1947, 2007	mệnh Thổ
Ất Hợi	1935, 1995	mệnh Hỏa
Quý Hợi	1923, 1983	mệnh Thủy
Tân Hợi	1911, 1971	mệnh Kim
Kỷ Hợi	1959	mệnh Mộc

3. TUỔI HỢI VÀ VẬN MỆNH

Tuổi Ất Hợi (Người sinh năm 1935, 1995): Lợn quá vắn, thuộc mệnh **Hỏa** trong Ngũ hành.

Là người hòa nhã, thuở nhỏ nhiều tai ách, cha mẹ có tội, vợ chồng hòa hợp, bách niên giai lão, từ trung niên trở đi, tài lộc hưng vượng, con cái được nhờ, vận phát về già.

- Số cát tường: 3, 8.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 9.
- Màu thích hợp: Đỏ, tím, xanh.

Tuổi Đinh Hợi (*Người sinh năm 1947, 2007*): Lợn quá sơn, thuộc mệnh **Thổ** trong Ngũ hành.

Là người thông minh lanh lợi, tự lập tự cường, con cái có hình dáng tuấn tú, việc tốt đến muộn, bình sinh thích làm việc thiện, tài lộc vượng. Nữ thì bình ổn, là mệnh có tài lộc từ bên ngoài.

- Số cát tường: 3, 7.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 4.
- Màu thích hợp: Vàng, đỏ, tím, đen.

Tuổi Kỷ Hợi (*Người sinh năm 1959*): Lợn trong sân, thuộc mệnh **Mộc** trong Ngũ hành.

Là người mưu kế lanh lợi, ăn mặc bình ổn, anh em khó nhỡ, họ hàng lạnh nhạt, con cái có hình dáng đẹp, vợ chồng hòa thuận. Nữ thì thân nhàn, là mệnh phát đạt về già.

- Số cát tường: 1, 6.
- Ngày tốt: Thứ Hai.
- Phong thủy hợp: Tầng thứ 6.
- Màu thích hợp: Đen, lam, lục.

Tuổi Tân Hợi (*Người sinh năm 1911, 1971*): Lợn trong cây, thuộc mệnh **Kim** trong Ngũ hành.

Là người không ưa gây phiền phức, mọi chuyện bình thường, thời trẻ tài lộc không tụ, về già gặp được

lương duyên có thể gọi là mệnh vinh hoa phú quý. Nữ là mạng hạnh phúc, êm đẹp.

- *Số cát tường*: 0, 5.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ 4.
- *Màu thích hợp*: Trắng, vàng, nâu.

Tuổi Quý Hợi (*Người sinh năm 1923, 1983*): Lợn dưới rừng, thuộc mệnh **Thủy** trong Ngũ hành.

Là người cương trực, giàu tình cảm, tài như ý, song họ hàng lạnh nhạt, là mạng tự lập, tay trắng lập gia, về già hưng vượng. Nữ giới mát tay chăn nuôi, hưởng phúc dày, trường thọ.

- *Số cát tường*: 4, 9.
- *Ngày tốt*: Thứ Hai.
- *Phong thủy hợp*: Tầng thứ nhất.
- *Màu thích hợp*: Vàng, trắng, đen, lục.

4. TUỔI HỢI VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Tuổi thơ của người tuổi Hợi rất bình lặng, không lo không nghĩ, nhưng đến thời kỳ thanh niên và trung niên sẽ có những thăng trầm nhỏ, chẳng hạn như phiền muộn về tình yêu – hôn nhân khiến bạn khó lòng ứng phó được. Tuy nhiên với tính cách cả thiện và thận trọng, dù gặp bất cứ chuyện gì bạn cũng muốn giải quyết một mình. Cái tính cách quá kín đáo này trong nhiều

trường hợp bắt buộc phải nói ra thì chỉ hại nhiều lợi ít mà thôi.

Dĩ nhiên, tuổi già của bạn khá hạnh phúc, cuộc sống cũng rất yên ả. Do bạn luôn trọng trách nhiệm và trung thành với gia đình, nên những sóng gió trong tình yêu, hôn nhân thời trẻ đã qua đi từ lâu, bạn sẽ cảm thấy mọi việc thật mãn nguyện biết bao.

Người tuổi Hợi vốn có tài vận trời ban, bạn phải nỗ lực nắm bắt, có thể bằng sự cần cù, cố gắng của bản thân, cả đời bạn sẽ được sung túc, dư dả. Thế nhưng, nói đi rồi nói lại, dù bạn không có đủ tài vận hễ vung tay là giơ được ngàn vàng, song nhờ vào lòng tin và sự nỗ lực, tiền của sẽ đến, bạn không chỉ dựa vào những cố gắng của bản thân, mà còn nhận được ân huệ người khác không sao tưởng tượng nổi. Bởi vậy, nhất định bạn phải chú ý đến mối quan hệ giao tiếp với mọi người xung quanh. Nói chung, người sinh năm Hợi đều có lộc trời ban.

Nếu như bạn đang kinh doanh, buôn bán, tốt nhất hãy mạnh dạn một chút, chọn đúng thời cơ rồi thì phải mạnh dạn đầu tư, dĩ nhiên cũng cần thận trọng lựa chọn. Nếu hơi sơ sẩy tiền tài sẽ bay đi hết. Chỉ cần qua vài cửa ải khó khăn, việc kinh doanh sẽ ngày càng tiến triển tốt.

Nếu thu nhập của bạn dồi dào, có nhiều vốn nhàn rỗi muốn đem đi kinh doanh, tốt nhất bạn hãy đầu tư

vào bất động sản hoặc lĩnh vực chứng khoán, về già vận khí càng tốt hơn.

Thông thường, người tuổi Hợi không giỏi quản lý tài vụ, đặc biệt là không biết đặt kế hoạch phát triển trong lĩnh vực thương mại – buôn bán. Dù bản thân có lòng tin, nhưng hay thất bại. Về điểm này, bạn nên nhận thức một cách tinh túng.

Ngoài ra, do luôn trọng nghĩa khí, nên thường mất nhiều tài sản vì bạn bè và người thân, nên bạn cũng cần chú tâm đến điều này.

5. TUỔI HỢI VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Người tuổi Hợi đa phần phẩm hạnh đoan chính, tâm hồn thuần khiết, thành khẩn, thẳng thắn, rất được mọi người yêu mến. Người tuổi Hợi rất chân thành trong tình cảm, họ không bao giờ lừa dối bạn. Sự say đắm và nét đáng yêu của người tuổi Hợi giúp bạn tiến xa trên đường tình duyên. Tình cảm của bạn sẽ ngày càng thắm thiết, ngọt ngào, vui vẻ.

Người tuổi Hợi cũng là mẫu người thiên về vật chất, họ rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Đôi khi họ là kẻ ham mê, đắm say thanh sắc.

Nữ tuổi Hợi tính tình ôn nhu, lương thiện, giàu tình cảm. Đối với người khác phái bạn là một cô vợ bé bỏng, dịu dàng rất đáng được chăm sóc, che chở. Sau khi lập gia đình bạn là một người mẹ rất tốt, biết chăm sóc con cái, nhà cửa, là một người vợ hiền đích thực.

Nam tuổi Hợi tính tình cũng rất ôn hòa, lương thiện, nhưng đầu óc hơi nổi trội hơn đó là sự tinh táo, kiên định. Trong tình yêu, đôi khi họ thiếu sự chủ động nhưng đầy mong ước, cháy bỏng, nồng nàn. Bạn là người đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối, không bao giờ chấp nhận chuyện “bắt cá hai tay”.

Nói chung, người tuổi Hợi hợp với tuổi Mùi, Mão, Thìn; gặp người tuổi Dần thì hung cát đan xen; không hợp lắm với người tuổi Tỵ, Thân.

6. TUỔI HỢI VÀ HÔN NHÂN

• NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NAM TUỔI HỢI

- **Gặp người nữ tuổi Tý:** Hôn nhân tuyệt vời, nhưng Chuột không được quá tự do.
- **Gặp người nữ tuổi Sửu:** Nếu người vợ biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn, và chồng phải yêu thương vợ thật lòng, thì góa đình mới yên ấm.
- **Gặp người nữ tuổi Dần:** Có thể tiến tới hôn nhân, cần tạo sự thi vị trong cuộc sống gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Mão:** Hôn nhân hạnh phúc nếu cùng nhau chăm lo cho gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Thìn:** Có thể sống chung, với điều kiện Lợn phải hy sinh bớt sự nghiệp để chăm lo gia đình.

- **Gặp người nữ tuổi Tỵ:** Cả hai phải hết sức cố gắng để đừng xảy ra xung đột, nên tôn trọng và nhường nhịn nhau để giữ hòa khí trong gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Ngọ:** Hôn nhân muôn hòa hợp thì cả hai phải bỏ “cái tôi”, và luôn chăm sóc thông cảm cho nhau.
- **Gặp người nữ tuổi Mùi:** Có thể phối hợp, nhưng không phải là hôn nhân mỹ mãn nếu cả hai chỉ luôn nghĩ về bản thân mà quên quan tâm chăm sóc cho gia đình.
- **Gặp người nữ tuổi Thân:** Hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nữ tuổi Dậu:** Cuộc sống hòa hợp.
- **Gặp người nữ tuổi Tuất:** Một cặp trời sinh.
- **Gặp người nữ tuổi Hợi:** Tuổi đồng cung, vợ biết nhường nhịn chồng, hôn nhân thích hợp.

- NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NỮ TUỔI HỢI

- **Gặp người nam tuổi Tý:** Quan hệ vợ chồng hòa thuận.
- **Gặp người nam tuổi Sửu:** Hôn nhân hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Dần:** Có thể xây dựng gia đình vì vợ luôn tôn trọng và thương yêu gia đình.
- **Gặp người nam tuổi Mão:** Một đôi tuyệt vời.

- **Gặp người nam tuổi Thìn:** Hôn nhân rất hòa hợp.
- **Gặp người nam tuổi Tỵ:** Hai người phải luôn quan tâm đến nhau, thông cảm và tôn trọng nhau thật sự thì mới có được hôn nhân hòa hợp.
- **Gặp người nam tuổi Ngọ:** Tình yêu đòi hỏi sự chân thật nên muốn tiến tới hôn nhân thì phải xem cả hai có thật sự cần nhau và thương yêu thật lòng không.
- **Gặp người nam tuổi Mùi:** Hôn nhân có thể chấp nhận được.
- **Gặp người nam tuổi Thân:** Hôn nhân mĩ mãn, gia đình êm đẹp.
- **Gặp người nam tuổi Dậu:** Tình cảm phải được chứng minh bằng niềm tin, nếu không sẽ gây bất hòa trong gia đình.
- **Gặp người nam tuổi Tuất:** Quan hệ hòa hợp, gia đình hạnh phúc.
- **Gặp người nam tuổi Hợi:** Cuộc sống khá hòa hợp, hạnh phúc.

7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI HỢI VỚI CÁC NĂM

Người tuổi Hợi gặp năm Tý: Năm này không gặp vận tài, việc kinh doanh gặp khó khăn. May có sao Thái Dương chiếu mạng, gặp nạn thì có cứu tinh. Một năm đào hoa.

Gặp năm Sửu: Năm này gặp tài vận. Thời đến mệnh khắc đổi, tiền bạc dồi dào, gặp nữ quý nhân cùng hợp tác mưu nghiệp lớn. Giữa năm có trở ngại nhỏ, qua một tháng sẽ hết.

Gặp năm Dần: Năm này thực thần giáng lâm, gặp sự bất lợi, lao dao. May gặp Đông Nam nhật chiếu, vận thế tiến triển, công danh thành đạt.

Gặp năm Mão: Năm này thăng quan tiến chức, nhàn rỗi dư dả, nhưng nhớ đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng.

Gặp năm Thìn: Năm này vận hành chính cung át phải được chủ quyền, uy phong lâm lâm, sinh khí bừng bừng.

Gặp năm Tỵ: Năm này long dong nơi đất khách quê người, nhớ cẩn trọng, ráng giữ mình để được bình an.

Gặp năm Ngọ: Năm này gặp tài vận, kinh doanh, mưu lợi đều thành. Nhớ phòng thủy hơi khắc hỏa ngọ, ở nhà tu dưỡng.

Gặp năm Mùi: Năm này vận ở chính cung, cả năm thuận lợi được thời, có cơ hội thăng tiến. Nhớ đề phòng “tai bay họa gió”, tránh đi xa, mưu cầu việc quá lớn.

Gặp năm Thân: Năm này lạch vận, nhiều chuyện không theo ý muốn, nhớ cẩn trọng tính toán trước sau. Cuối năm sẽ có tiến triển, thu hoạch nhỏ.

Gặp năm Dậu: Năm này vận ở chánh ấn, vận tại danh quyền chứ không ở hiến kế. Hiểu nôm na là “cố ý trổng hoa hoa không nở, vô tình cẩm liễu liễu thành hàng”. Mọi sự sắp đặt theo ý trời.

Gặp năm Tuất: Năm này chưa đúng vận, lên rồi xuống, lao tâm khổ tú. Nhưng sau có đại hỷ lâm môn, mọi việc đều tốt.

Gặp năm Hợi: Năm này kết bạn không có lợi, nhớ hướng điêu lành, tránh điêu dữ, lòng rộng rãi thì thân an nhàn, có ăn có mặc.

8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI HỢI VỚI THÁNG SINH

Người tuổi Hợi sinh vào tháng Giêng: Tiết Đầu xuân. Là người thông minh hiền lành, đường lợi hanh thông, hạnh phúc trời ban, danh lợi vẹn cả đôi.

Sinh tháng Hai: Tiết Kinh trập. Có thể thành địa linh nhân kiệt, danh gia vọng tộc, hướng thiện đến hết đời.

Sinh tháng Ba: Tiết Thanh minh. Sức khỏe dồi dào, khí chất kiên cường, mọi người kính phục.

Sinh tháng Tư: Tiết Lập hạ. Bản tính thông minh, nhanh nhẹn. Tuy gặp khó khăn song vẫn tròn nghiệp lớn.

Sinh tháng Năm: Tiết Mang chủng. Tính tình ôn nhu, có chút tài năng song không có quyền lực. Rất

thành công ở lãnh vực văn học nghệ thuật, kỹ thuật. Một đời bình lặng, hưởng phúc về già.

Sinh tháng Sáu: Tiết Tiểu thử. Tính tình thiếu quyết đoán, hành sự bất thành. Cần phải có tinh thần cầu tiến, kiên định.

Sinh tháng Bảy: Tiết Lập thu. Tính tình độc lập, thế lực cường thịnh, tốt lành hanh thông, nếu biết dưỡng tâm, có ngày thành công.

Sinh tháng Tám: Tiết Bạch lộ. Có thể làm lãnh tụ, được mọi người kính trọng. Nhưng mọi việc đi từ từ, từng bước, qua khó khăn đến thành công.

Sinh tháng Chín: Tiết Hàn lộ. Hưởng lộc trời ban, nhàn rỗi vinh hoa, tiêu dao tự tại.

Sinh tháng Mười: Tiết Lập đông. Con người doan chính thuần hậu, tuy xuất thân hàn vi nhưng phấn đấu thay đổi số phận, về già hưng vượng.

Sinh tháng Mười Một: Tiết Đại tuyết. Dung mạo tươi tắn, ngũ quan hài hòa, trung hiếu lễ nghĩa, hưởng phúc tự nhiên, cả đời không sầu não.

Sinh tháng Mười Hai: Tiết Tiểu hàn. Tuy có lộc trời ban nhưng không có quyền lực, nhớ phòng họa cả trong lắn ngoài để được yên vui.

PHẦN II.

Tìm hiểu về Dương lịch và Âm lịch

1. DƯƠNG LỊCH

Dương lịch là lịch quốc tế thông dụng hiện nay, gọi là lịch Gregorius. Trung Quốc bắt đầu áp dụng cách tính Dương lịch từ sau cách mạng Tân Hợi, và chính thức sử dụng từ năm 1949. Tiền thân của Dương lịch là lịch Julius. Trên thực tế vòng trái đất quay quanh mặt trời là 365,24219 ngày (năm thái dương), nếu theo cách một năm có 365 ngày thì mỗi năm thiếu mất 0,24219 ngày, cứ cách bốn năm lại thiếu 0,96876 ngày, cách 400 năm lại thiếu 96,876 ngày. Bởi vậy, trong vòng 400 năm phải đặt ra 97 năm nhuận, vào năm nhuận thì thêm một ngày vào cuối tháng 2, cả năm có 366 ngày. Như vậy phải sau 3333 năm mới có xác suất sai lệch 1 ngày. Cách tính năm nhuận như sau: Giả sử là năm chẵn trăm (năm 1600, năm 1700) nếu số năm có thể chia hết cho 400 thì là năm nhuận (như năm 1600, năm 2000), còn không thì là thường niên (ví dụ năm 1700, 1800, 1900); giả sử không phải năm chẵn (như năm 1993) nếu số năm chia hết cho 4 thì là năm nhuận (Ví dụ năm

1992, 1996), còn không thì là thường niên (ví dụ năm 1993, 1994, 1995). Như vậy năm dương lịch có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày. Một năm chia thành 12 tháng, trong đó tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 là tháng đủ, mỗi tháng 31 ngày; tháng 4, 6, 9, 11 là tháng thiếu, mỗi tháng 30 ngày; tháng 2 thường có 28 ngày. Năm nhuận tháng 2 có 29 ngày.

2. ÂM LỊCH

Cách định tháng của Âm lịch dựa vào chu kỳ của mặt trăng, ngày sóc là mùng một, tháng theo chu kỳ mặt trăng dài khoảng 29 ngày rưỡi, cho nên trong nông lịch tháng đủ là 30 ngày, tháng thiếu là 29 ngày. Nông lịch có 12 tháng, cả năm có từ 353 – 355 ngày. Năm nhuận có 13 tháng, trong đó tên của tháng nhuận là tên tháng trước đó. Ví dụ, tháng trước là tháng ba, thì tháng nhuận tiếp theo gọi là nhuận tháng ba. Năm nhuận có 383 – 385 ngày. Cách sắp xếp tháng nhuận như sau. Tháng nào trong âm lịch không có “trung khí” thì là tháng nhuận. Trung khí chính là: Vũ thủy, Xuân phân, Cốc vũ, Tiểu mãn, Hạ chí, Đại thử, Xử thử, Thu phân, Sương giáng, Tiểu tuyết, Đông chí, Đại hàn.

Cách tính âm lịch còn dựa vào vị trí mặt trăng chia năm thái dương thành 24 tiết khí, thể hiện sự thay đổi thời tiết nóng lạnh, mưa gió, để tiện cho công việc nhà nông. Cho nên, âm lịch thực chất là Âm Dương lịch kết hợp.

3. TÁM TIẾT KHÍ HOA TÍN

Từ Tiểu hàn đến Cốc vũ tổng cộng là tám tiết khí – 120 ngày. Tính từ ngày giao mùa, cứ năm ngày là một hậu, mỗi một hậu ứng với một “hoa tín”. Tám tiết khí hoa tín chỉ dùng ở khu vực Giang Hoài, Trung Quốc, miền Bắc không dùng thuật ngữ này.

Tiểu hàn: Nhất hậu hoa mai, nhì hậu sơn trà, tam hậu thủy tiên.

Dại hàn: Nhất hậu thuỷ hương, nhì hậu hoa lan, tam hậu sơn phàm.

Lập xuân: Nhất hậu nghênh xuân, nhì hậu anh đào, tam hậu vọng xuân.

Vũ thủy: Nhất hậu hoa nhài, nhì hậu hoa hạnh, tam hậu hoa môn.

Kinh trập: Nhất hậu hoa đào, nhì hậu đê đường, tam hậu tường vi.

Xuân phân: Nhất hậu hải đường, nhì hậu hoa lê, tam hậu mộc lan.

Thanh minh: Nhất hậu hoa ngô đồng, nhì hậu hoa mạch, tam hậu hoa liễu.

Cốc vũ: Nhất hậu mẫu đơn, nhì hậu đồ mi, tam hậu hoa đồng.

4. THƠ VỀ HAI MƯOI TƯ TIẾT KHÌ

*Trái đất quay quanh vầng mặt trời,
Quay hết một vòng là một năm.
Một năm chia thành mươi hai tháng,
Hai mươi tư tiết nối liền nhau.
Cứ dựa theo Dương lịch mà tính,
Mỗi tháng hai tiết, thật là hay.
Nửa đầu năm ấy sáu hai một,
Nửa sau hãy nhớ tám hai ba.
Đó chính là những ngày giao tiết,
Sai lệch chẳng quá một hai ngày.
Hai mươi tư tiết khì lần lượt,
Sắp hàng khẩu quyết thuộc nằm lòng.
Tháng giêng Tiếu hàn rồi Đại hàn,
Tháng hai Lập xuân liền Vũ thủy.
Kinh trập, Xuân phân trong tháng ba,
Thanh minh, Cốc vũ tháng tư cơ.
Tháng năm Lập hạ và Tiểu mân,
Tháng sáu Mang chủng nối Hạ chí.*

*Tháng bảy Đại thử và Tiểu thử,
Lập thu, Xử thử, kìa tháng tám.
Tháng chín Bạch lô, kè Thu phân,
Sương giáng, Hàn lô, tháng mười đó.
Lập đông, Tiểu tuyết tháng mười một,
Đại tuyết, Đông chí sắp hết năm.
Nhớ kỹ tiết khí vui sẵn xuất,
Trồng trọt kịp thời ắt bội thu.*

5. NGŨ HÀNH

Ngũ hành chỉ năm loại vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các nhà tư tưởng cổ đại Trung Quốc muốn lần lượt đưa tính chất mọi sự vật trong thế giới tự nhiên vào trong năm loại phạm trù lớn này; và thông qua đó lý giải khởi nguồn của vạn vật trên thế giới. Người xưa cho rằng trên trời, Ngũ hành ứng với năm ngôi sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, dưới đất ứng với năm loại vật chất vàng, gỗ, nước, lửa, đất; còn ở trong con người chính là năm loại đức tính nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Thuật chiêm tinh dựa vào sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa trời – đất – người và ngũ hành tương sinh tương khắc để suy đoán vận mệnh con người. Thuộc tính của ngũ hành như sau: Thổ và Hỏa thuộc tính dương, Thủy và Mộc thuộc âm, Mộc thuộc trung tính, trong đó Hỏa thuộc chí dương, Thủy thuộc chí âm. Dựa vào năm

thuộc tính này, người xưa quy nạp vạn sự vạn vật lại, hình thành các loại hệ thống. Ví dụ:

Ngũ phương: Phương đông thuộc Mộc, Phương nam thuộc Hỏa, Trung ương thuộc Thổ, Phương tây thuộc Kim, Phương bắc thuộc Thủy

Ngũ âm: Giốc thuộc Mộc, Chủy thuộc Hỏa, Cung thuộc Thổ, Thương thuộc Kim, Vũ thuộc Thủy.

Ngũ sắc: Xanh thuộc Mộc, Đỏ thuộc Hỏa, Vàng thuộc Thổ, Trắng thuộc Kim, và Đen thuộc Thủy.

Ngũ vị: Chua thuộc Mộc, Đắng thuộc Hỏa, Ngọt thuộc Thổ, Cay thuộc Kim, Mặn thuộc Thủy.

Ngũ tang: Can thuộc Mộc, Tâm thuộc Hỏa, Tì thuộc Thổ, Phế thuộc Kim, Thận thuộc Thủy.

Ngũ quan: Lưỡi thuộc Mộc, Mắt thuộc Hỏa, Mũi thuộc Thổ, Miệng thuộc Kim, Tai thuộc Thủy.

Ngũ quý: Xuân thuộc Mộc, Hạ thuộc Hỏa, Trưởng hạ thuộc Thổ, Thu thuộc Kim, Đông thuộc Thủy (trưởng hạ chỉ tháng sáu âm lịch).

Năm loại vật chất này phụ thuộc vào nhau mà lại hạn chế lẫn nhau. Thứ tự ngũ hành tương sinh như sau: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Thứ tự ngũ hành tương khắc như sau: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Về sau người ta phối hợp “thiên can địa chi” với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ như sau:

Thiên can ngũ hành: Giáp Ất thuộc Mộc, Giáp là dương Mộc, Ất là âm Mộc;

Bính Đinh thuộc Hỏa, Bính là dương Hỏa, Đinh là âm Hỏa;

Mậu Kỷ thuộc Thổ, Mậu là dương Thổ, Kỷ là âm Thổ;

Canh Tân thuộc Kim, Canh là dương Kim, Tân là âm Kim;

Nhâm Quý thuộc Thủy, Nhâm là dương Thủy, Quý là âm Thủy.

Địa chi ngũ hành: Dần Mão thuộc Mộc, Dần là dương Mộc, Mão là âm Mộc.

Ngọ Ty thuộc Hỏa, Ngọ là dương Hỏa, Ty là âm Hỏa.

Thân Dậu thuộc Kim, Thân là dương Kim, Dậu là âm Kim.

Tý Hợi thuộc Thủy, Tý là dương Thủy, Hợi là âm Thủy.

Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc Thổ, Thìn Tuất là dương Thổ, Sửu Mùi là âm Thổ.

6. CÁCH TÍNH NĂM, THÁNG, GIỜ ÂM LỊCH

a. TÍNH NĂM ÂM LỊCH BẰNG NĂM DƯƠNG LỊCH

Lấy năm dương lịch chia cho 60, lấy số dư trừ cho 3 thì được số hiệu can chi âm lịch năm đó, tra bảng can chi thì được can chi năm. Giả sử số hiệu can chi nhỏ hơn 0 thì lấy số hiệu đó cộng với 60.

Ví dụ: tìm can chi năm âm lịch của năm 1998:
1998: $60 = 33$, dư 18

Số hiệu can chi là: $18 - 3 = 15$

Tra bảng can chi thì được can chi năm này là năm Mậu Dần.

b. TÍNH THÁNG ÂM LỊCH BẰNG NĂM DƯƠNG LỊCH

Địa chỉ các tháng âm lịch vốn cố định, nghĩa là tháng mười một âm lịch (Tý), tháng chạp (Sửu), tháng giêng (Dần), tháng hai (Mão), tháng ba (Thìn), tháng tư (Ty), tháng năm (Ngọ), tháng sáu (Mùi), tháng bảy (Thân), tháng tám (Dậu), tháng chín (Tuất), tháng mười (Hợi).

Cách tính thiên can tháng âm lịch như sau: Đầu tiên tính toán thiên can tháng giêng âm lịch năm này, các tháng khác có thể suy đoán dựa theo thứ tự thiên can. Chúng ta tính bằng cách: lấy số năm dương lịch

chia cho 5, tiếp tục trừ số dư cho 2, sau đó nhân thêm 2 và trừ đi 1. Nếu là số âm thì cộng thêm 10.

Ví dụ 1: Tìm thiên can tháng giêng năm 1986 (năm Bính Dần): $1986 : 5 = 397$ dư 1

Số thứ tự thiên can tháng giêng là:

$$(1 - 2) \times 2 - 1 = -3$$

Vì số này là số âm nên cộng thêm 10:

$$-3 + 10 = 7$$

Tứ kỳ thiên can tháng giêng năm Bính Dần là Canh, can chi tháng giêng là Canh Dần, tháng hai là Tân Mão, tháng ba là Nhâm Thìn, tháng tư là Quý Ty, cứ thế suy đoán.

Ví dụ 2: Tìm thiên can tháng giêng năm 1998 (năm Mậu Dần): $1998 : 5 = 399$ dư 3

Số thứ tự thiên can tháng giêng là:

$$(3 - 2) \times 2 - 1 = 1$$

Vậy thiên can tháng giêng năm Mậu Dần là Giáp, can chi tháng giêng là Giáp Dần, tháng hai là Ất Mão, tháng ba là Bính Thìn, cứ thế suy đoán.

c. TÍNH CAN CHI GIỜ ÂM LỊCH

Địa chỉ giờ âm lịch đã cố định sẵn, tức là từ 23h đến trước 1h là giờ Tý, từ 1 trước 3h là giờ Sửu, từ 3 đến trước 5h là Dần, từ 5 đến trước 7h là Mão, từ 7 đến

trước 9h là Thìn, từ 9 đến trước 11h là Tỵ, từ 11 đến trước 13h là Ngọ, từ 13 đến trước 15h là Mùi, từ 15 đến trước 17h là Thân, từ 17 đến trước 19h là Dậu, từ 19 đến trước 21h là Tuất, từ 21 đến trước 23h là Hợi. Cách tính thiên can giờ âm lịch như sau: Đầu tiên tính thiên can giờ Tý, còn lại thì suy đoán theo trật tự thiên can. Cách tính số hiệu thiên can giờ Tý là lấy số hiệu thiên can ngày hôm đó (nếu số thứ tự lớn hơn 5 thì bớt đi 5) nhân với 2 rồi trừ đi 1.

Ví dụ: Tìm thiên can giờ ngày Bính Dần: Số thứ tự thiên can của ngày hôm đó là 3, số thứ tự thiên can giờ Tý là: $3 \times 2 - 1 = 5$

Bởi vậy can chi giờ Tý là Mậu Tý, giờ Sửu là Kỷ Sửu, giờ Dần là Canh Dần, giờ Mão là Tân Mão, còn lại cứ thế suy đoán.

Ví dụ: Tìm thiên can giờ Tý ngày Kỷ Mùi: Số thứ tự thiên can của ngày Kỷ Mùi là 6, vì số này lớn hơn 5 nên trừ cho 5 được 1. Số thứ tự thiên can giờ Tý là $1 \times 2 - 1 = 1$; Bởi vậy can chi giờ Tý là Giáp Tý, giờ Sửu là Ất Sửu, còn lại cứ thế suy đoán.

e. THỜI GIAN – KÝ THỜI

Thời gian	Ký thời				
	Giáp Kỷ	Ất Canh	Bính Tân	Đinh Nhâm	Mậu Quý
Tý (23 - trước 1 giờ)	Giáp Tý	Bính Tý	Mậu Tý	Canh Tý	Nhâm Tý
Sửu (1 - trước 3 giờ)	Ất Sửu	Đinh Sửu	Kỷ Sửu	Tân Sửu	Quý Sửu
Dần (3 - trước 5 giờ)	Bính Dần	Mậu Dần	Canh Dần	Nhâm Dần	Giáp Dần
Mão (5 - trước 7 giờ)	Đinh Mão	Kỷ Mão	Tân Mão	Quý Mão	Ất Mão
Thìn (7 - trước 9 giờ)	Mậu Thìn	Canh Thìn	Nhâm Thìn	Giáp Thìn	Bính Thìn
Tỵ (9 - trước 11 giờ)	Kỷ Tỵ	Tân Tỵ	Quý Tỵ	Ất Tỵ	Đinh Tỵ
Ngọ (11 - trước 13 giờ)	Canh Ngọ	Nhâm Ngọ	Giáp Ngọ	Bính Ngọ	Mậu Ngọ
Mùi (13 - trước 15 giờ)	Tân Mùi	Quý Mùi	Ất Mùi	Đinh Mùi	Kỷ Mùi
Thân (15 - trước 17 giờ)	Nhâm Thân	Giáp Thân	Bính Thân	Mậu Thân	Canh Thân
Dậu (17 - trước 19 giờ)	Quý Dậu	Ất Dậu	Đinh Dậu	Kỷ Dậu	Tân Dậu
Tuất (19 - trước 21 giờ)	Giáp Tuất	Bính Tuất	Mậu Tuất	Canh Tuất	Nhâm Tuất
Hợi (21 - trước 23 giờ)	Ất Hợi	Đinh Hợi	Kỷ Hợi	Tân Hợi	Quý Hợi

d. SÁU MƯƠI HÒA GIÁP VÀ BẢNG NGŨ HÀNH

Thứ tự	Can chi	Ngũ hành	Thứ tự	Can chi	Ngũ hành
1	Giáp Tý	Kim	31	Giáp Ngọ	Kim
2	Ất Sửu	Kim	32	Ất Mùi	Kim
3	Bính Dần	Hỏa	33	Bính Thân	Hỏa
4	Đinh Mão	Hỏa	34	Đinh Dậu	Hỏa
5	Mậu Thìn	Mộc	35	Mậu Tuất	Mộc
6	Kỷ Tỵ	Mộc	36	Kỷ Hợi	Mộc
7	Canh Ngọ	Thổ	37	Canh Tý	Thổ
8	Tân Mùi	Thổ	38	Tân Sửu	Thổ
9	Nhâm Thân	Kim	39	Nhâm Dần	Kim
10	Quý Dậu	Kim	40	Quý Mão	Kim
11	Giáp Tuất	Hỏa	41	Giáp Thìn	Hỏa
12	Ất Hợi	Hỏa	42	Ất Tỵ	Hỏa
13	Bính Tý	Thủy	43	Bính Ngọ	Thủy
14	Đinh Sửu	Thủy	44	Đinh Mùi	Thủy
15	Mậu Dần	Thổ	45	Mậu Thân	Thổ

16	Kỷ Mão	Thổ	46	Kỷ Dậu	Thổ
17	Canh Thìn	Kim	47	Canh Tuất	Kim
18	Tân Ty	Kim	48	Tân Hợi	Kim
19	Nhâm Ngọ	Mộc	49	Nhâm Tý	Mộc
20	Quý Mùi	Mộc	50	Quý Sửu	Mộc
21	Giáp Thân	Thủy	51	Giáp Dần	Thủy
22	Ất Dậu	Thủy	52	Ất Mão	Thủy
23	Bính Tuất	Thổ	53	Bính Thìn	Thổ
24	Đinh Hợi	Thổ	54	Đinh Tỵ	Thổ
25	Mậu Tý	Hỏa	55	Mậu Ngọ	Hỏa
26	Kỷ Sửu	Hỏa	56	Kỷ Mùi	Hỏa
27	Canh Dần	Mộc	57	Canh Thân	Mộc
28	Tân Mão	Mộc	58	Tân Dậu	Mộc
29	Nhâm Thìn	Thủy	59	Nhâm Tuất	Thủy
30	Quý Tỵ	Thủy	60	Quý Hợi	Thủy

PHỤ LỤC.

Truyền thuyết vui về 12 con giáp

“

Ngày xưa, thuở Trời, Đất mới hình thành, mọi việc chưa được sắp xếp ổn định, chốn trần gian chưa ngăn nắp. Giữa cõi trời và hạ giới có nhiều sự khác nhau, nhất là về thời gian và con người. Nghe nói cõi Trời một ngày dài bằng một trăm ngày nơi hạ giới và “người” ở cõi Trời là Tiên, khác với người thường ở trần gian... Do vậy Ngọc Hoàng thương đế đã phải bận tâm sắp xếp để tổ chức loài người được hoàn chỉnh. Một trong những điều phải sắp xếp đó là định “tuổi”, định “số mạng” con người. Ngọc Hoàng cho rằng: con người tuy đông, sinh ra vào ngày giờ, nơi chốn khác nhau nhưng tựu trung lại chủ yếu là chỉ “cầm tinh” có 12 con vật tiêu biểu, hiện có ở cõi trần. Trần gian có muôn loài vật, vậy lấy tiêu chuẩn nào để chọn trong số đó ra 12 con vật tiêu biểu, đặc trưng? Theo Ngọc Hoàng thì một khi con vật nào đó đã được chọn để loài người “ẩn” vào đó thì sẽ cố định suốt từ đời này sang đời khác ở thế gian...

Để thực hiện ý định, Ngọc Hoàng đã họp cùng các quần thần suốt trong nhiều ngày và cuối cùng đã đi tới

một quyết định: Sẽ triệu tập các loài vật ở thế gian về Thiên đình để tuyển chọn những con tiêu biểu nhất.

Thế nhưng nếu triệu tập hết thì đất đâu mà chứa? Do vậy cách tốt nhất là phải có những điều kiện riêng. Điều kiện đó là: Kể từ lúc có thông báo, hễ con vật nào về Thiên đình trước sẽ được chọn là con “đầu đàn” rồi từ con vật này sẽ tuyển chọn con tiếp theo, theo một nguyên tắc: con thứ nhất được quyền giới thiệu con thứ hai, con thứ hai được quyền giới thiệu con thứ ba và cứ theo trình tự mà tuyển chọn cho đến khi đủ 12 con thì thôi.

Lệnh vừa ban ra thì đã nghe từ trong mây vang lên tiếng kêu the thé của một loài vật nhỏ con nhưng lại rất tinh khôn, đó là con Chuột. Số là lúc ấy, Chuột đang vui chơi gần chốn Thiên đình nghe trộm được lệnh trước đã không bỏ lỡ dịp may liền lên tiếng và có mặt sớm nhất.

Giữ đúng lời hứa, Ngọc Hoàng bảo với Chuột:

– Nhà ngươi về truyền rao lại cho một người bạn thân thiết nào đó của ngươi, coi như con vật đó là con thứ 2 trong danh sách và từ con thứ hai đó sẽ được quyền chọn con thứ ba cho đến kết thúc đủ 12 con thì thôi... Con nào đã được mời rồi thì sẽ tự động về đây đúng vào ngày đầu xuân của trần gian để ta chỉ dạy.

Chuột ta hí hửng ra về và cố moi óc xem có người bạn nào thân, đủ tin cậy để có thể giới thiệu với Ngọc hoàng không? Nghĩ mãi nó mới chợt nhớ đến Mèo. Thời ấy, giữa Chuột và Mèo sống hòa thuận như bạn bè.

Khi được biết hảo ý của người bạn nhỏ, chú Mèo lầu linh đã kêu toáng lên thích thú. Sau đó Mèo được Chuột dặn thêm rằng:

– Anh chọn ngay một người bạn thân nào đó mà anh cho là đủ tư cách nhất rồi mời anh ta rồi cùng báo cho anh ta chuẩn bị mời người khác nữa...

Mèo cẩn thận dặn Chuột:

– Tôi có tật hay mê ngủ, vậy đúng ngày lên Thiên đình anh nhớ đánh thức tôi kẻo quên nhé!

Rồi Mèo đi tìm Trâu là người bạn vẫn thường ngày cày ruộng ở gần nhà Mèo. Sau khi nghe nói xong, Trâu gật đầu ngay:

– Tốt quá, tôi sẽ tìm một người bạn nỗi khổ của tôi là anh Hổ, anh ấy oai dũng lắm!

Vốn là bạn thân lâu năm, Hổ nghe nói rất cảm động trước tình bạn và nghĩa cử cao cả của Trâu. Hổ mau mắn nói:

– Tôi có người bạn nhỏ trong rừng rất hiền lành dễ thương, đó là Thỏ, tôi sẽ mời anh ta.

Tất nhiên là Thỏ ta khoái chí vô cùng, nó liền đi mời ngay một người bạn khá ly kỳ, thường hay lui tới uống nước ở một con sông lớn, đó là bác Rồng. Rồng là con vật suốt ngày bay lượn trên không và hay qua lại cung của Ngọc hoàng, nên cũng hay biết chuyện này. Bác Rồng nói:

– Tôi hay tin này từ các tiên nữ nhưng vì Chuột được Ngọc hoàng tin giao nên tôi đang chờ, vừa lúc anh tới báo. Được, tôi rất vui lòng nhận lời và tôi sẽ giới thiệu tiếp một người bạn của tôi.

Bạn của Rồng chính là con Rắn, một dòng họ xa. Khi được báo Rắn mừng rơn và đi tin ngay cho anh Ngựa là chỗ láng giềng được biết.

Ngựa còn khoác lác:

– Hèn chi tôi nằm mơ thấy mình được thăng quan quả đúng thật. Được, tôi sẽ chọn một người nữa xứng đáng.

Và chú Dê, bạn của Ngựa đã được giới thiệu vào danh sách. Rồi Dê nhớ ra rằng có một anh bạn thông minh hay ăn trái cây, đó là chú Khỉ, con vật vẫn tự xưng là “Hầu vương”, rồi anh ta “bốc đồng” khi được tin:

– Biết ngay thế nào Ngọc hoàng cũng sẽ cần đến mình, “Số trời” đã định rồi...

Bốn chân bốn cẳng, Khỉ chạy đi báo cho Gà rồi Gà bay đi tìm Chó vốn là bạn cùng sống trong nhà với nhau. Được tin cù, Chó mừng quá nhảy dựng lên sửa mấy tiếng “Gâu... gâu” vang cả xóm.

Thế là đủ số 12 con. Mùa đông cũng vừa hết, ngày xuân đang về... Cả 12 con vật không ai bảo ai tự động cùng tới Thiên đình.

Chỉ tội nghiệp cho con Mèo có bệnh ngủ quên, lại gặp người bạn Chuột xảo quyệt, ích kỷ nên tới ngày mà Chuột chỉ đi một mình.

Trên Thiên đình, Ngọc hoàng điểm danh thấy chỉ có 11 con, ngài nổi giận, còn Chuột thì chênh chế:

– Tôi có báo cho Mèo nhưng nó quá mê ngủ nên không đi...

Ngọc hoàng phán:

– Được rồi, bỏ Mèo ra! Ta sẽ phái người xuống trần, trên đường đi hễ gặp bất cứ con vật nào thì cho thế chỗ của mèo.

Tướng nhà Trời y lệnh đi ngay. Gặp anh Heo (Lợn) lúc đó đang bị những đồ tể khiêng đến lò sát sinh. Tướng Trời quát:

– Cho nó theo ta về chầu Ngọc Hoàng!

Chú Heo đưa tới thiên đình thì lúc này lại đang xảy ra một vấn đề trong việc chia ngôi thứ: Con vật nào sẽ đứng đầu. Nếu căn cứ vào “thành tích” và vóc dáng thì các con như Rồng, Cọp, Trâu, Ngựa phải được chọn. Nhưng để tránh sự cãi lộn lôi thôi, Ngọc Hoàng phán:

– Ta sẽ mở một cuộc thi và do Hằng Nga làm giám khảo: Tất cả các ngươi hãy chạy thi từ đây đến Cung Quảng (chỗ ở của Hằng Nga) nếu con nào đến đích trước sẽ được đứng đầu bảng. Các con đứng sau theo thứ tự mà phân ngôi.

Cuộc thi diễn ra vô cùng hào hứng. Các con Cọp, Ngựa, Trâu ý sức mình nên lúc đầu cho qua, không ngờ những con vật nhỏ đã cố gắng vượt lên... chỉ có Trâu là vẫn giữ được vị trí hàng đầu. Khi về gần tới mức không

ngờ chú Chuột ranh mãnh đã nhảy lên ngồi trên lưng Trâu từ hồi nào, liền nhảy phóc xuống và phóng nhanh qua lần mức đến, giành vé đầu tiên. Trâu hậm hực phản đối nhưng đành thua vì điều lệ không ghi rõ phương thức cụ thể. Vừa lúc đó Mèo xuất hiện và khiếu nại:

- Tôi có tên trong danh sách tại sao không được dự thi?

Ngọc Hoàng từ chối, nhưng Hằng Nga tâu:

- Thưa Ngọc Hoàng, để được lòng cả hai thần nghĩ nên nhận Mèo. Bên Cung Quảng hiện thiếu một người canh giữ nên thần muốn xin...

Ngọc hoàng hiểu ý, gật đầu:

- Được, ta chấp nhận để khanh tự chọn lấy một con trong số này về giữ Cung Quảng.

Thấy Thỏ trắng dễ thương nên Hằng Nga liền chọn Thỏ. Thế là danh sách bị khuyết và Mèo dĩ nhiên được “đặc cách” tuyển vào cho đủ số 12 con vật theo thứ tự: Chuột, Trâu, Cọp, Mèo, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khi, Gà, Chó và cuối cùng là Heo.

Cuộc phân chia như vậy đã xong và 12 con vật ấy đã trở thành “12 con giáp” của người trần gian cho đến ngày nay.

MỤC LỤC

PHẦN I. 12 con giáp.....	7
TUỔI TÝ	7
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH.....	7
2. TUỔI TÝ ỨNG VỚI NGŨ HÀNH.....	10
3. TUỔI TÝ VÀ VẬN MỆNH	10
4. TUỔI TÝ VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	12
5. TUỔI TÝ VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN.....	14
6. TUỔI TÝ VÀ HÔN NHÂN	15
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TÝ VỚI CÁC NĂM	18
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TÝ VỚI THÁNG SINH	19
TUỔI SỬU	21
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH.....	21
2. TUỔI SỬU ỨNG VỚI NGŨ HÀNH.....	23
3. TUỔI SỬU VÀ VẬN MỆNH	23
4. TUỔI SỬU VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	25
5. TUỔI SỬU VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN.....	27
6. TUỔI SỬU VÀ HÔN NHÂN	28
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI SỬU VỚI CÁC NĂM	31
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI SỬU VỚI THÁNG SINH	32
TUỔI DẦN	34
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH.....	34
2. TUỔI DẦN ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	36
3. TUỔI DẦN VÀ VẬN MỆNH.....	37
4. TUỔI DẦN VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	39
5. TUỔI DẦN VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN.....	40
6. TUỔI DẦN VÀ HÔN NHÂN	41
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẦN VỚI CÁC NĂM	44
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẦN VỚI THÁNG SINH.....	45
TUỔI MÃO	48

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	48
2. TUỔI MÃO ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	50
3. TUỔI MÃO VÀ VẬN MỆNH	50
4. TUỔI MÃO VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	53
5. TUỔI MÃO VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN	54
6. TUỔI MÃO VÀ HÔN NHÂN	55
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÃO VỚI CÁC NĂM	58
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÃO VỚI THÁNG SINH	60
TUỔI THÌN	63
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	63
2. TUỔI THÌN ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	65
3. TUỔI THÌN VÀ VẬN MỆNH	66
4. TUỔI THÌN VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	68
5. TUỔI THÌN VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN	69
6. TUỔI THÌN VÀ HÔN NHÂN	70
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÌN VỚI CÁC NĂM	73
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÌN VỚI THÁNG SINH	75
TUỔI TY	77
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	77
2. TUỔI TY ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	79
3. TUỔI TY VÀ VẬN MỆNH	79
4. TUỔI TY VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	81
5. TUỔI TY VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN	83
6. TUỔI TY VÀ HÔN NHÂN	84
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TY VỚI CÁC NĂM	87
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TY VỚI THÁNG SINH	88
TUỔI NGỌ	90
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	90
2. TUỔI NGỌ ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	92
3. TUỔI NGỌ VÀ VẬN MỆNH	92
4. TUỔI NGỌ VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	94
5. TUỔI NGỌ VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN	96

6. NGƯỜI TUỔI NGỌ VÀ HÔN NHÂN	97
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI NGỌ VỚI CÁC NĂM	100
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI NGỌ VỚI THÁNG SINH.....	101
TUỔI MÙI	103
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	103
2. TUỔI MÙI ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	105
3. TUỔI MÙI VÀ VẬN MỆNH.....	105
4. TUỔI MÙI VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	107
5. TUỔI MÙI VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN.....	109
6. TUỔI MÙI VÀ HÔN NHÂN	110
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÙI VỚI CÁC NĂM	113
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI MÙI VỚI THÁNG SINH	114
TUỔI THÂN	116
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	116
2. TUỔI THÂN ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	118
3. TUỔI THÂN VÀ VẬN MỆNH.....	118
4. TUỔI THÂN VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	120
5. TUỔI THÂN VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN	122
6. TUỔI THÂN VÀ HÔN NHÂN	123
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÂN VỚI CÁC NĂM	126
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI THÂN VỚI THÁNG SINH	127
TUỔI DẬU	129
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	129
2. TUỔI DẬU ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	131
3. TUỔI DẬU VÀ VẬN MỆNH.....	131
4. TUỔI DẬU VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	133
5. TUỔI DẬU VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN	135
6. TUỔI DẬU VÀ HÔN NHÂN	136
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẬU VỚI CÁC NĂM	139
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI DẬU VỚI THÁNG SINH	140
TUỔI TUẤT	142

1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	142
2. TUỔI TUẤT ỨNG VỚI NGŨ HÀNH.....	144
3. TUỔI TUẤT VÀ VẬN MỆNH	145
4. TUỔI TUẤT VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	147
5. TUỔI TUẤT VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN.....	148
6. TUỔI TUẤT VÀ HÔN NHÂN	150
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TUẤT VỚI CÁC NĂM	152
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI TUẤT VỚI THÁNG SINH	154
TUỔI HỢI	156
1. NĂNG LỰC – TÍNH CÁCH	156
2. TUỔI HỢI ỨNG VỚI NGŨ HÀNH	158
3. TUỔI HỢI VÀ VẬN MỆNH	158
4. TUỔI HỢI VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN	160
5. TUỔI HỢI VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN	162
6. TUỔI HỢI VÀ HÔN NHÂN	163
7. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI HỢI VỚI CÁC NĂM	165
8. VẬN MỆNH NGƯỜI TUỔI HỢI VỚI THÁNG SINH.....	167
PHẦN II. Tìm hiểu về Dương lịch và Âm lịch.....	169
1. DƯƠNG LỊCH	169
2. ÂM LỊCH	170
3. TÁM TIẾT KHÍ HOA TÍN	171
4. THƠ VỀ HAI MƯƠI TƯ TIẾT KHÍ	172
5. NGŨ HÀNH	173
6. CÁCH TÍNH NĂM, THÁNG, GIỜ ÂM LỊCH	176
a. TÍNH NĂM ÂM LỊCH BẰNG NĂM DƯƠNG LỊCH.....	176
b. TÍNH THÁNG ÂM LỊCH BẰNG NĂM DƯƠNG LỊCH.....	176
c. TÍNH CAN CHI GIỜ ÂM LỊCH	177
d. SÁU MƯƠI HOA GIÁP VÀ BẢNG NGŨ HÀNH	179
e. THỜI GIAN – KÝ THỜI.....	181
PHỤ LỤC. Truyện thuyết vui về 12 con giáp	182

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

TP. Hà Nội: 43 Lò Đúc - ĐT: (04) 8 264 725

TP. HCM: 7 Nguyễn Thị Minh Khai - ĐT: (08) 8 222 521

VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG VỀ

12 CON GIÁP

PHONG SINH - CÁT TƯỜNG biên soạn

* * *

Chịu trách nhiệm xuất bản:

BÙI VIỆT BẮC

Chịu trách nhiệm bản thảo:

PHẠM NGỌC LUẬT

Biên tập:

MẠNH HÙNG

In 2.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5. Tại PX In NXB Giao Thông Vận Tải, 92 NKKN.

Giấy ĐKKHXB số: 930-2006/CXB/03-139/VHTT cấp ngày 27.06.2006

In xong nộp lưu chiểu quý 1, năm 2007.



8935077024296

Giá: 25.000đ